



*Studentdagen 2007
firades i Linnés anda.*

**Årsskrift för
VÄXJÖSTUDENTERNAS FÖRBUND
2007**

Redaktion:
Catherine Bringselius Nilsson
Marianne Pokorny
Gunnar Håkansson, layout

Foton:
Ove Hedman, Studio Visit
Catherine Bringselius Nilsson
Louise Küster

Omslagsbild: Fotograf Mats Samuelson

Copyright: Växjöstudenternas förbund

Lindströms Tryckeri AB, Alvesta 2007

Studentdagen 2007 med årsmöte

Marianne Pokorny

Inledning

Årets studentdag med Växjöstudenternas förbund ägde rum den 9 juni och kunde genomföras under blå himmel i högsommarvärme. Som traditionen numera bjuder, ägde inledningen av dagen rum i den ljusa och trevliga salen i församlingshemmet vid Nygatan 6 i centrala Växjö.

Cirka 125 Växjöstudenter deltog i samlingen, som traditionsenligt föregåtts av gemensamt intåg till studentsången. Avgående inspector Björn Swärdenheim hälsade välkommen till den 66:e studentdagen, tillika det 65:e verksamhetsåret i föreningens historia. Han noterade att det uppmärksammade Linnéjubileet satte sin prägel även på studentdagen; rector diei-talet tillägnades nämligen Carl Linnaeus, Växjö gymnasiums sannolikt främste elev genom tiderna. Arkivarie Håkan Nordmarks tal återges tyvärr inte i årsskriften.

Björn Swärdenheim hade den smärtsamma plikten att meddela att rektor Rolf Erland, förbundets revisor under många år, nyligen avlidit.

Inspector framförde en särskild hälsning till förbundet från förra inspector KG Jan Gustafson.

Björn Swärdenheim berörde förbundets långsiktiga utveckling, som inger oro vad beträffar medlemsutvecklingen. Sedan 2002 har medlemsantalet

minskat med 12,2 %. Mot denna bakgrund är alla aktiviteter, som bidrar till att spegla Växjö gymnasiums historia, av yttersta vikt. En rad sådana projekt har satts och bör fullföljas. Därutöver behöver förbundet en egen hemsida, liksom ett förstärkt arbete med arkivfrågorna.

Tre val genomfördes. Till hedersstudent utsågs Claes Bäckström, student 1958, som donerat 125 000 kr till en bok med de samlade rector diei-talen. Se ytterligare information på sidan 14 i skriften.

Till rector diei valdes arkivarie Håkan Nordmark, student 1985.

Till ny inspector valdes enhälligt ambassadören fil dr Mats Bergquist, student 1957 och sålunda 50-årsjubilar detta år. Avgående inspector gav en kort presentation.

Björn Swärdenheim, som avböjt all form av avtackning, avslutade med att tacka alla goda kamrater han mött under sin tid som inspector och vid de 30 studentdagar han varit närvarande. Därefter sjöng studentsångarna ”Uti vår hage”.

Rector diei, upprop, minnestal

Mats Bergquist tackade för förtroendet att bli vald till inspector. Han kände sig hedrad och erinrade om att både hans far och farfar varit Växjöstudenter. Fadern, landshövdingen

Thorwald Bergquist, var förbundets inspector under ett antal år, varför cirkeln är sluten.

Rector scholae Yngve Filipsson krönte årets rector diei med rektor-skedjan, tillverkad av silversmeden Wiwen Nilsson och en gåva till förbundet 1966.

Curator Catherine Bringselius Nilsson och biträdande sekreterare Louise Küster förrättade upprop av närvarande medlemmar från årgång 1957 och tidigare, en skara om cirka 80 studenter och med Barbro Ahlbom, student 1937, som äldsta närvarande jubilar. Även Kurt Rydé, årgång 1940, applåderades, om än icke närvarande i salen.

Minnestalet av arkivarie Håkan Nordmark blev en intressant och medryckande beskrivning av Växjö stad och i synnerhet Växjö gymnasium under Linnés tid.

Parentation och promotion

Parentation över avlidna Växjöstudenter hölls av parentator Harald Gustafsson, student 1972. Högtidligheten avslutades med att sångarna sjöng *Integer Vitae*. En utförligare parentation ingår i denna skrift. Se sidan 7.

Jubelstudenter

Sex jubelstudenter promoverades och behängdes med jubelstudentmärket av inspector. De sex var: Barbro Ahlbom, Göteborg, student 1937, Christian Valeur, Hudiksvall, student 1943,

Per-Olof Wicén, Hässleholm, student 1947, Urban Bothzén, Gråbo, student 1957, Stig Evaldsson, Viken, student 1957 och Lage Knutsson, Finspång, likaledes student 1957. Ceremonin avslutades med att Den blomstertid nu kommer sjöngs unisont.

Bergstrandstipendiet

Robert Nagy, Teknikum, blev årets Bergstrandstipendiat. Han mottog stipendiet av inspector och möttes av varma applåder. Stipendiekommitténs motivering liksom en presentation av Robert följer på sidan 11.

Övrigt

Carl-Eric Carlberg, student 1951, har åtagit sig att samla in material till en dokumentation av gymnasistföreningen Heimdalls historia. Han kunde glädjande nog berätta, att hans bävan inför uppgiften att få fram stoff, inte besannats. Tvärtemot, det finns tack vare medlemmarna en rik dokumentation, som så småningom kan leda till en intressant sammanställning. Han uppmanade de som ännu inte hört av sig med minnen och hågkomster att ta kontakt. Läs Carl-Erics egen uppmaning på sidan 15!

Förbundets skattmästare Folke Ry-low lämnade en rapport om de förslag till kulturprogrammet ”Minnesbilder från läroverkstiden”, som fram tills nu kommit seniorskollegiet till del. Läs mer om detta på sidan 15.



Sånganförare Bo Holmberg i samspråk med avgående inspector Björn Swärdenheim.

Årsmötesförhandlingarna

De efterföljande årsmötesförhandlingarna leddes av nyvalde inspector Mats Bergquist. Verksamhetsberättelsen, som delgivits medlemmarna i Lagerbladet, godkändes och lades till handlingarna. Revisionsberättelsen lästes upp, varefter seniorskollegiet beviljades ansvarsfrihet. Förslaget att årsavgiften även nästa år är 150:- för årsbetalande medlem och 2000:- för ständig medlem klubbades.

Val av Seniorskollegium

Val av seniorskollegium utföll sålunda: omval av curator Catherine Bringelius Nilsson, skattmästare Folke

Rylow, sekreterare Barbro Lundmark, biträdande sekreterare Louise Küster och ledamot Anders Wensfelt. Två nyval gjordes. Birgitta Guntsch, student 1963, som därmed återinträder efter en tids uppehåll i sin roll som arkivarie. Till ny ledamot valdes vidare Bo Jonsson, student 1977. Bo är sedan 1988 fil dr och innehar landets första professur i glasteknologi.

Val av revisorer

Två nya revisorer valdes sedan Rolf Erland avlidit och Edor Oscarsson avsagt sig omval som ordinarie revisor. Till nya revisorer valdes Kurt Rydén, student 1940. Kurt har på senare

tid starkt engagerat sig i förbundets verksamhet och har även donerat medel, bl a för att säkra utkomsten av denna skrift. År 2005 var han rector diei. Till revisor valdes även Gunilla Järnek, student 1960 och fram till pensioneringen verksam som lärare i matematik och samhällskunskap. Till revisorsuppleant valdes Edor Oscarsson (tidigare revisor). Maj-Lis Sallhag omvaldes i sin roll som revisorsuppleant.

Val av valberedning

Valberedningen omvaldes, vilket innebär följande ledamöter: Jan Rejler, ordförande, Marianne Pokorny och Beth von Schreeb.

Valet av ny inspector förrättades, som framgick, under den inledande delen av studentdagen. Valberedningens ordförande Jan Rejler uttalade å valbe-

redningens vägnar sitt stöd till valet av Mats Bergquist och välkomnade honom till uppdraget.

Nästa studentdag

Nästa studentdag äger rum lördagen den 14 juni 2008. Värt att notera i almanackan redan nu!

Övriga frågor

Kurt Rydé och Jan Rejler hade inkommit med en motion rörande översyn av förbundets stadgar. Motionen antogs och årsmötet beslöt att ledamöter i stadgekommittén utses av inspector och seniorskollegium.

Eftermiddagens sammankomst i Församlingshemmet avslutades med att inspector tackade de medverkande, varefter alla stämde upp i studentsången.



Parentation

Harald Gustafsson

Vi vill idag minnas vänner som lämnat oss.

Stig Aaby-Ericsson (1938), född 1918, gick den militära banan och pensionerades som ryttmästare vid K 3 i Skövde. Under 30 år var han ordförande i moderaternas länsförbund i Skaraborg, under 34 år också ordförande i Skövde stadsfullmäktige. Död i dec 2006.

Valborg Jakobsen född Svensson (1939) född 19 juli 1918, var den första kvinnliga studenten i Moheda. Efter sin examen utbildade hon sig inom sjukvård och barnavård. I Lysekil, dit hon så småningom flyttade, var Valborg mycket aktiv i föreningslivet, bl a i Föreningen Hem och Samhälle, Lysekils lottakår och Rädda Barnen. Valborg Jakobsen dog – paradoxalt nog – på sin födelsedag den 19 juli 2006.

Bernt Karstell (1939), död den 27 februari 2007.

Hans-Erik Persson (1940) född 1919, avlade efter examen fil mag i Lund i ämnena geografi, biologi, genetik, limnologi samt psykologi och pedagogik. Hans-Erik Persson tjänstgjorde som lärare i bl a Lund, Solna och Karlstad. Att resa var för

honom en livsstil; han besökte under åren ett sjuttioal länder. Under åren 1965–71 var han rektor för Svenska kyrkans mission i Rhodesia. Död i augusti 2006.

Brita Samuelsson (1944), född i Ingelstad 1923, studerade i Lund till en fil mag i litteraturhistoria, nordiska språk och engelska. Efter arbete i Göteborg, Falun och Landskrona undervisade Brita på Högalids folkhögskola utanför Kalmar. Hon hade ett brinnande intresse för släktforskning, inte minst knöt hon många och bestående band med USA. Genom en brevdonation till Emigrantinstitutet i Växjö fick hon 2006 mottaga den så kallade Charlotta-medaljen. Brita Samuelsson dog 19 februari 2007.

Maud Thorneus (1945), en av många ”fredsstudenter” från 1945. Maud utbildade sig till lärare och tjänstgjorde många år i Karlskrona. Elva gånger var Maud med vid förbundets sammankomster. Död i december 2006.

Bertil Zachrisson (1945), adjunkt, bosatt i Helsingborg, död 17 september 2006.

Arne Rosengren (1946), studerade vid Schartaus Handelsgymnasium i Stockholm och fortsatte till en ci-

vilekonomexamen i Göteborg. Under en lång följd av år arbetade Arne vid AB Sandéns Mekaniska verkstad, sedermera AB Sajo Corporation. Arne Rosengren var i sin ungdoms tid mycket aktiv fotbolls-, handbolls- och ishockeyspelare och ägnade sig under senare år mycket åt golf. Han var med att grunda Värnamo Golfklubb 1962. Arne dog 9 december 2006.

Sven Borgström (1947), född 10 oktober 1926, död 14 juli 2006.

Stig Dannebo (1948) född i Helsingborg 27 juni 1929, uppvuxen i Åryd, från 1950 anställd inom SE-banken, först i Växjö, sedan i Landskrona och i Halmstad. Stig hade som fritidsintressen fjällvandringar och släktforskning. Stig gick bort den 11 mars 2007.

Åke Elner (1951), född 6 juni 1931, studerade medicin i Lund, där han blev först med lic, senare med dr och docent i öron-näs-halssjukdomar. Åke utvecklade bl a laserkirurgin och tekniker vid stora tumöroperationer. Åke Elner var enligt uppgift en lysande tekniker och en briljant kirurg av gammalt gott märke. Åke omkom tragiskt i en trafikolycka den 27 juni 2006.

Göte Dahlqvist (1951), född i Väckelsång den 1 mars 1930, utbildade sig efter examen till mellanstadie lärare med tjänster i Berghem, Myresjö, Kungsäter och Borgstena. Efter teo-

logiska studier blev han prästvigd av biskop Brattgård för Skara stift 1973. Göte var sedan präst i bl a Bredared och sedermera kyrkoherde i Ölmevalle. Göte dog på sin post den 22 oktober 2006, då han förrättade gudstjänst i Marka kyrka.

Stig Grindborn (1953), född den 8 februari 1934, anställd vid Södra Skogsägarna 1965, pensionerad 1999. Stig Grindborn gick bort den 25 februari 2007.

Rolf Erland (1954), född den 12 mars 1935, påbörjade sin lärarbana i Sölvesborg och kom till Växjö 1963, där han verkade som språklärare vid Teknikum. Sedermera blev han skolledare med rektorstjänst vid såväl Komvux som Teknikum. Under flera år var han revisor för Studentförbundet. Död den 22 maj 2007.

Margareta Ekdahl (1959), studerade efter examen psykologi i Lund och i Uppsala. Margareta arbetade som psykolog inom Arbetsmarknadsverket och därefter inom landstinget i Jönköpings län. Hon var född den 21 juli 1939, död 6 april 2007.

Alma Maria Eriksson (1959), född den 21 juli 1939, uppvuxen i Femsjö, där fadern Alrik Alfrost var komminister. Alma Maria hette i sin ungdom Berit. Hon tog en fil kand i Uppsala och arbetade därefter i Spanien, Peru, Algeriet och Tunisien. Efter hemkom-

sten till Sverige utbildade hon sig till massör. Berit Alma Maria hade säkert också konstnärsblod i sig, då hon var systerdotter till vår kanske störste psalmdiktare Anders Frostensson. Efter några sjukdomsår gick hon bort i Stenungsund den 7 december 2006.

Britt Ekström (1963), född 1944, vikarierade under en tid i skolan i Braås, kom så småningom att bli maken Sven-Eric behjälplig i dennes företag i Braås. Barn och ungdomar låg Britts hjärta nära. Hon engagerade sig i Braås Ponnyklubb och i scoutarbete. Sommarhuset i Ramkvilla var för henne den fasta punkten och det pulserande hjärtat. Död 17 augusti 2006.

Bernt Israelsson (1960), studerade matematik, geografi och samhällskunskap i Lund, fullföljde sin lärargärning under ett trettiofemtal år i Vaggeryd. För Bernt Israelsson var torpet Nyatorp utanför Lessebo platsen där han föddes, växte upp och också återvände till efter fullgjord tjänst. Där ägnade han sig åt litet skogsarbete, fotografering, lösning av svåra korsord och vård av katten. Bernt dog hastigt under bärplockning i september 2006.

Bland icke medlemmar vill vi också bland andra nämna följande:

Jöran Mjöberg, född 1913 i Breared i Halland, fil mag och senare fil dr på en avhandling om det folkliga och det förgångna i Karlfeldts lyrik. Under

åren 1953–68 var Jöran lektor vid läroverket. Under 1968–80 högskolelektor i litteraturhistoria med poetik. Professor 1989, jubeldoktor i Lund 1995. I Växjösammanhang kan också nämnas hans stora intresse för och kunskaper i Pär Lagerkvists författarskap. Jöran Mjöberg var under en följd av år ledamot i Pär Lagerkvistsamfundet. Död i september 2006.

Volmar Sandström, född den 31 mars 1919, död den 6 juli 2006, under en lång följd av år lärare vid Växjö Katedralskola.

Åke Rydeman (1938), legendarisk präst i Växjö stift, verksam i Växjö domkyrkoförsamling, kontraktsprost i Kinnevalds kontrakt och prästerlig ledamot av Domkapitlet. 1977 blev Åke Rydeman kyrkoherde i den då nybildade Skogslyckans församling i Växjö. Sin goda personkänedom och sin stilistiska förmåga visade han bl a däri, att han vid tre prästmöten mellan 1965 och 1984 minnestecknade bortgångna kollegor. Åke Rydeman avled den 13 september 2006.

Gun-Marie Mark född Hegborn (1964), uppvuxen på Ringsberg i Växjö, arbetade efter studenten i Svenska kyrkan i London, där hon också studerade engelska. Gun-Marie blev fil mag i Lund och så småningom en engagerad lärare i bl a Bergundas skolan. Gun-Marie avled hastigt den 20 oktober 2006.

Att sätta en människa i schablon eller på formel låter sig aldrig göras. Församlingsprästen sysslar med att förbereda begravningsgudstjänster och får i det sammanhanget höra små livsberättelser, som han eller hon försöker att förstå och tolka. Parentators uppgift i studentförbundets sammanhang är på ett sätt snarlikt: att lyssna och att försöka förstå. Bortgångna kamrater ger oss små levnadshistorier, fragment av ett liv, skärvor i livets stora spegel. Vi lyssnar till röster ur framfarna år.

En människa föds, lever och dör. Det tretalet är gemensamt för oss alla. Det vi kan hjälpa varandra med är att ge varandra stöd och kraft i en svår stund. Så har vi åter fått stanna inför minnet av dem som lämnat oss – skärvor i livets stora spegel, som under ett antal år fått reflektera ljus.

Vi önskar bortgångna kamrater: vila i frid.



Karolinerhuset som kuliss vid Linnéforeställning för skolungdom.

Bergstrandstipendiaten

Marianne Pokorny

Bergstrandstipendiet tilldelades i år en elev vid Teknikum i Växjö. En avgångselev, som utmärkt sig för osedvanligt goda kunskaper i fysik och matematik – Robert Nagy, född 1989.

Till Roberts meriter hör, att han gjort ett dataprogram, som naturtroget simulerar olika terrängavsnitt och hur dessa reflekterar, bryter och absorberar ljuset, som faller på ytan. Han simulerar olika ytor såsom sand, gräs, buskage och vatten.

I motiveringen till stipendiet framhålls Roberts hängivna intresse och utmärkta kunskaper i fysik och matematik, som bland annat avspeglar sig i nyss nämnda projektarbete. Även hans vetenskapliga förhållningssätt i

allmänhet, när han utforskar omvärlden, framhålls i motiveringen.

Lärarna vid Teknikum har i Robert haft en elev, som varit vetgirig och som gärna stannat kvar efter lektionerna för att fråga om saker, som han funderat över. Det kan ha gällt egna teorier, som han försökt få ihop inom matematik och fysik, teorier som legat utanför gymnasiekurserna och som fångat hans uppmärksamhet.

Hans närmaste plan för framtiden är studier i datateknik vid Chalmers i Göteborg. I sitt tack till förbundet berättade Robert att han som 5-åring ville bli antingen lastbilschaufför eller uppfinnare. Vad mån de bliva...



Curator Catherine Bringselius Nilsson och stipendiat Robert Nagy.

I en föränderlig värld behöver vi våra rötter

Mats Bergquist

I mitt framträdande på studentdagen 2006 sökte jag till åhörarna förmedla den mycket nära relation, som jag och min familj har till skolstaden Växjö, där jag tillbringade elva år, först tre i gamla Småskoleseminariets övnings-skola, som nu heter Ringsbergsskolan, sedan åtta år i läroverket, avslutande med studentexamen 1957. Min äldste bror tog studenten 1950, min far 1917 och min farbror 1921. Min farfar dimitterades, som det hette då, 1887 från samma läroverk och en av hans bröder 1889, tror jag. De var de första på min fars sida, som genomgått någon form av högre utbildning. På min mors sida återfinner jag många präster verksamma i Jönköpings län. Sannolikt har, med tanke på Växjö gymnasiums sedan länge etablerade ställning, flera av dessa också studerat i Växjö.

Efter många år utomlands började jag åter att ofta besöka Växjö, när jag 1 januari 2005 tillträdde som ordförande i universitetets styrelse. Nu har min återanknytning till hemstaden ytterligare stärkts, sedan jag i somras valdes till inspektor. Detta är för mig en mycket hedrande uppgift, desto mera som den under många år, 1946–1966, innehafts av min far.

Växjöstudenternas förbund är en sammanslutning med gamla anor och, tror jag, en inte så vanlig sammanhållning. Av naturliga skäl är så gott som

alla medlemmar personer, som avlagt den gamla studentexamen. Även om vi självfallet är öppna för dem, som sedan studentexamen avskaffades gått ut gymnasiet, har dessa årgångar, förefaller det, inte upplevt samma anknytning till sin skola som vi som gått genom det gamla gymnasiet. Detta kan vi inte göra mycket mera åt än att på olika sätt söka uppmuntra dessa nyexaminerade från Katederalskolan att ansluta sig till förbundet.

Vårt bästa argument för att rekrytera yngre medlemmar är väl helt enkelt, att vi alla i en föränderlig värld behöver våra rötter. Detta har jag själv mycket tydligt känt under närmare 25 år utomlands. Kanske är det så, att vi måste vänta någon generation, innan dagens ur gymnasierna utgångna elever börjar känna detta behov. Ty att det för många kommer under något skede av livet är jag ganska övertygad om, inte minst som så många av dagens ungdomar ger sig ut i världen och många dessutom stannar utomlands.

Även om deltagarkretsen på studentdagarna idag kan te sig relativt mogen, kanske vi ändå kan hysa visst hopp om förnyelse. Under mellantiden får vi som känner för detta på olika sätt söka se till, att traditionerna från vår fina skolstad hålls vid liv. Här är jag, liksom många andra, beredd att försöka ge mitt bidrag.



Mats Bergquist inför årsmötet i Församlingshemmet, Nygatan 6 i Växjö.

Påbörjade projekt inom Studentförbundet

Catherine Bringselius Nilsson, curator

Växjöstudenternas förbund har traditionsenligt två årliga åtaganden, studentdagen och årsskriften. De senaste åren, under Björn Swärdheims tid som inspector, har ett antal projektidéer med anknytning till gymnasietiden i Växjö tagit form. En av dem är byggande av en modell av gamla läroverket. Ett annat projekt är tänkt att resultera i en samlingsvolym över rektorstalen vid studentdagarna. Ytterligare några projekt handlar om att sätta fokus på det mestadels livaktiga föreningsliv, som erbjudits alla årgångars gymnasister i Växjö. Här nedan följer en kortfattad sammanställning över de olika projekten.

Rektorstalen

Lars Hultman

Studentförbundet planerar, som väl de flesta vet, att ge ut ett urval av minnestalen från studentdagen, en utgivning som möjliggjorts tack vare en donation från Claes Bäckström, Åtvidaberg, student 1958. Ursprungligen var avsikten att publicera samtliga minnestal, men eftersom en sådan utgåva skulle kosta betydligt mer för förbundet än de 125 000 kronor, som skänkts för ändamålet, kommer vi att koncentrera utgivningen till ett urval tal, främst de som haft som tema läroverket och Växjö stad, för att kunna ge en bild av gamla tiders skola.

För att kunna bestämma upplagens storlek något så när tar förbundet in förhandsbeställningar på skriften, som beräknas kosta cirka 100 kronor. En sådan anmälan önskas snarast, så att vi om möjligt kan ha skriften klar till studentdagen 2008. Kommittén, som består av Olof Nordström (1941), KG Jan Gustafsson (1952) och Lars Hultman (1950), har så smått inlett arbetet, som vi hoppas kunna slutföra med datorns hjälp.

Förhandsbeställningen kan ställas till undertecknad under adress Lars Hultman, Nygatan 7, 352 33 Växjö, eller till e-mailadressen lars.hultman@comhem.se.

Pro Vero – en anrik kristen skolförening

Gunnar Hyltén-Cavallius

Pro Vero betyder ”För sanningen” på latin. Just det namnet valdes, då Växjö kristliga gymnasistförening nybildades år 1926.

Men denna kristna – eller kyrkliga – gymnasistförening har anor som sträcker sig mycket längre tillbaka än så. Redan år 1819 samlades några unga män på Växjö gymnasium för att söka gemensam uppbyggelse i bibelläsning och bön. En av de drivande var den sedermera kände Peter Wieselgren, elev vid skolan. Från början ett öknamn kom efter hand ”De nådehungrande

bröderna” att auktoriseras.

Sammanslutningen upphörde redan efter något år. Efter ett nytt initiativ på 1830-talet ebbade verksamheten ut men kom igång med större aktivitet på 1900-talet.

Uppskattade och betydelsefulla har varit de stora regionala vinter- och sommarmötena tillsammans med ungdomar från andra kristna skolföreningar. Bland annat har man samlats på S:t Sigfrids folkhögskola på Kronoberg. Nämnas kan också rastandakter, en verksamhetsform som växte fram.

Ett förblivande minne för fler än en Pro Vero-medlem är den inställning, som ligger bakom följande formulering på medlemskortet: ”Pro Veros viktigaste programpunkt: Söndagens gudstjänst”.

Memoriae Prodenda – minnen från läroverkstiden

Folke Rylow

Thure Räfsgård, Mönsterås, student 1946, har skickat en del av sina dagboksanteckningar om livet på gymnasisthemmet Bona, där han bodde under sina gymnasieår 1943–46. I dessa anteckningar finns ordenssällskapet Bona Sodalitas stadgar. Han har dessutom berättat om vad som kunde hända dem som inte tog stadgarna riktigt på allvar. Vidare finns fem protokoll från Bona Sodalitas sammanträden från åren 1942–45. Protokollen ger ytterligare inblick i

några ”Bonaiters” mer eller mindre lyckade inträdesprov i ordenssällskapet.

Sune Askaner, Sigtuna, student 1951, har skänkt ett exemplar av sin nyutkomna bok ”Resan från Glasriket”. Boken består till större delen av prosadikter, och en avdelning på ca 25 sidor handlar om hans gymnasieår 1948–51. Här finns känslorna hos en nybliven gymnasist, porträtt av G Hilding Rundquist, beskrivning av övningsämnen, Växjö i början av juni 1950, att vara inneboende, skolans ideologi mm.

Heimdallsprojektet

Carl-Eric Carlberg

Insamlandet av minnen och hågkomster fortsätter. Mycket intressant har redan inströmmat och många löften om nya bidrag kommer i sinom tid att infrias. I skrivande stund är det äldsta bidraget från 1939 och det yngsta från 1963.

Glädjande nog är det många som förutom personliga minnen också bifogar fotografier, ofta med de så viktiga namnen på de agerande. För egen del har jag i min kopian förstorat de ofta små amatörbilderna från mina album, vilket gör det möjligt att bättre identifiera personerna på fotografierna. Rekommenderas! Kvaliteten blir väl inte den bästa, men det viktigaste är dokumentationen.

Tidigt märkte jag att det inte går att begränsa detta till enbart Heimdall, någon vill exempelvis berätta om

gymnasisthemmet Bona, varför jag beslutat att ta med allt om vårt läroverks historia.

F d kemiläraren Stig Svensson, elev vid Växjö Högre Allmänna Läroverk och senare lärare där i 40 år, hittade en gång en kartong som skulle slängas. Den innehöll massor av inspelningar som teckningslärare Sven Brattberg gjort under många år. Allt har Stig räddat och överföret efter hand innehållit till beständigare material. Bland annat finns inspelningar från tre Heimdallsfester, sista årsavslutningen på gamla läroverket med tal av rektor Guntsch och eforus Elis Malmeström, Natan Valmins föredrag om Gustav VI Adolf som arkeolog och Rq:s presentation över Dag Hammarskjöld. Hans

Brattberg har alla pappans filmer om läroverket.

Vad göra med allt detta? Hur arkivera? Var? Det måste bli tillgängligt för oss alla! Förslag till Seniorskollegiet och/eller mig.

Förvänta Er inget snabbt slutresultat. Med tanke på alla, som nu idogt arbetar med sina minnen, måste jag ge det hela tid, ett år eller två.

Välkomna med allt av intresse, stort eller smått. Minnen, Rapphönan, fotografier, allt! Din pusselbit saknas!

Carl-Eric Carlberg
Storhällagatan 46 F
212 30 MALMÖ
040/490280
carlberg@bolina.hsb.se



Middagen

Marianne Pokorny

Kvällens middag hölls traditionsenligt i stora salen på Stadshotellet. Vid de runda borden bänkade sig 123 gäster, årgångsvis så långt detta var möjligt. Inspector Mats Bergquist hälsade välkommen, samtidigt som han blickade ut över Residenset, den byggnad som

var hans hem i 20 år, den tid under vilken fadern, Torwald Bergquist, var landshövding i Växjö. "En märklig känsla", konstaterade han. Mats tackade ännu en gång för förtroendet att framöver få leda förbundets verksamhet. Därefter välkomnade rector



Vår nye inspector tar till orda vid middagen.

diei alla till bords och Gaudeamus klingade, som så många gånger tidigare, ut över salen. Alla lät sig väl smaka av trerättersmiddagen, samtidigt som samtalen kamrater emellan gick på högvarv.

Rector dieis tal till hembygden satte fokus på det vi alla känner men har svårt att sätta ord på. Hembygden ska kännas, gripa tag och riva i oss, sa Håkan Nordmark och exemplifierade hur detta gett sig till känna hos Smålandsförfattare som Vilhelm Moberg,

Pär Lagerkvist och Elin Wägner. Vad passade bättre än att alla därefter stämde upp i Smålandssången.

Årets unge stipendiat, denna gång ”funnen” på Teknikum, gavs tillfälle att tacka för utmärkelsen och berätta om sina intressen och framtidsplaner. Hans målmedvetenhet infann sig redan när han var fem år. Nu sneglar framtiden mest åt det senare hållet. Hans närmaste plan är att utbilda sig till datatekniker vid Chalmers i Göteborg.



Barbro Ahlbom, student 1937, och Christian Valeur, student 1943, årets två äldsta deltagare, vid middagen.



Jan Rejler, Beth von Schreeb och Magnus Jisborg är trogna gäster på studentdagar.

Ingen studentmiddag utan ”O gamla klang och jubeltid”. Så blev det även nu, innan inspector riktade ett tack till alla medverkande, seniorskollegiet i synnerhet. Curator bröt taffeln, varefter dansen kunde ta vid med gamla låtar så som man minns dem från skoldanser och utedansbanor.



Rector Diei Håkan Nordmark.



Inspector och skattmästare i samspråk vid middagen.



Parentator, Curator och Rector Diei.

Närvarande vid studentdagen 9 juni 2007

Barbro Lundmark

1937

Barbro Ahlbom, Göteborg

1940

Kurt Rydé, Stockholm

1942

Lisa Örnmarker, Växjö

1943

Jan Ericson, Vällingby

Christian Valeur, Hudiksvall

1944

Alice Schrevelius, Växjö

1945

Gunilla Vretblad-Rydé, Stockholm

1946

Gustaf Stenow, Växjö



Stig Evaldsson med lillasyster, Beth von Schreeb.

1947

Inger Alm, Eldsberga
Barbro Bejmar, Växjö
Sten Berneryd, Växjö
Inga Blom, Örebro
Ernst-Åke Boström, Myresjö
Eivor Brännström, Karlskrona
Sofia Danielsson, Lidingö
Brita Gustafsson, Braås
Ove Hammarström, Danderyd
Anna-Stina Hedling, Växjö
Lars Hedling, Växjö
Anna Horgby, Jönköping
Yngve Hultqvist, Kalmar
Carl-Olof Johansson, Onsala

Egon Karlsson, Växjö
Birgit Molander, Jönköping
Carl-Axel Månsson, Halmstad
Hans Månsson, Växjö
Gunnar Rasmusson, Hamburgsund
Bertil Sagnér, Stenungsund
Birgitta Sanqvist, Malmö
Rune Schill, Växjö
Ingmar Stendahl, Trelleborg
Bo Strandberg, Stockholm
Birger Wirlée, Växjö
Ingmar Wensfelt, Växjö
Eva Vesterlund, Västervik
Per-Olof Wicén, Hässleholm



*R III a 1947. Överst: Ernst Åke Boström, Carl-Axel Månsson, Birger Wirlée.
Mitten: Per-Olof Wicén, Ingmar Wensfelt, Bertil Sagnér, Carl-Olof Johansson.
Nederst: Yngve Hultqvist, Inger Alm, Eivor Brännström, Rune Schill.*



R III b 1947. Upp till: Ingmar Stendahl, Sten Berneryd, Hans Månsson, Ove Hammarström. Ned till: Barbro Bejmar, Sofia Danielsson, Anna Horgby.

1948

Ninni Bengtson, Kristianstad
 Thorild Hecktor, Jönköping
 Sten Holmryd, Växjö
 Stig Jonasson, Växjö
 Johan Ohlson, Göteborg

1949

Ove Borgström, Halmstad
 Karl-Olof Edlundh, Åsa
 Inga-Lisa Engström, Årsta
 Karin Lindqvist, Växjö
 Märta Schlecker, Lammhult

1950

Sylvia Eckerfors, Kallinge
 Lars Hultman, Växjö
 Berit Lücklig, Växjö

1951

Carl-Eric Carlberg, Malmö
 Bo Holmberg, Växjö

1952

Tage Andersson, Norrköping
 Anders Blomstrand, Lund
 Arne Einarsson, Växjö
 Bertil Floreby, Växjö
 Inga Helena Hermelin, Åkersberga
 Stefan Johannesson, Kristianstad
 Göran Johansson, Växjö
 Gösta Lönegren, Rottne
 Olle Melkersson, Ljungby
 Helge Petersson, Eksjö
 Bejert Svensson, Stockholm
 Anders Wicén, Växjö

1953

Ulla Bonnevier, Växjö
 Sonja Lillbo, Växjö

1954

Eva Lessler, Växjö
 Ingrid Nilsson, Kalmar



RIII a 1952. Helge Pettersson, Anders Blomstrand, Tage Andersson.

1955

Eskil Nilsson, Hovmantorp
Sven Svensson, Uråsa
Siv Öhrstam, Växjö

1956

Yvonne Florensson, Växjö
Folke Nilsson, Växjö

1957

Jan Abelsson, Ekerö
Bertil Arneson, Löddeköpinge
Gunilla Axved, Viken
Lena Bayard-Eriksson, Onsala
Mats Bergquist, Stockholm
Urban Bothzén, Gråbo
Lars Christiansen, Jönköping
Monica Dryselius, Göteborg
Hans Eckersand, Kungsbacka
Olle Ekstedt, Rottne
Brita Eriksson, Falun

Stig Ewaldsson, Viken
Monica Gunnarsson, Kristianstad
Arne Gustavsson, Hässleholm
Lars Gustafson, Lund
Lars Otto Harryson, Växjö
Klas Hellemarck, Sjöbo
Stefan Idefelt, Kalmar
Carl-Gustaf Johansson, Stockholm
Inger Carlsson
Brita Kennedy, Sollentuna
Lage Knutsson, Finspång
Ragnhild Kornfält, Lund
Ulf Lindberg, Växjö
Ingrid Linge, Karlskrona
Marianne Nilsson, Nybro
Wilmar Olsson, Torekov
Edor Oscarsson, Växjö
Elisabeth Petersson, Kristianstad
Lars-Åke Reimer, Bankeryd



A III 1957. Nederst: Elisabeth Petersson, Marianne Nilsson-Kronblad, Birgitta Örning-Schneider, Monika Dryselius, Lena Bayard-Eriksson, Brita Eriksson. Mitten: Edor Oscarsson, Bertil Arnesson, Majlis Jern-Thuwesson, Klas Hellemarck, Brita Kennedy, Carl-Gustaf Johansson. Överst: Jan Abelsson, Sven Zackrisson, Lars Christiansen, Stig Ewaldsson, Arne Gustafsson, Lars-Åke Reimer.

Birgitta Schneider-Örning,

Wädenswil Schweiz

Bengt Siwertsson, Växjö

Inger Sjödahl, Växjö

Kajsa Sjöstrand, Växjö

Ulf Stenfelt, Växjö

Majlis Thyresson, Lund

Sven Zackrisson, Kalmar

1958

Monica Boström-Nilsson, Ekerö

Claes Bäckström, Åtvidaberg

Christina Chamberlain, Essex, Gbr

Lars Johansson, Åseda

Inger Reimer, Bankeryd

Jan Rejler, Stockholm

Ulla-Britt Stenfelt, Växjö

1959

Gerd von Dolwitz, Sollentuna

Birgitta Freygård, Lidingö

Louise Küster, Gullabo

Britt Wennerfors, Norrtälje

Eva Wrang, Malmö

1960

Marianne Pokorny, Växjö

Frank von Porat, Växjö

Folke Rylov, Växjö

Beth von Schreeb, Stockholm

Björn Swärdenheim, Stockholm

Lars Zielfelt, Simrishamn



*R III a 1957. Upp till: Wilmar Olsson, Ulf Stenfelt (Tillberg), Bengt Siwertsson.
Ned till: Hans Eckersand, Kajsa Sjöstrand (Elmér), Ulf Lindberg, Lage Knutsson.*

1961

Ingvar Ellbring, Nässjö
Magnus Jisborg, Växjö
Jan-Åke Terning, V. Frölunda

1962

Per Alm, Lund
Lars Claesson, Bromma
Bodil Constantien, Växjö
Görel Hermansson, Örebro
Olle Johansson, Växjö
Gustaf Carlsson, Hudiksvall
Göran Hjelmberg, Djursholm
Nita Krafft Hane, Oslo
Torgny Levinsson, Malmö
Pia Lindström, Göteborg
Barbro Lundmark, Växjö
Ann-Margret Ohlsson, Jönköping
Ulf Olsson, Moheda
Sten Rehnström, Höganäs

Anna Ryltenius, Eksjö
Sven Wallerstedt, Billdal
Helena Vasse, Aix en Provence, Fr
Christina Wiik, Rimbo
Gunilla De Villiers, Växjö
Anita Wolfenden, Chapel Hill, USA

1963

Gunnar Håkansson, Lund

1965

Kristina Andersson, Forserum

1967

Sven Bünger, Växjö
Erling Ericsson, Hovmantorp
Sven Johansson, Växjö
Eva Pamp, Växjö

1969

Catherine Bringselius Nilsson,
Växjö



*L IV a 1962. Upp till: Torgny Levinsson, Olle Johansson, Nita Hahne (Krafft), Ulf Olsson, Pia Lindström (Johansson).
Ned till: Ann-Margret Wester (Olsson), Görel Hermansson (Bohlin), Anita Wolfenden (Gaunitz), Helena Vasse (Urselius).*

1972

Harald Gustafsson, Växjö

1977

Anders Engstrand, Västerås
 Per Hagström, Nyköping
 Ann Hallberg, Väckelsång
 Margareta Holmquist Kindlund,
 Rottne
 Magnus Jonasson, Mölnlycke
 Bo Jonsson, Växjö
 Jörgen Karlberg, Växjö
 Arnold Lennartsson, Moheda
 Inger Nylander, Växjö
 Mats Olsson, Växjö
 Inga-Lill Palm, Vittaryd

Ann-Charlotte Salvén, Hovmantorp
 Anders Sundkler, Göteborg
 Marie Swanström, Växjö
 Anders Wensfelt, Sollentuna

1978

Gunnel Johansson, Växjö

1980

Birgitta Wadsworth, Växjö

1981

Per Adauktusson, Växjö

1982

Petter Wallentén, Lund

1985

Håkan Nordmark, Växjö



*R III 1962. Upptill: Sven Wallerstedt, Göran Hjelmberg.
Nedtill: Per Alm, Barbro Lundmark, Gunilla de Villiers.*



A III, R IIIb och L IV b 1962. Anna Rylténus (Colliander), Gustaf Carlson, Christina Wiik (Forsberg), Gösta Claesson, Bodil Constantien (Carlsson), Sten Rehnström.



N 3 och So 2 1977. Överst: Per Hagström, Magnus Jonasson, Mats Olsson, Jörgen Karlberg. Mitten: Anders Engstrand, Anders Sundkler, Ann Hallberg, Gunnel Johansson, Inger Nylander, Anders Wensfelt, Bo Jonson. Nederst: Margareta Holmqvist, Ann-Charlotte Salvén, Arnold Lennartsson, Inga-Lill Palm.



N 3 c 1982. Petter Wallentén.

Växjöstudenternas förbund

Inspector

Mats Bergquist, Bergsgatan 16, 112 23 Stockholm
Tfn 08-651 60 64

Seniorskollegium

Curator: Catherine Bringselius Nilsson, Elleholmsvägen 21, 352 43 Växjö.
Tfn 0470-285 88, e-post: cbringselius@telia.com

Sekreterare: Barbro Lundmark, Blomstervägen 1, 352 33 Växjö.
Tfn 0470-274 68, e-post: lundmark_barbro@hotmail.com

Skattmästare: Folke Rylow, Tvärgatan 6, 352 31 Växjö.
Tfn 0470-252 39, e-post: rylow@comhem.se

Arkivarie: Birgitta Guntsch, Artillerigatan 85, 115 30 Stockholm.
Tfn 08-662 95 89, e-post: birgitta.guntsch@kvv.se

Ledamot: Bo Jonson, Fjällvägen 4, 352 49 Växjö.
Tfn 0470-134 71, e-post: bo.jonson@telia.com

Ledamot: Louise Küster, Kindbäcksmåla 103, 385 96 Gullabo.
Tfn 0486-303 15, e-post: lolo.kuster@telia.com

Ledamot: Anders Wensfelt, Villavägen 3, 191 46 Sollentuna.
Tfn 08-927 007, e-post: anders.wensfelt@wefast.se

Revisorer

Kurt Rydé, Linnégatan 31, 114 47 Stockholm.
Tfn 08-665 32 86

Gunilla Järnek, Lövsångarevägen 11, 352 42 Växjö.
Tfn 0470-249 72

Valberedning

Ordförande: Jan Rejler, Luxgatan 4, 112 62 Stockholm.
Tfn 070-566 51 94, e-post: jan.rejler@comit.se



Inspector och Seniorskollegium. Bakre raden från vänster: Folke Rylow, Anders Wensfelt, Bo Jonson. Främre raden från vänster: Catherine Bringselius Nilsson, Mats Bergquist, Barbro Lundmark, Louise Küster.

GLÖM INTE
nästa studentdag
14 juni 2008

Ni som önskar studentjubileum: Vänd Er i god tid till i första hand Curator eller annan i Seniorskollegium för upplysning om och hjälp med kontakter med gamla klass- och årskamrater från Högre Allmänna Läroverket, Katedralskolan, Teknikum och Kungsmadsskolan i Växjö. Deltag i Studentdagen, som genomförs i Församlingshemmet, Nygatan 6, och i efterföljande Högtidsmiddag på Stadshotellet i Växjö! Adresser m m finns i årsskriften.