



**Årsskrift för  
VÄXJÖSTUDENTERNAS FÖRBUND  
2010**

Redaktion:  
Catherine Bringselius Nilsson  
Folke Rylow  
Gunnar Håkansson

Foton:  
Ove Hedman, Studio Visit  
Catherine Bringselius Nilsson  
Göran Nilsson

Omslagsbild: Årets Bergstrandstipendiat Philip Carcamo och Curator Catherine Bringselius Nilsson

Copyright: Växjöstudenternas förbund

Lindströms Tryckeri AB, Alvesta 2010

# Studentdagen 2010 med årsmöte

Gunnar Håkansson

Studentdagen bjöd på grått och blåsigt väder, men det var uppehåll, både vid samlingen på skolgården och vid hemfärden senare på nattkröken. Just när sångarna intonerade Studentsång-

en för en något tidig inmarsch, tittade solen fram.

Dessförinnan hade vi, om vi inte var alltför upptagna med att prata med återfunna kamrater från förr, kunnat lyssna till den gamla gymnasieklockan, även om ringarna uppenbarligen var ovana vid sysslan.

Sedan Inspector hälsat oss välkomna, vidtog en stunds musik av sångkören Raise the Roof, innefattande såväl Brudmarsch från Malung som Beethovens femte symfoni (näja, inte riktigt hela) och den irländska visan In this Heart.

Årets Bergstrandstipendium delades ut till Philip Carcamo, som alltså fick stanna kvar på scenen efter att ha medverkat i kören.

Därefter behängdes Rector diei Nils Posse med rektorskedjan av dagens Rector scholae Joakim Nertyk. Curator Catherine Bringselius Nilsson och sekreterare Barbro Lundmark hjälptes åt att ropa upp alla närvarande med minst 50 studentår, vilket visade sig vara de flesta.

Nils Posses tal till Minnet återfinns på sidan 6.

Harald Gustafsson höll parentation över avlidna medlemmar av förbundet och utlovade något utförligare innehåll till denna årsskrift. Se sidan 14 och de följande!



*Klockstapeln på skolgården användes för att ringa in till årets möte i Växjöstudenternas förbund. Anders Wensfelt och Bo Jonson höll i "trådarna".*



*Publikbild från aulan. I förgrunden syns några medlemmar i vokalgruppen Raise the Roof (musikelever på Växjö Katedralskola) som underhöll tillsammans med årets stipendiat.*

Detta år hade åtta medlemmar med minst 30 studentår önskat bli promoverade till jubelstudenter, och så skedde även under högtidliga former.

Programmet interfolierades traditionsenligt av förbundets sångare, detta år betydligt utökade (till åtta stycken) och något förnygrade. En och annan saknade möjligen den gamla, vackra visan "Hjärtats saga", som ju diktades och komponerades på Evedal.

Efter detta program vidtog årsmötesförhandlingarna, vilka avverkades i snabb takt och resulterade i

att Anders Wensfelt, som undanbett sig omval, ersattes med Harald Gustafsson, samt i att delar av valberedningen på egen begäran byttes ut.

Och så var det dags att tåga ut från aulan under sjungande av Studentensången och in i matsalen för avnjutande av middag och gruppvis fotografering av jubilarerna. Talet till Hembygden av Rector diei återfinns på sidan 21.

Utanför aulan fanns skärmar med fotografier från studentexamen vid Högre allmänna läroverket i Växjö de år, då årets jubilarer med minst 50 studentår avlade sin examen.



*Barbro Lundmark hjälpte till att identifiera studenter från tidigare årgångar på gamla foton.*



*Familjen Rylow. Från vänster Jerker, Folke (Studentförbundets skattmästare), Gudrun och Ola. Folke och Gudrun firade 50-årsjubileum och Ola firade 20-årsjubileum.*

# Minnestal

*Nils Posse*

Det är en stor ära för mig att stå här framför en sådan gedigen församling, med så mycken samlad kunskap och så lång historia.

Inledningsvis vill jag ge en kort betraktelse och reflektion på skoltiden i Växjö från en som står med den ena foten i det gamla och med den andra i det nya. Å ena sidan har vi historia och å andra sidan framåtskåpande och förnyelse.

Som född på en gård i början av 60-talet hann jag också börja skolan samma årtionde. Jag måste börja redan här för att ge en bättre bild av gammalt och nytt. Det hade dock infunnit sig en förändring före småskolan, nämligen lekskolan! Såsom yngst i en syskonskara på fyra var jag den ende, som skulle få prova på denna nymodighet. Detta var något som allmänt uppfattades som bra och roligt och positivt. Själv var jag väl inte lika road. Som väldigt fäst vid djur och natur på hemmaplan vill jag minnas, att jag hade mässlingen ganska ofta.

Sedan var det då dags för första klass i Räfte skola. Detta när Bergunda fortfarande var egen kommun. Som den ende i nyss nämnda syskonskara behövde jag inte gå i skola på lördagar, något som hade upphört åren före min start. Där hade jag dock inga invändningar.

En rödmålad landsbygdsskola med två klassrum och, hör och häpna, 1969 även med utedass! Det är ett minne som etsat sig fast, hur man tvingades besöka detta vintertid, iförd kortbyxor, hängslen och kalasbyxor, vilket medförde vissa problem. Klassrummen var i gammal stil och med egen bänk med lock och bläckhornshållare; dock hade själva bläckhornet försvunnit. Frökens inkallning efter raster med klingande mässingsklocka och uppställning på led före inmarsch. Det tog något år, innan det blev modernisering och vattentoalett. När jag berättar detta för mina barn, tror de jag tillhör någon form av dinosaurietid.

Vidare via mellanstadium till den tämligen nybyggda högstadieskolan. Som även den var byggd av Bergunda kommun, men vid den här tidpunkten införlivad i storkommunen Växjö. Det var oerhört spännande att komma till en så stor och modern skola med många klasser i varje årskurs och elever från andra orter. Det kan inom parentes sägas, att efter besök där i fjol konstaterar jag, att det inte har hänt så mycket sedan dess vad gäller standard och renovering, med andra ord, där finns utrymme för åtgärd. Slut på parentes. Skolan hade långa korridorer och olika klassrum för varje ämne och ingen egen bänk.

Här infann sig ytterligare en skiljelinje, matematikens nya pedagogik – Hej Matematik. Mängdlära, hur många bananer tillhör mängden?, modernt och obegripligt med nya tidens matte. Räknedosan hade precis gjort sitt intåg, dock endast med de fyra vanliga räknesätten, men den var ej tillåten på lektion. Detta samtidigt som vi utbildades på räknesticka, ett ålderdomligt hjälpmedel, som jag mer betraktar som min morfars, ingenjören, verktyg.

Trots allt var det en angenäm tid med biologi som favoritämne med Willy Jönsson som lärare och inspiratör. Han blev sedermera en känd Växjöprofil och skapare av bl.a. Memoria. Vi hade även Växjöstudenternas nuvarande skattmästare, Folke Rylow, som studierektor, som med den frisyra han då hade, bland eleverna gick under namnet ”TV-rutan”.

Så var det dags att ställa färden mot Växjö.

Som alla vet, hade Läroverket förvandlats till Katedralskolan, som också fått en värdig medsyster i Teknikum och därtill fanns yrkesskolan Kungsmad.

Min favoritskola var naturligtvis Katedralskolan, där huvuddelen av kompisarna gick och där dessutom mina syskon hade gått. Mitt val blev treårig ekonomisk linje, och därmed blev det Kungsmadsskolan. Det hade ju varit ett lyckokast, om dessa båda önskningar, ekonomisk linje och Katedral, hade passat ihop.

Utan att med säkerhet veta har jag förstått, att för att även Kungsmad skulle få kallas gymnasium krävdes en treårig teoretisk linje. Därför hade treårig ekonomisk linje flyttats från Teknikum dit.

Jag kan väl inte påstå, att vi kände oss så hemma där, och vi hade inte så mycket gemensamt med övriga linjer. Det var 3x2 klasser, som höll sig på sin egen våning. Trots det var



*Bergqvara gård, huvudbyggnaden.*



*En bit av Kungsmadskolan (nu för tiden).*

gymnasietiden gemytlig och trevlig och med bagerikorridoren som kärt tillhåll. Vi hade en lika gemytlig och trevlig klassföreståndare, Björn Lindström, tillika huvudlärare i ekonomi, som jag har mycket att tacka för, inte minst nu som egen företagare. Han gör sig också påmind, när gamla klasskamrater dyker upp som banktjänstemän, fastighetsmäklare och affärsmän. En viss tanke måste också skänkas skrivmaskinsfröken Britta Ramsälv. Jag är själv förvånad över att ha ett ganska bra betyg i maskinskrivning, vilket är en väldigt användbar kunskap nu, med tanke på hur mycket tid som vi lägger vid tangentbordet.

Apropå tangentbord och datorer ska jag komma till min sista reflektion om skillnaden mellan gammalt och nytt. Jag tillhörde de sista klasserna utan schemalagd datorkunskap, vilket har gett en känsla av analfabetism. Att sakna naturliga kunskaper i ett vedertaget språk, som de flesta i dag behärskar, gör vardagen lite fat-

tig och knölig. Det är tur barnen finns att fråga.

Som ett litet band till mina ursprungsönsknningar var viss undervisning förlagd hit till Katedral. Dessutom var det mitt favoritämne naturkunskap, med en lika stor favorit som lärare, nämligen Inger Stenow, som finns i gott minne. Så det var trefaldig glädje att ta sig upp för backen från Kungsmad till Katedral någon gång i veckan.

Under en kortare period av gymnasietiden försökte jag mig på att bo i lägenhet i staden i tron att det skulle främja studierna. Men som på lekskoletiden drog djur och natur och gården hårdare. Det kostade två mils cyklande om dagen, vilket det absolut var värt med god kondition på köpet. Cykeln blev också en frihetssymbol, att inte vara styrd av busstider, utan kunna vara kvar efter skoltid så länge jag behagade. Skoltiden ihop med extraknäck på Stadshotellet gjorde gymnasietiden minnesvärd och en viktig del i livet.



Tre härliga år, som avslutades med soligt studentfirande och mössan på i juni 1981 – och dagen efter hastig inryckning i det militära, vilket blev ett abrupt slut på en trevlig tid. Med stor nostalgi från studenttiden har jag denna vecka firat två döttrars student, varav en i förrgår här på Katedral.

Jag, såsom allmänt samhällsintresserad och driven av att vara med och kunna påverka, har genom alla stadier och utbildningar, även i det militära och på universitet, varit förtroendevald. Närmare bestämt elevrådets och studentkårens ordförande och motsvarande. Jag kan säga, att jag fortfarande känner mig som elevrådets ordförande. Fast nu i befattningen som kommunfullmäktiges ordförande tillika borgmästare, och det är kanske just i den rollen, som jag blivit tillfrågad att hålla dagens minnestal.

Det är många här, som minns och t.o.m. kände den siste borgmästaren i Växjö enligt den gamla titulaturen, Olof Bergholtz. Så låt mig därför ge en historisk återblick och en beskrivning av borgmästeriet i Växjö.

Benämningen borgmästare finns i svenska källor från 1300-talet och kan väl översättas från medellågtyskans ”borghemester” till ”stadens styresman”. I begynnelsen ordförande i stadens styrelse, magistraten och rådhusrätten. Borgmästaren tillsattes av konungen, sedermera regeringen, med mer eller mindre samråd med staden. Från 1809 fick staden större

inflytande i tillsättningen. I Växjö kan förekomsten beläggas från 1442. Första gången rådstuga nämns är 30 år senare, och den ska ha legat i västra delen av Växjö vid Guldsmedsbäcken, vars namn har tillkommit efter en 1500-talsborgmästare Didrek Guldsmed. Även en gillestuga och ett badhus vid Växjösjön ska ha använts vid rättegångar och rådslag. 1569 undertecknade Växjös borgmästare Jöns Ebbesson och Måns Skräddare urkunden om Erik XIV:s avsättning och Johan III:s trontillträde.

1612 ödelades staden av danskarna och husen brändes. Nytt rådhus stod färdigt 1617, men revs 30 år senare för att ge plats åt en kommande residentsbyggnad vid torget. Det rivna rådhuset återuppfördes vid Växjösjön, där det dels blev bostad för borgmästaren, Jon Mickelsson, dels ett slakthus, vilket kan tyckas vara en säregen kombination. Det året (1647) utsåg regeringen utan samråd med staden en s.k. justitieborgmästare, Johan Mickelsson. Under hans tio år var motsättningarna stora med den folkvalde borgmästarekollegan och med stadens råd. Både danskar och tyskar har med åren utsetts till ämbetet, och det förekom våldsamma slagsmål i rådslagen, även med borgmästaren inblandad.

Bland de borgmästare, som suttit längst, var en R Palm, som utsågs 1820 och tjänstgjorde till 1846. Nämnas kan Axel Mauritz Koræn, utsedd 1869, född i Växjö och även

riksdagsman för Växjö, vars villa finns kvar än idag på Kungsgatan 14. Jag vill även nämna Klas Hugo Bergendahl, tillsatt 1891, som dog 1920 och som givit namn åt Bergendahlska gården, i dag ungdomsgård på Liedbergsgatan, som numera bara kallas BG.

I och med kommunalreformen 1863 minskade magistratens och rådhusrättens makt till förmån för den nyinrättade drätselkammaren (sedermera kommunstyrelsen), som blev stadens egentliga styrelse under stadsfullmäktige. 1956 förlorade borgmästaren sina resterande kommunala befogenheter. Efter det blev borgmästarna lagmän i tingsrätterna och kunde fortsättningsvis få tillstånd att använda titeln borgmästare fram till 1971, då ämbetet avskaffades officiellt och stora kommun-sammanslagningar genomfördes.

Vid Växjös 600-års jubileum 1942 skänkte burskapsägande borgerskapet staden en borgmästarkedja, som tillverkades av guldsmeden Axel Olsson. Denna kedja bars av Olof Bergholtz och lämnades tillbaka till borgerskapet efter upphörandet 1971. Bergholtz var under en tid även ordförande i borgerskapet.

Nu, efter valet 2006 och Alliansens tillträde, återtogs titulaturen borgmästare, vilket också skrevs in i reglementet och arbetsordningen. Detta hade Linköping gjort redan 1994. Med tanke på att kommunens

främste företrädare i protokollära sammanhang anses vara ordförande i högsta beslutande organet, nämligen kommunfullmäktige, synes det lämpligt att använda termen borgmästare just för kommunfullmäktiges ordförande, åtminstone i kontakter med andra kommuner i in- och utlandet, och även i publika sammanhang, t.ex. invigningar och nationaldagsfirande. I dagens läge är det dessutom lättsammare att säga borgmästare och det är lite som ett varumärke.

Som kronan på verket skänkte den tidigare nämnda guldsmedfirman Axel Olsson, nu med ett barnbarn i spetsen, en ny kedja, designad för att passa en ny tid med en stor kommun i stället för bara stad. Ett fantastiskt hantverk i sju hekto silver. En fantastisk kedja, som ger stor framgång vid möten och mottagningar av utländska besök. Utländska delegationer, som har en annan syn och värdering än vad vi svenskar har nuförtiden. Kedjan är en dörröppnare.

Här har vi i mitt tycke ett bra exempel på hur kunskap om det gamla, rätt utnyttjat, i ny tappning ger något positivt för framtiden.

Att då få leda förhandlingar i det högsta beslutande organet är för mig en stor ära. Också att få företräda en kommun, som det går väldigt bra för, som är framsynt och med på banan i internationella sammanhang. I synnerhet att av BBC bli omnämnt som Europas grönaste stad, tack vare långt

gången miljöarbete och kraftigt sänkta koldioxidutsläpp. Samtidigt som det är en gammal stad med mycken och lång historia, inte minst såsom lärdomsstad. Den gamla skolhistorian kan vi alla. Men utvecklingen därefter är inte att förakta.

Det var i sig enastående att på 60-talet ha tre stora, kommunala gymnasieskolor i en stad av Växjös storlek. Nu har vi ytterligare ett flertal gymnasier i friskoleregi i en kommun, som är en av landets friskoletätaste. Ca 200 gymnasieelever, som varje år blir Växjöstuderenter och därmed tillhörande vår krets.

Juvelen i kronan i skolstaden Växjö är Växjö universitet, som i januari ihop med Kalmar blivit Linnéuniversitetet med över 26 000 studenter och intagit en konkurrenskraftig plats i universitetsvärlden och dessutom verkar som en motor i regionen. En fantastisk, historisk resa från Linnés första skola till Linnéuniversitetet.

Så vill jag avslutningsvis säga, att jag är nöjd med att genom hela livet ha haft en fot i det gamla och en i det nya, något som ger perspektiv på tillvaron, glad över att vara en Växjöstudent och stolt över att vara hela Växjös elevrådsordförande.

## Axel Bergstrand-stipendiet 2010



*Philip Carcamo, musikbegåvad elev på Växjö Katedralskola, är utsedd till 2010 års Bergstrandstipendiat.*

Philip Carcamo tilldelades Axel Bergstrands stipendium för berömliga studieresultat i musik, kreativitet, självständighet och ledaregenskaper med signifikant ansvarskänsla och engagemang, som bland annat avspeglat sig i framgångsrik konsertverksamhet.

# Parentation studentdagen 2010

*Harald Gustafsson*

Följande studentkamrater har lämnat oss sedan förliden studentdag. Jag vill – som vanligt – tacka Carl-Eric Carlberg, Lars Hultman, Pia Dahlqvist, Folke Rylow m.fl. för hjälp med research. Parentationer av detta slag är tyvärr nästan alltid behäftade med smärre fel, för vilka parentator redan nu ber om ursäkt.

**Carl-Henrik Grönberg (1934)**, född den 10 juli 1915 i Trelleborg, blev civilingenjör och verksam vid Mölnlyckeväveriet i Göteborg. Carl-Henrik gick bort den 16 september 2009.

**Carl Andersson (1935)**, född den 16 augusti i Nässjö, blev präst i bl.a. Skurup, gick bort den 12 mars 2010.

**Torsten Husén (1935)**, född i Lund den 1 mars 1916, bedrev grundläggande akademiska studier i Lund, blev fil.dr 1944, utnämnd till professor i pedagogik vid Stockholms högskola 1953, 1956 kallad till den första professuren vid den nya lärarhögskolan i Stockholm. Torsten Husén innehade en professur i internationell och jämförande pedagogik vid Stockholms universitet 1971–82, utnämndes till hedersdoktor vid nio olika universitet. Han ägde en diplo-

matisk förmåga att jämka samman forskare med mycket olika grundinställningar. Torsten Husén gick bort vid 93 års ålder den 2 juli 2009.

**Birgit "Bibbi" Bernes (1937)**, född den 22 mars 1917 i Karlskrona, fil. kand. och övningsskollärarinna vid seminariet i Växjö. Bibbi gick bort i Växjö den 18 november 2009.

**Åke Wallin (1938)**, flygutbildad vid flygkrigsskolan i Ljungbyhed, 1940 till flottiljen F 1 i Västerås, startade tidningen Flygpost och kom så småningom in vid flygstabens pressavdelning. Åke ägnade stora delar av sin gärning åt personaltidningar och pr-magasin, under 21 år var han ledamot av kommunfullmäktige i Malmö och en tid kommunalråd. Han gick bort i februari 2010.

**Alwa Kittendorff-Rydberg (1939)**, född den 27 oktober 1918, kartriteriska i Stockholm. Alwa gick bort den 24 oktober 2009.

**Lars Friis (1940)**, född den 13 december 1919, löjtnant i reserven vid I 11, gick bort den 16 september 2009.

**Arne Hedgran (1941)**, född i Östra Torsås, fil.mag. i Lund 1945, disputation i fysik vid dåvarande Nobelinstitutet 1952. Arne Hedgran knöts direkt till det som senare blev Statens strålskyddsinstitut (SSI). Tillsammans med Bo Lindell utvecklade han principen om optimering av strålskydd samt policyn för det svenska reaktorstrålskyddet. Bland andra uppdrag kan nämnas, att Arne var chef för Kärnkraftsinspektionen 1974–78. Han innehade en personlig professur i kärnkraftssäkerhet vid KTH 1978–86. Arne Hedgran gick bort den 5 oktober 2009.

**Gudrun Lager, född Peters (1943)**, född i Växjö den 11 augusti 1922, var bosatt i Norrköping och sysslade med undervisningsverksamhet. Gudrun gick bort den 11 september 2009.

**Erik Rosén (1943)**, född i Emmaboda, under drygt 30 år chef för Kosta Boda glasbruk, lade ner ett personligt engagemang i personalledning, ekonomi, export och produktutveckling. Med stor kraft ledde Erik Rosén utvecklingen av glasbruksorterna till välskötta samhällen. Erik gick bort den 21 oktober 2009.

**Birgit Lindqvist, född Nilsson (1944)**, född i Öja den 25 september 1924, lärare, gift med Eskil K:son Lindqvist, levde också sitt liv

i musikens värld. Birgit gick bort den 21 februari 2009.

**Bo Eliaeson (1945)**, född i Växjö den 15 maj 1925. Efter examen studerade Bo vid Handelshögskolan i Göteborg och blev civilekonom. Han anställdes av hotellkedjan Vara, dit även Växjö Stadshotell hörde. Under de sista aktiva åren var Bo administrativ chef för Hotel Europa i Göteborg. Bo Eliaeson hade ett mycket stort sportintresse, själv aktiv i bandy och ishockey. Under tre decennier kom han att ägna sig åt brottningsporten i Göteborg; under ett par år i mitten av 90-talet satt han i Svenska Brottningsförbundets styrelse. Bo var också mycket intresserad av jazz – och av Växjöstudenternas förbund! Bo gick bort den 5 maj 2010, strax före sin 85-årsdag.

**Elsa Widén (1945)**, född den 16 maj 1926 i Vislanda, telegrafexpeditör, genom giftermål bosatt i Ängelholm. Elsa gick bort den 10 december 2009.

**Ulla Gustafsson (1946)**, Vreta Kloster, gick bort den 6 februari 2009.

**Stig Swenson (1946)**, född den 28 mars 1927, fil.mag. i Lund, fast tjänst i fysik och kemi vid Växjö läroverk 1958, blev fil.lic. i organisk kemi i Lund 1974. Fram till sin pensionere-

ring 1992 var Stig Växjö Katedralskola trogen. Under djup påverkan av förre domprosten G A Danell kom Stig att dokumentera gudstjänster och kyrkokonserter i Växjö-Ljungbytrakten. Kristen Närradio i Växjö fann i honom en engagerad och intresserad medarbetare. Stig gick bort den 22 augusti 2009.

**Ing-Britt Scharin, född Pettersson (1951)**, tog folkskolläraryxamen i Kristianstad och arbetade sedan som mellanstadie lärare i Malmö. Ing-Britt flyttade efter sin pensionering till Göteborg. Gick bort i augusti 2009.

**Johan Vult von Steyern (1951)**, född den 12 september 1931, student vid Spyken i Lund, arbetade ett tag efter examen inom mäklarbranschen, därefter utbildning till sjökaptan inom Handelsflottan. Johan gick bort den 27 maj 2010. Johan var mycket intresserad av Växjöstudenternas förbund, fastän han själv tog examen i Lund.

**Marie-Louise Wijnbladh-Wallner (1951)**, född den 3 juli 1931, utbildade sig till farmaceut och blev så småningom apotekschef i Malmköping. Hon fungerade som hundomare och födde själv upp ryska vinthundar; Marie-Louise erhöll den förnäma Hamiltonplaketten för sin avelsgärning. Hon gick bort den 18 november 2009.

**Erik Arvidsson (1952)**, son till den legendariske prosten Yngve Arvidsson, uppvuxen i Hovmantorp, studier vid Tandläkarhögskolan i Malmö, tjänst som tandläkare i Nybro 1957–60, därefter egen praktik i Älmhult under nästan fyrtio år, 1960–98. Flyttade därefter med makan Maj till Malmö. Erik hade bland annat också ett stort intresse för ekonomi i olika former. Han gick bort den 12 mars 2010.

**Birger Emanuelson (1954)**, född den 19 oktober 1935, gick bort den 11 januari 2010.

**Bengt Ringqvist (1958)**, född i Växjö den 25 juli 1939, systemchef vid SJ Data, stort intresse för sport och idrott. Bengt var aktiv i Järna sportklubb och senare också i Södertälje golfklubb. Fjällstugan i Storlien och skidåkning blev en naturlig samlingspunkt för familjen. Bengt gick bort i Södertälje den 28 december 2009.

**Melcher Ekströmer (1960)**, född den 21 juli 1940 i Stockholm, blev fil.mag. i litteraturhistoria och nordiska språk, lektor i svenska språket och litteraturen vid Jagellonska universitetet i Krakow 1969–71, inledde 1982 en andra utbildning till socialantropolog i Lund, där han också disputerade 1991. Melcher skrev också den banbrytande läroboken *Kritisk*

medicinsk antropologi. Han gick bort i hemmet i Billinge i Skåne den 17 augusti 2009.

**Per Gunnar Lyretorp (Persson) (1964)** gick bort den 30 mars 2008.

**Inga Öbrink (1964)**, född den 14 oktober 1944 i Dångebro i Södra Sandsjö, blev tandläkare. Efter några års tjänst i Värmland kom hon till Växjö och fortsatte sin tjänst som tandläkare, gjorde också insatser för folkpartiet i skilda frågor, tog under 90-talet jägarexamen och ägnade stor kraft åt djur och natur. Inga gick bort i Ekna den 24 juli 2009.

**Karin Lundgren (1966)**, studerade engelska, franska och tyska vid universitetsfilialen i Växjö och blev fil. mag. 1971, tjänstgjorde vid Araby-skolan i Växjö fram till 1992, från 1992 på Katedralskolan. Karin var under flertalet år kontaktlärare för utbytesstudenter från andra länder. Hon gjorde resor till Tyskland, Frankrike och Spanien och älskade också stugan i Hällevik. Karin Lundgren gick bort den 10 januari 2010.

**Jan Dahlin (1969)**, född den 22 mars 1950, studerade i Lund med historia som huvudämne, efter fil.lic.-examen med inriktning på regionalpolitik fortsatte Jan att arbeta med arkivfrågor

som chef för Landsarkivet i Lund från 1996; han var medlem i Svenska Unesco-rådet och ordförande i Föreningen Gamla Lund. Han verkade för samverkan mellan släktforskningen, landsarkiven och den professionella forskningen, en landsarkivarie som värnade om kulturarvet. Jan Dahlin gick bort den 3 juli 2009.

**Bo Guntsch (1970)**, född i Umeå den 6 juni 1950, samma år som familjen flyttade till Växjö. Efter studier vid Katedralskolan utbildade han sig och arbetade inom olika branscher innan han började läsa juridik i Lund. Som färdig jurist bosatte han sig i Hässleholm och övertog en juristfirma; Bo kom främst att arbeta med asyl- och flyktingärenden. Bo var medlem i Svenska Frimurarorden. Han gick bort den 11 september 2009.

**Annie Nilsson (1970)**, född i Örkel-ljunga 1911, student i Växjö 1970 vid 59 års ålder; hon var därmed läroverkets äldsta student genom tiderna. Dessförinnan hade Annie tagit realexamen i Örkel-ljunga, arbetat som journalist och banktjänsteman och verkat som tidningstecknerska och målari-  
na. Hon bedrev studier i etnologi och skrev historiker över Rädda barnen och Växjö Inner Wheel-klubb, vars president och sekreterare hon också varit. Annie gick bort i januari 2010.

Så olika är våra öden, och ändå så lika. Vi föds, växer upp, åldras och dör. I en av våra psalmer uttrycks skeendet med de enkla orden Tidevarv komma, tidevarv försvinna, slakten följa släktens gång...(ps 297:2) Som parentator får man – likt församlingsprästen – för en kort stund titta in i den enskilda människans liv och gärning. Idag tackar vi våra bortgångna kamrater för allt det de åstadkom inom skilda fält.

Tidevarv komma,  
tidevarv försvinna,  
Slakten följa släktens gång.  
Aldrig förstummas  
tonen från himlen,  
i själens glada pilgrimssång.

## Det kom ett brev

I år firar jag 65-årsjubileum som student och skulle gärna ha velat närvara vid studentdagen den 12 juni 2010. Av hälsoskäl nödgades jag avstå från denna begivenhet. För mig har Växjöstudenternas förbund fungerat som en ovärderlig länk mellan mig och min hembygd – Växjö landsförsamling. En tillbakablick på alla de tillfällen jag haft glädjen att närvara vid Växjöstudenternas dag har fått mig att inse, vilka storartade, oegenlyttiga insatser, som under årens lopp utförts av Förbundets styrelser och övriga funktionärer. Utan omsvep kan man här tala om administrativa delikatesser förutom de välkomponerade måltiderna, som arrangerats i anknytning till studentdagen.

Fortsatt lycka, välgång och framgång önskar jag Växjöstudenternas förbund.

Henry Grohagen, student 1945





# Tal till hembygden

*Nils Posse*

Vad är hembygden? Det kan vara den plats, som man bor på för tillfället. Det kan även vara den plats, där man en gång tagit sina första stapplande steg. För min del råkar det vara samma plats. Det kan också vara en plats, där man livslångt trampat upp en stig och kanske även generationerna dessförinnan. Hos mig är den stigen ganska djupt upptrampad och bred vid det här laget.

Jag känner mig som en riktig urinvånare i Växjö med omnejd. Min hembygd är landet precis utanför stadsgränsen, närmare bestämt Bergqvara, vars historia är samtida med Växjö stad eller till och med lite äldre. Det fanns tider, då Växjö som liten köping låg i skuggan av Bergqvara. Båda blev ändå rätt snart viktiga inslag i trakten och beroende av varandra.

Glädjande nog finns det mycket gemensamt med Växjö. För att räknas och känna sig som urinvånare måste man ta till ett antal generationer, i mitt fall åtta. Här kommer några exempel på samröre, som också befäster banden och kärleken till hembygden.

En av Växjös otaliga bränder utbröt 1844, som naturligtvis var förödande och drabbade staden hårt. Vid återuppbyggandet bidrog Bergqvara och min farfars farfars far Knut Axel med

timmer och plank och dylikt som behövdes. Tacksamma Växjöbor överlämnade senare en silversamovar, som jag beundrar i stort sett varje dag, som bevis på uppskattning.

I industriutvecklingens spår men ändå i en rik lantbruksbygd behövde Växjö ett nytt stormejeri. Min farfar Per var drivande vid tillkomsten, och mejeriet stod färdigt på 40-talet. I en kommentar till sin son (d.v.s. min far) sa han: ”Kan du tänka dig, pojke, det kostade en hel miljon”. Mejeriet blev dessutom utsmyckat med en fasaddekoration av mosaik, skapad av farfars icke okände kompis Vicke Lindstrand, som också gjort ”Legend i glas” vid konserthuset.

Att då få vandra runt på landet och i staden, beskåda Räppe skola (den



*Växjös borgmästare Nils Posse (student -81) var högtidstalare.*

med utedass) och församlingshemmet i Bergunda. Att veta, att dessa båda byggnader inte stått kvar utan min far Carls enträgna arbete med att bevara dem åt eftervärlden. Att känna på en äldre husfasad i Växjö och tänka, att den kanske innehåller träd från Bergqvara. Att se det ganska nya polishuset vid Oxtorget och tänka på föregångaren, miljonbygget mejeriet, men gå runt hörnan och kika på Vickes mosaik, som finns kvar där än i dag. Att själv bo i ett hus, byggt av

min farfars farfars farfar Arvid Erik och dessutom kunna påverka och styra utvecklingen både på Bergqvara och i staden Växjö.

Det ger känslan av hembygd, delaktig och riktig hembygd till en invånare med djupa rötter, en urinvånare.

Skål för hembygden!



*Middagen hölls i Katedralskolans matsal. Sommarblommor på borden påminde om skolavslutningar och väntande sommarlov. Nils Posse och Mats Bergquist i samtal.*

## Deltagare i studentdagen 12 juni 2010

1940

Britta Forsman (Carstam), Växjö  
Karin Hultin (Fröberg), Solna  
Rune Nelzén, Borlänge  
Curt Rydé, Stockholm

1943

Jan Ericson, Vällingby

1945

Torsten Sjöfors, Lönsboda  
Folke Svensson, Huddinge

1946

Ingrid Fahlbrink (Ståhl), Bromma  
Lilian Rosengren (Sandén), Värnamo

1947

Brita Gustafsson (Holmgren), Lenhovda



1945. Folke Svensson, Torsten Sjöfors.

Anna-Stina Hedling (Hjärtstam), Växjö

Lars Hedling, Växjö  
Egon Karlsson, Växjö

1948

Torild Hecktor, Jönköping  
Sten Holmryd, Växjö



1940. Rune Nelzén, Britta Forsman (Carstam), Karin Hultin (Fröberg), Kurt Rydé.



1950. Övre raden: Lars Hultman, Ulla Antskog (Frykner), Gunnar Falk.  
Nedre raden: Marianne Möller (Johansson), Berit Lücklig, Marianne Lil-  
lieqvist (Gyllenswärd).

1949

Karin Lindqvist (Gustafsson), Växjö

Berit Lücklig, Växjö

Marianne Möller (Johansson), Kris-  
tianstad

1950

Ulla Antskog (Frykner), Stockholm

Lars Bergquist, Stockholm

Gunnar Falk, Ingatorp

Marianne Gyllenswärd-Liljekvist,

Bromma

Lars Hultman, Växjö

1951

Carl-Erik Carlberg, Malmö

Bo Holmberg, Växjö

Rolf Jansson, Växjö

Hans Pettersson, Växjö

1952

Tage Andersson, Norrköping  
Anders Wicén, Växjö

1953

Sonja Lillbo (Karlsson), Växjö

1954

Marianne Burström (Edholmer),  
Växjö

Eva Lessler, Växjö

Mari-Ann Spjuth (Blomberg), Karls-  
krona

Jan Spjuth, Karlskrona

1955

Gun Alexandersson (Persson), Len-  
hovda



1955 L IV. Leif Isaksson, Siv Öhr-  
stam (Hegborn)



1955 R III. Övre raden: Sven Fransson, Lars Enkler; Hans Ehrnborg, Anita  
Bråkenhielm (Ohlander), Sören Robertsson, Einar Söderberg, Nils-Olof  
Sandberg, Arnold Gustafsson.

Nedre raden: Bo Lind, Leif Dahlman, Margareta Gieseke-Johansson, Gun  
Alexandersson (Persson), Lennart Rydberg, Eskil Nilsson.



1960 L IV. Bakre raden: Eva Norberg (Johansson), Beth von Schreeb (Ewaldsson).

Främre raden: Ulla Wennerstrand-Nilsson, Frank von Porat, Marianne Pokorny (Gummesson).

Anita Bråkenhielm (Ohlander),  
 Köpingsvik  
 Leif Dahlman, Köpingsvik  
 Hans Ehrnborg, Linköping  
 Lars Enkler, Sorunda  
 Sven Fransson, Växjö  
 Margareta Gieseke-Johansson,  
 Umeå  
 Arnold Gustafsson, Hjärup  
 Leif H Isaksson, Karlshamn  
 Bo Lind, Växjö  
 Eskil Nilsson, Hovmantorp  
 Sören Robertsson, Vänersborg  
 Lennart Rydberg, Växjö  
 Einar Söderberg, Limhamn  
 Siv Öhrstam (Hegborn), Växjö

1957  
 Mats Bergquist, Stockholm

1958  
 Lars Y B Johansson, Åseda  
 Jan Rejler, Stockholm

1960  
 Holger Andersson, Lindsberg  
 Ola Arvidsson, Malmö  
 Sture Bergqvist, Mellbystrand  
 Åke Carlsson, Öhr  
 Katharina Cullberg Valentin  
 (Lindström), Partille  
 Jan Einarsson, Lund  
 Brita Ellberg (Kindblom), Ystad  
 Kjell Engström, Ulricehamn  
 Margareta Enqvist (Nilsson), Göteborg



1960 A III a. Curt Stuesson, Bertil Gustafsson, Villy Johannesson, Christina Åman (Friberg) Britt Kärvinge (Bergstrand).



1960 A III b. Övre raden: Gudrun Rylow (Olsson), Lars Zielfelt, Marianne Pihl (Lundell), Gunilla Järnek (Karlsson), Stig Johansson, Brita Ellberg (Kindblom), Margareta Svensson.

Nedre raden: Sture Bergqvist, Göran Ericsson, Jan Einarsson, Folke Rylow, Wiking Stensson.

Göran Ericsson, Emmaboda  
 Willbur Ernstsson, Växjö  
 Kristina Garmer, Lund  
 Bertil Gustafsson, Rönninge  
 Elisabet Hinder (Malmeström),  
 Göteborg  
 Torsten Hult (Nilsson), Fritsla  
 Sven-Gunnar Hultman, Vänge  
 Willy Johannesson, Växjö  
 Stig Johansson, Växjö  
 Gunilla Järnek (Karlsson), Växjö  
 Ingrid Jönsson (Berg), Kalmar  
 Britt Kärvinge (Bergstrand), Hud-  
 dinge

Lars-Erik Larsson, Trollhättan  
 Helena Martinsson, Växjö  
 Lennart Nilsson, Älmhult  
 Eva Norberg (Johansson), Stock-  
 holm  
 Ann-Sofi Ohlander, Örebro  
 Bengt Olsson, Borås  
 Jörgen Palmgren, Solna  
 Marianne Pihl (Lundell), Frankrike  
 Marianne Pokorny (Gummesson),  
 Växjö  
 Frank von Porat, Växjö  
 Folke Rylow (Andersson), Växjö  
 Gudrun Rylow (Olsson), Växjö



*1960 R III b. Bakre raden: Bo Widén, Åke Carlsson, Willbur Ernstsson, Bengt Olsson, Kjell Engström.*

*Främre raden: Torsten Hult, Katharina Cullberg Valentin (Lindström), Per-Olof Arvidsson, Gunnar Hultman.*

Beth von Schreeb (Ewaldsson),  
Stockholm  
Marianne Sjöberg (Magnusson),  
Växjö  
Ingvar Spanne, Stockholm  
Wiking Stensson, Ljungby  
Curt Stuesson, Lammhult  
Ingegerd Sundberg (Streijffert),  
Växjö  
Sven-Erik Sundin, Lund  
Bert Svensson, Västerås  
Margareta Svensson, Växjö  
Anette Walker (Robèrt), England

Ulla Wennerstrand-Nilsson, Hov-  
mantorp  
Bo Widén, Segeltorp  
Lars Zielfelt, Simrishamn  
Christina Åman (Friberg), Bjärred

1961  
Monica Bengtsson (Månsson), Karls-  
hamn  
Lars-Olof Eklund, Halmstad  
Christina Holmström (Foucht),  
Staffanorp  
Magnus Jisborg, Växjö





*1960 R III a. Bakre raden: Holger Andersson, Lennart Nilsson, Ingvar Spanne, Jörgen Palmgren, Lars-Erik Larsson.*

*Främre raden: Ingegerd Sundberg (Streijffert), Sven-Erik Sundin, Margareta Enqvist (Nilsson), Bert Svensson.*

Ingalill Åhman (Ljunggren), Växjö  
Bo Åström, Växjö

1962

Benno Engström, Växjö  
Barbro Lundmark (Angvall), Växjö  
Sven Wallerstedt, Billdal

1963

Gunnar Håkansson, Lund



*1965 R III b och c: Kurt Pålsson, Anette Lindström (Johansson).*



1970 och 1975: Jan Johansson, Anders Liljegrän, Lars Nilsson, Karin Bengtsson (Andersson).

1964

Ann-Sofi Hall, Växjö

1965

Anette Lindström (Johansson), Vim-  
merby

Curt Pålsson, Vendelsö

1968

Christer Knutsson, Växjö

1969

Catherine Bringselius Nilsson,  
Växjö

1970

Karin Bengtsson (Andersson), Mo-  
heda

Anders Liljegrän, Stockholm

Lars Nilsson, Bagarmossen

1972

Harald Gustafsson, Växjö

1974

Jan Möller, Göteborg



1990: Joakim Nertyk, Ola Rylow.

1975

Jan Johansson, Tingsryd

1977

Bo Jonson, Växjö

Anders Wensfeldt, Sollentuna

1987

Jerker Rylow, Växjö

1990

Joakim Nertyk, Växjö

Ola Rylow, Lund

# Växjöstudenternas förbund

## **Inspector**

Mats Bergquist, Bergsgatan 16, 112 23 Stockholm.  
Tfn 08-651 60 64.

## **Kollegium**

Curator: Catherine Bringselius Nilsson, Elleholmsvägen 21, 352 43 Växjö.  
Tfn 0470-285 88, e-post: cbringselius@telia.com

Procurator: Bo Jonson, Fjällvägen 4, 352 49 Växjö.  
Tfn 0470-150 55, e-post: bo.jonson@lnu.se

Sekreterare: Harald Gustafsson, Vinamans väg 1, 352 34 Växjö.  
Tfn 0470-603 44, e-post: haraldgustafsson@hotmail.com

Skattmästare: Folke Rylow, Tvärgatan 6, 352 31 Växjö.  
Tfn 0470-252 39, e-post: rylow@comhem.se

Arkivarie: Barbro Lundmark, Blomstervägen 1, 352 33 Växjö.  
Tfn 0470-274 68, e-post: lundmark\_barbro@hotmail.com

Ledamot: Gunilla Järnek, Lövsångarevägen 11, 352 42 Växjö.  
Tfn 0470-249 72, e-post: gunilla.jarnek@netatonce.net

## **Revisorer**

Björn Bergljung, Box 4, 351 03 Växjö.  
Tfn 0709-29 53 31, e-post: Bjoern.bergljung@se.pwc.com

Claes-Olof Kilander, Seminarievägen 38, 352 38 Växjö.  
Tfn 0470-141 79.

## **Valberedning**

Benno Engström, Barnsjövägen 1, 355 91 Växjö.  
Tfn 070-592 14 94.

Sven Wallerstedt, Furu slätten 12, 427 35 Billdal.  
Tfn 031-91 14 11.

**GLÖM INTE**  
**nästa studentdag**  
**11 juni 2011**

Ni som önskar studentjubileum: Vänd Er i god tid till i första hand Curator eller annan i kollegiet för upplysning om och hjälp med kontakter med gamla klass- och årskamrater från Högre allmänna läroverket, Katedralskolan, Teknikum och Kungsmadskolan i Växjö. Deltag i Studentdagen och efterföljande Högtidsmiddag! Adresser m m finns i årsskriften.