

**Årsskrift för  
VÄXJÖSTUDENTERNAS FÖRBUND  
2011**

Redaktion:  
Catherine Bringselius Nilsson  
Folke Rylow  
Gunnar Håkansson

Foton:  
Catherine Bringselius Nilsson  
Göran Nilsson

Copyright: Växjöstudenternas förbund

Lindströms Tryckeri AB, Alvesta 2011

# Studentdagen 2011 med årsmöte

*Gunnar Håkansson*

Det var en vacker och inte för varm dag. Vid samlingen utanför huvudingången blev det många, glada återseenden. Till studentsångens toner gick alla in och upp i aulan, där förbundets inspektor Mats Bergquist välkomnade oss till studentdagen och Rector scholae Yngve Filipsson hälsade oss välkomna till Katedralskolan.

Till Rector diei valdes Christer Denrell (student -61). Rector scholae invigde Rector diei i hans uppdrag genom att behänga honom med den ståtliga rektorskedjan.

Curator och sekreterare ropade på sedvanligt sätt upp alla med minst 50 studentår, vilka var det stora flertalet.

Rector diei talade till minnet. För första gången ledsagades delar av talet med bilder direkt från en dator. Se sidan 4 för själva talet; bilderna kunde tyvärr inte komma med.

Förbundets sekreterare Harald Gustafsson höll parentation över avlidna Växjöstudenter under det gångna året. Se sidan 9.

De som så önskade med minst 40 studentår promoverades till jubelstudenter. Detta år var de sex till antalet.

Årets Bergstrandstipendium delades ut till två stipendiater, Tomas Nilsson och Hampus Skoglund. Se sidan 8.

Årsmötesförhandlingarna gick även detta år synnerligen snabbt och resulterade i små förändringar.

Sångarna under Lage Olssons ledning interfolierade med den hävdvunna repertoaren, detta år åter med "Hjärtats saga" inkluderad.

Fotograferingen klarades ovanligt nog av före middagen och utomhus mot bakgrund av gymnastikbyggnaden (med något undantag).

Sedan var det dags att slå sig ned i den ganska nya matsalen för att äta, dricka, sjunga, lyssna till tal (Rectoris diei tal till hembygden finns på sidan 14) och tala med varandra. Visserligen kan miljön uppfattas som något mindre festlig än Stadshotellets, men smaken på maten är avgjort bättre, och att hålla ihop studentdagen på samma plats uppskattas av de flesta deltagare.

Curator Catherine Bringselius Nilsson ledsagade oss genom festmåltidens olika programpunkter fram till taffelns brytande, då dansen tog vid till Sceniors glada toner.

# Minnestal

*Christer Denrell*

Växjöstudenter! Stort tack för förtroendet ni visat mig genom att välja mig till Rector diei, jag känner mig mycket hedrad.

För 50 år sedan, i början av maj, tog flera av oss här studenten, det låter långt borta men känns idag så nära.

Det är 53 år sedan vi började i Växjö Högre Allmänna Läroverks gymnasium, sedermera omdöpt till Katedralskolan.

En skola med 350 års historia. Imponerande, inte minst om man som jag kommer från Lessebo och tagit realen i Emmaboda. Det kan också uttryckas som i Rapphönans Abiturientrazzia för A III b, ”en vitter samling elever, varav 28 svenskar och 2 från Lessebo”.

Allt var nytt, nya klasskamrater, ny skola, i alla avseenden. 1958 var invigningsåret för den nya skolbyggnaden.

Vad tänkte jag på, då jag i augusti 1958 gick Östraboallén upp från järnvägsstationen?

På den nya skolan med dess djärva arkitektur, ljus, luftig. Jag, som kom från den mörka realskolan i Emmaboda, det var att gå från det mörka Småland till det ljusa!

Tänkte jag på Tegnér, biskopen som gjort Östrabo känt? Inte kunde

jag ana, att jag idag genom vardagsrumsfönstret kan blicka ut över Tegnérstatyn i Lundagård. Eller att jag sitter i Vetenskaps societetens styrelse och utser Tegnérpristagaren.

Katedralskolan i Växjö var inte bara stor och spännande – den blev också livsavgörande för mig.

I klassen fanns en flicka, som jag blev direkt förälskad i. Ja, redan första veckan, då vi, i väntan på att matsalen skulle bli klar, åt vår enkla lunch i gröngräset framför skolan. Men det dröjde till studentdagarna, innan vi blev ett par. Vi har nu varit ett par i 50 år, och Gunnel, jag älskar dig lika mycket idag som då. Vi har gjort en livsresa, i nöd och lust. Vi har också gjort en klassresa.

Nu vill jag ta Er alla med på en resa tillbaka till åren 1958 till 1961, få er att starta livets videospelning.

Här kommer hjälp på vägen.

1958: året då vi fick Sveriges första kvinnliga poliser. Det var VM i fotboll i Sverige. Vi gick till final! Årets melodi: Buona Sera.

1959: Ingmar – Floyd! Melodi: Petite Fleur.

1960: Första kvinnliga prästen i Svenska Kyrkan. Melodi: Augustin.

1961: Första människan kom upp i rymden. Skeppet Wasa kom upp. Berlinmuren också. Kennedy blev

president. Dag Hammarsköld omkom.

Tillbaka till vår skola under dessa år. Vi var klassrumslösa! Först i Sverige, tror jag.

Närmare hälften av våra lärare var disputerade, vill jag minnas. Oerhört kunniga var mitt intryck. Låt mig nu blicka tillbaka och samtidigt ställa frågorna: Vad lärde vi oss? Kom det vi lärde oss till användning? Jag får tala för mig. Slutligen, vilka råd skulle jag idag ge mig själv som gymnasist, omöjligt givetvis, men en spännande tanke.

Här kommer min återblick på våra lärare.

Först ut: Häge, helt underbar person, varm, engagerande och älskande sitt ämne, historia. Det var också mitt favoritämne. Det är ett ämnesområde jag fortfarande tycker mycket om. Det är väl ett bra betyg till en lärare, att den förre detta eleven fortfarande 50 år senare älskar ämnet! Häge lärde oss att ifrågasätta och att se ett historiskt skeende i sitt sammanhang. Råd till mig själv: anteckna alla Häges roliga historier. Han var en otrolig historieberättare. Detta hade varit en källa att ösa ur längre fram i livet.

Björklund, även kallad Muhammed. Reflekterande, oerhört kunnig. Filosoferande med blicken långt borta. Han var vår kristendomslärare. Fick jag användning för mina kunskaper? Ja, till exempel när jag var ansvarig för Öst- och Centraleuropa

inom världskoncernen Nestlé, 27 länder, 15 000 anställda. Ja, då var det mycket relevant och intressant att åter läsa religion och religionshistoria. Under mina år i styrelsen för Pastoralinstitutet i Lund, utbildningen av präster i Svenska Kyrkan, så var Muhammeds reflexioner åter värdefulla. Konsten att sätta betyg: en av klasskamraterna ville komma in på en viss utbildning, men betygen var för svaga. Han tog chansen och frågade Muhammed om han kunde få litet a. Svaret blev: Nej, den kvoten var upptagen, men han kunde få stort A!

Berntman, fru Berntman, ja, så sa vi alltid, vad hette hon i förnamn? Mycket krävande, rent av sträng. Men jag hade svårt att motivera mig, inte skulle jag någonsin få användning för franskan, som var Berntmans ämne. Men det fick jag! Vi har tre gånger varit boende i fransktalande Schweiz, jag har arbetat på franska och nu bor vi på franska Rivieran, till stor del. Många gånger har jag tänkt: Varför lärde jag mig inte mer franska av fru Berntman?

Så var det en fru till, fru Selvik, vår mattelärare. Hon ville att alla skulle förstå matte, hänga med, ja, hon intog lite av en mamma-attityd. Fick jag användning av mattekunskaperna? Ja, men det behövs ingen mer avancerad matematik för att vara VD i ett miljardföretag, det går bra med de fyra räknesätten! Mattekunskaperna kom dock till användning, när barnen

läste matte, så länge nu vi föräldrar hängde med i den nya matematiken. Men givetvis var matematiken väsentlig, när Gunnel och jag läste vid ekonomisk fakultet vid Lunds universitet – vi blev civilekonomer där, Gunnel en av de första kvinnliga civilekonomerna. Flickor läste inte ekonomi i början av 1960-talet. Våra barn, Petra och Jerker, är också civilekonomer vid ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Jerker har fortsatt inom ekonomivetenskapen och är idag professor vid Oxford University, UK.

Kemi och fysik, bra lärare, bra allmänbildning, klart användbart. Jag har gjort större delen av min karriär inom AB Findus, de sista 14 åren som VD, då behövde jag denna allmänbildning.

Biologi, Gustav Stenow, mycket trevlig, ung, lätt att få elevkontakt, åter ett ämne som gav användbar allmänbildning.

Gymnastik, teckning och musik. Minns inte en enda lektion! Kan det vara förträning?

Något hade jag väl tillgodogjort mig. Jag har dragit igång Sveriges idag största konstrunda, konstrundan i Nordvästra Skåne.

Jöran Mjöberg, vår klassföreståndare, lärare i litteraturhistoria och engelska. Helt fantastisk lärare, stor personlighet. Hans lektioner var en upplevelse. Han skapade ett genuint

intresse för litteratur hos sina elever. Det gäller i alla fall hos mig. Han fick oss också att reflektera och analysera, ur olika perspektiv, det som vi läste. Detta har varit mycket värdefullt för mig. Inför studentexamen sade Jöran till mig, att om jag skulle få stort A i litteraturhistoria, så måste jag göra en specialuppgift, tenta på Hjalmar Bergmans författarskap. Det gjorde jag en söndagsmorgon i april 1961 på biblioteket vid domkyrkan. Jöran Mjöberg skulle komma att bli en vän. En majdag 1995 var det doktorspromotion vid Lunds universitet i domkyrkan. Jag skulle bli hedersdoktor. I vimlet vid samlingen före tåget till domkyrkan träffade jag på Jöran, han skulle bli jubeldoktor. Det blev inledningen till en vänskap, som sträckte sig till Jörans död för något år sedan. Jag skulle velat tala om för Jöran, att jag idag sitter i styrelsen för fakulteten för humaniora och teologi vid Lunds universitet; det skulle jag inte gjort utan det intresse för humaniora, som Jöran skapade hos mig.

Nog om lärare, nu över till reflektioner över vår studietid.

- Vilka värderingar präglade oss? Visst var det ”du skall arbeta i ditt anletes svett”, således Luther, som satt på vår axel. Han sitter kanske även kvar idag? En annan värdering är: ”du skall vara hel, ren och ärlig”. Det där med ”ärlig” tog mig flera decennier att förstå, att det inte var allmänt spritt utanför Småland.

- Var det en ”pluggskola” vi gick i? Ja, vi förväntades använda studietiden till studier. Kan inte vara helt fel inställning!

- Hade vi ett internationellt perspektiv? Nej, de flesta av oss var allt annat än internationella, det var Sverige, som var en god del av världsbilden.

- Skulle vi få jobb efter avslutade studier? Ja, det fanns nog inget tvivel hos oss, vi skulle få ett bra jobb, vi hade framtidstro.

- Var vi rustade att agera i en arbetsgemenskap? Nej, det var vår utbildning inte alls fokuserad på, det skulle vi få lära oss ”under vår livsresa”.

- Vad fick vi oss till livs avseende ledarskap? ”Läraren bestämmer, läraren och i synnerhet rektorn har rätt”. Vi gick ut i livet med en auktoritär ledarstil som förebild.

Ett helt annat ämne. Vi har fått betyg sedan vi började folkskolan, från klass 1. Hur har det påverkat oss? Av skoldebatten de senaste 25 åren att döma så borde vi vara ”negativt påverkade”. Men om det är OK att även de barn som är 7–12 år får tävla i idrott och räkna mål, komma först eller sist, varför inte få betyg? Det är rätt ointressant att hoppa höjdhopp utan ribba. De barn, som kommer från så kallade studieovana miljöer, behöver hjälp av betyg mer än andra barn.

- Var vi miljömedvetna? Självklart inte, ämnet var inte uppfunnet! I vår värld bolmade det ur skorstenarna, det var bevis på framåtskridande.

- Var vi sociala, hade vi social kompetens? Det hade väl en del av oss naturligt med sig hemifrån, men det var knappast något, som skolan såg som sin uppgift att lära ut. Det fick livet lära oss. Skolan var en kunskapskola, tack och lov!

Så, som avslutning, här kommer en bild från vår studentbal, med lärare och elever, maj 1961.

Än en gång tack för förtroendet att utses till Rector diei!



*Christer Denrell i talartagen.*

## Axel Bergstrandstipendiet 2011



Tomas Nilsson vid Växjö Katedralskola vårterminen 2011 ”för utmärkta kunskaper i samtliga ämnen och en god representant för skolan i olika sammanhang, såsom i kemiolympiaden och i matematik i Oxford, England, för att ha vunnit Webbstjärnas första pris för bästa projektarbete och dessutom uppvisat gott kamratskap”

Hampus Skoglund vid Teknikum i Växjö vårterminen 2011 ”för ett hängivet intresse för litteratur i en tid, då läsning bland unga män på praktiska utbildningar inte är högprioriterat, för din förmåga att se de djupa källor av människokunskap och livsinsikter, som ryms i den litterära sfär, som du rör dig i, och för den goda förebild du är”



# Parentation studentdagen 2011

*Harald Gustafsson*

Åter är vi samlade till högtid. Åter vill vi i parentationens form återkalla minnet av kamrater som lämnat oss. Jag vill tacka Carl-Eric Carlberg, Lars Hultman, Folke Rylow och Bo Holmberg m.fl. för hjälp och stöd i uppgiften. Vi räknar i år sju 30-talister, tio 40-talister, sju 50-talister och tre 60-talister, totalt 27 kamrater, som gått bort.

**Gotthard Sjölander (1931)**, född i Grönaberg väster om sjön Stråken den 22 februari 1910, tog en akademisk examen i Lund, arbetade först som journalist på tidningen Arbetet, sadlade sedan om och blev läroverksadjunkt, sedermera rektor i Gnosjö och i Hultsfred. Gotthard arbetade kulturellt med tidningar och radio, skrev recensioner, debattartiklar, essäer och minnesskrifter. Efter sin pensionering lade han ner mycket tid på släktforskning. Han gick bort den 4 februari 2011.

**Gustav Malmer (1932)**, född i Växjö den 22 juli 1914, avlade juris kandidatexamen i Lund 1938, fullgjorde tingstjänstgöring 1938–42, blev fiskal i Svea hovrätt 1942 och fortsatte sedan på domarbanan. Gustav Malmer tjänstgjorde i Sundsvall och i Stockholm, vidare som tillförordnad häradshövding i Medelpads västra domsaga, vidare i Lund och i Malmö; rådman i Malmö tings-

rätt, chefsrådman 1972. Politiskt var Gustav Malmer landstingsman i Västernorrlands län 1962–65 och ledamot av stadsfullmäktige i Sundsvall 1962–67. Han gick bort den 9 maj 2010.

**Gunvor Wallin (1932)**, född i Växjö 1911, avlade juris kandidatexamen i Lund 1937, började 1939 på Gillbergs Advokatbyrå i Lund. Mellan 1946 och 1958 drev hon egen advokatbyrå och specialiserade sig på familjerättsliga frågor. Gunvor fortsatte sina studier och disputerade 1958 på avhandlingen ”Om avtal mellan makar”; hon blev juris doktor 1959, professor i civilrätt 1969, då fortfarande i en extremt maskulin miljö. Sedan barndomen bars hon av en stark humanitär och kristlig ande; en följd av detta blev att hon årligen skänkte stora belopp till hjälpbehövande i London. Gunvor Wallin gick bort i juli 2010.

**Inga-Britt Granath (1934)** gick bort den 23 september 2010.

**Birger Larsson (1934)**, född och uppvuxen i Älmhult, blev arkitekt vid KTH 1941. På K-Konsult i Lund blev han företagets ledande arkitekt fram till sin pensionering 1980. Birger Larsson ritade kommunalhus, skolor, centrumanläggningar och sporthallar. Han förenade djup kunskap i konst,

arkitektur, teknik och material. Han hade kulturellt intresse också för musik, resor, historia och litteratur. Vid 85 års ålder började Birger att måla akvarell, ofta med motiv från Österlen. Birger Larsson gick bort den 29 april 2008. Träffande löd dödsrunans rubrik: Han bidrog lågmält till att bygga upp folkhemmet.

**Rudolf Schlaug (1936)**, född i Uddevalla den 21 juli 1916, blev med.lic. i Lund 1945, 1957–68 klinikchef vid psykiatriska kliniken i Västerås, efter 1968 chef för psykiatriska kliniken vid Södersjukhuset i Stockholm. Rudolf Schlaug var under ett flertal år lärare i psykiatri vid Linköpings universitet. Förefaller namnet bekant, var han farbror till Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug. Rudolf Schlaug gick bort den 5 maj 2011.

**Carl-Wilhelm Petri (1939)**, född den 6 januari 1921, utbildade sig under kriget till officer och blev 1948 civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Under sina mer än 40 år som ledare för AB Hjalmar Petri i Växjö vann Carl-Wilhelm stort allmänt förtroende för energi och initiativkraft. Hans starka samhällsengagemang gjorde, att han tog del i bland annat stadsfullmäktiges arbete och stadens hälsovårdsnämnds arbete. Under drygt 30 år tillhörde han också Smålandspostens styrelse. Carl-Wilhelm Petri var ordförande i Sveriges Konfektionsindustriförbund 1973–79. Han gick bort den 19 mars

2011. ”Ansvar och släktkänsla, humor och värme kännetecknade Carl-Wilhelm Petri” var rubriken på hans dödsruna i Smålandsposten.

**Ulla Fried (1943)** utbildade sig vid seminariet i Växjö till mellanstadielärare och tjänstgjorde sedan som sådan i Nyköping under hela sin yrkesverksamma tid. Ulla ägnade sig på fritiden åt bland annat gammeldans, litteratur och annan föreningsverksamhet. Hon gick bort den 23 september 2010.

**Sylvia Gustavsson f. Kallin (1944)** blev sedermera maka till komministern i Tävelsås, Gustav Gustavsson. I Tävelsås bodde Sylvia under åren 1947–61 och delade på ett naturligt sätt makens gärning. Sylvia gick bort den 21 november 2010.

**Marianne Båge-Åkerblom (1944)**, född i Karlshamn 1923, blev efter högskolestudier i Lund lärare vid högre allmänna läroverket i Växjö 1952 och kom sedan till Teknikum 1963. Marianne undervisade främst i svenska och tyska. Under många år var hon inspiratör till Heimdals teaterverksamhet. Sitt sociala engagemang visade hon också i festens sammanhang. I sommarvistet i Pukavik älskade hon att bada; för att citera sagesmannen: ”...premiärdoppet varje säsong företogs vid en vattentemperatur, där hon garanterat inte fick något mänskligt badsällskap.” Marianne Båge-Åkerblom gick bort i december 2010.

**Hjalte Peterson (1945)**, född den 8 februari 1926, blev civilingenjör, arbetade vid Fläkt i Jönköping som konstruktionschef för torkar, som platschef i Växjö från 1957 och blev så småningom vice VD för Fläkt Växjö. Hjalte var dessutom en stor skogsägare vid sitt torp norr om Tolg. Skogen skötte han på ett föredömligt och noterbart sätt. Hjalte gick bort den 8 juli 2010.

**Ulla-Britt Stål (1945)**, född i Växjö den 30 juli 1926, kom efter examen in vid Posten, där hon sedan tjänstgjorde hela sitt yrkesverksamma liv, med nedslag runt om i landet: Ljungby, Kristianstad, Malmö, Härnösand, Örebro och slutdestination Kalmar. Ulla-Britt gick bort den 4 juli 2010.

**Torborg Feide (1946)**, född och uppvuxen i Virserum, studerade till tandläkare i Malmö och tog examen 1952, varefter hon tillsammans med maken Björn öppnade egen praktik i Vaggeryd. Torborg hade ett starkt intresse för kultur och satt med i kultur nämnden i Vaggeryd. Hon gick bort den 7 mars 2011.

**Arne H Johansson (1946)**, född i Långasjö 1925, examinerades som jägmästare från Skogshögskolan 1952. Efter kort tjänst i Västerbotten kom Arne till skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län 1954, där han sedan var verksam fram till sin pensionering. De första tio åren var han ansvarig för skogsvårdsstyrelsens utbildningsverksamhet. 1968 utnämndes han till

länsjägmästare och efterträdde då Wilhelm Ros som chef för Skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län, ett uppdrag han innehade fram till 1990. Pedagogisk ådra och stor kärlek till skogens värld gav Arne flera fina utmärkelser, exempelvis Skogsvårdsstyrelsens förtjänstmedalj i guld och Sveriges Skogsvårdsförbunds guldkvist. Arne H Johansson gick bort i januari 2011.

**Ulla Radnert (1946)** gick bort den 17 juni 2010.

**Göte Edsund (1949)**, född den 24 april 1928, blev civilekonom med tjänst på Alfa Laval och skrev bl.a. företagets historik "Ett världsföretag växer fram: Alfa Laval 100 år" 1983. Göte gick bort den 8 april 2010.

**Märta Schlecker (1949)**, född den 25 oktober 1928, gjorde tillsammans med maken Börje en mycket stor insats för Amnesty International. Märta skapade utställningar och bedrev internationell skrivverksamhet. På hemmaplan var Märta aktiv i Bergs Hembygdsförening och i Elin Wägner-sällskapet. I den lilla församlingen Berg var hon en stor kulturpersonlighet; hon vilar nu på dess kyrkogård. Märta gick bort den 31 juli 2010.

**Ulla Herrlander f. Markhed (1950)**, född 1931, blev småkollärare vid seminariet i Växjö, arbetade en tid i Malmö och efter giftermål i Stockholm. Hon gick bort den 21 december 2010.

**Helge Olsson (1950)** gick bort i juli 2010.

**Hans Petersson (1950/51)**, född den 1 mars 1931, arbetade som adjunkt i Växjö i princip hela sin yrkesverksamma tid. Hans undervisade i ämnen geografi och matematik. Han gick bort så sent som den 3 juni 2011; hans dödsannons fanns i Smålands-posten igår, den 10 juni.

**KG Jan Gustafsson (1952)**, född i Växjö, studerade historia och blev sedermera lektor och vidare professor i ämnet. Han var sannolikt den viktigaste personen vid tillkomsten av Högskolan i Kalmar, sedermera Linnéuniversitetet. Vänner och lärjungar vittnar om KG Jans pedagogiska förmåga, om hans ambitioner att lära och förkovra sig, om hans rättskänsla och ärlighet. Under ett flertal år, 1990–92, var han ledamot i seniorskollegiet, och 1992–2002 var han inspektor i vårt studentförbund. KG Jan gick bort den 18 mars 2011. Lars Hultman tecknade förtjänstfullt bilden av honom i Lagerbladet.

**Lars H Carlsson (1953)**, född på Stjärnvik i Tävelsås 1933, arbetade efter militärtjänstgöring och reservofficersutbildning så småningom med utveckling av adb-system inom olika myndigheter, främst Värnpliktsverket och Statens Vattenfallsverk. Lars var vidare mycket intresserad av schack, en följd av hans sinne för problemlösning och analys. I Sollentuna Schackklubb var han en bärande medlem. Också interna-

tionellt verkade han för schackspelets utveckling och möjlighet att förena människor. Han tävlade också själv i internationellt korrespondensschack. Lars gick bort i september 2010.

**Rita Claesson-Brandby (1955)**, född den 2 augusti 1936, gick bort i Frankrike den 14 juni 2010.

**Mona Ekstrand (1959)**, född den 21 oktober 1938 i Växjö, studerade vid Lunds universitet och arbetade sedan som lärare i engelska och franska vid Växjö Katedralskola under åren 1965–2000. Monas stora intresse var att resa. Åtskilliga var de länder som hon besökte. Hon gick bort den 4 augusti 2010.

**Åke Carlsson (1960)**, född i Ör den 17 oktober 1940, studerade vid KTH och blev civilingenjör i elektroteknik 1967. Åke fick tjänst vid Asea i Ludvika 1968 och var expert på stora transformatorer. Tillsammans med makan Catarina kom Åke tillbaka till Ör 2004 och återknöt till barndomens skogar och det öppna odlingslandskapet. Åke skulle pra'a som kyrkvärd vid en dopgudstjänst i Ör kyrka en lördag i november 2010; tyvärr blev det inte så. Åke gick bort samma dag, den 20 november 2010.

**Lars-Åke Peterson (1962)**, född i Södra Sandsjö, studerade medicin i Göteborg och utövade sedan sin läkargärning inom främst företagshälsovården, först i Växjöregionen och sedan – efter sin flyttning till en gård i Vänsternäs – i Tranås. Lars-

Åke var en allsidigt begåvad människa, en problemlösare, som kunde hjälpa vännerna på många olika sätt. Han gick bort den 5 oktober 2010.

**Johnny Johansson (1968)**, född i Grimslöv den 19 november 1949, utbildade sig till distriktssköterska i Jönköping. Johnny sysslade i yngre år aktivt med fotboll och långdistanslöpning. Han hade också ett stort intresse för historia, för miljö- och samhällsfrågor. Johnny gick bort den 20 juli 2010.

Så olika och ändå så lika. Så skilda människoöden och ändå förnimbara och nära. Gång efter annan slås man

av vad Växjö producerat och exporterat ut i stora världen vad gäller kunskap och insatser inom skilda fält. Vi lyser frid över kamraternas minne. Hans Peterssons dödsannons fanns som sagt i Smålandsposten igår. Ur den citerar jag Pär Lagerkvists ord:

”Det är vackrast när det skymmer  
All den kärlek himlen rymmer  
Ligger samlad i ett dunkelt ljus  
Över jorden, över markens hus.  
Allt är ömhet, allt är smekt av  
händer

Herren själv utplånar fjärran stränder  
Allt är nära, allt är långt ifrån  
Allt är givet människan som lån.”



*Samling på skolgården.*

# Tal till hembygden

Christer Denrell

Hembygd, ett ord med mycket känsla.

Fyra–fem gånger per år står Gunnel och jag upp och sjunger Smålandssången! Låter det märkligt? Förklaringen är enkel: vi är medlemmar i Smålands Gille i Lund. Varje möte avslutas med Smålandssången, som givetvis sjunges stående. Sången innehåller det mesta som är traditionellt småländskt: röd stuga, hängbjörk, sjö, furor och ”släkten fostras till vilja och tro, tro att de steniga tegar må bära skördar, som skänka åt ålderdom ro”. I detta ögonblick är hembygden givetvis Småland.

Men i söndags var vi i hemma i vårt hus på franska Rivieran, och då åkte vi till en kyrka i Nice och lyssnade på Stockholms storkyrkas kör. Den sjöng bland annat Stenhammars Sverige. Ja, då var hembygden Sverige.

Vad är hembygd för mig, Sverige, Småland, Kronoberg, Växjö, Lessebo, Djurhult?

Att bo utomlands, som vi gjort i sammanlagt 8–9 år, ja, under de åren, då är hemma lika med Sverige. Vi firade de svenska helgerna mycket grundligt.

Småland har alltid självklart känts som hembygd, de småländska egenskaperna, väl beskrivna av profes-

sorn i etnologi vid Lunds universitet, Jonas Frykman: vara energisk, se framåt, tro på en bättre framtid, tillämpa en viss försiktighet, ständigt på språng, ja, det är vi smålänningar, eller hur?

Men i massmedia tycker jag, att det allt som oftast blir en Åsa-Nisse, som representerar Småland, klurig, snusande, snål gubbe. Inte är vi sådana!

Växjö var ”stan”. Här fanns överheten: landshövdingen, biskopen, läroverket, domkyrkan och lasarettet. Ja, lasarettet, kom man dit, när jag växte upp i Lessebo, så var man halvt döende, kom man till Lunds universitetssjukhus, då var slutet mycket nära.

Men Växjö var och är framför allt Gunnels och min stad. Vi tycker det är härligt att komma hit. Studietiden, studentdagarna, miljöerna. Vi anser, att Växjö har en av Sveriges vackraste domkyrkor och vidare finns här en av Sveriges bästa restauranger, PM och Vänner. Härligt att Växjö har en sådan attraktion. I dag är jag så kallad ambassadör för Växjö, och det känns som ett lätt och hedersamt uppdrag.

Lessebo, där är jag uppväxt. Det är en *bruksort*, som varit *järnbruk*, som blev *pappersbruk* och inom dagens kommun finns flera *glasbruk*. *Bruket*

dominerade allt, när jag växte upp. Bruksdisponenten bestämde det mesta. En bruksdisponent, som tänkte på bygdens och brukets bästa var ovärderlig, motsatsen en katastrof. Inte kunde jag då ana, att jag skulle tillbringa en god del av min yrkesverksamma tid på en bruksort, Bjuv, där Findus dominerade och jag blev VD, en förhoppningsvis modern bruksdisponent. Jag har arbetat upp mot två år i produktionen på Lessebo pappersbruk, i verkstaden, vid pappersmaskinerna, arbetat skift. Självklart uppskattade jag och behövde pengarna, fast jag tyckte för det mesta, att arbetet var ”jobbigt”. Men jag lärde mig arbetets villkor och begreppsvärld. Det skulle jag få stor användning för på Findus och senare. När jag lämnade Findus, så blev jag utsedd av LO-facket till hedersmedlem i LO.

Att under 40-talet växa upp i den lilla värld, som Djurhult, en del av Lessebo, utgjorde, var att leva nära naturen och i synnerhet sjön Läen. Men också i en brytningstid, då gamla strukturer, som kyrkan och ämbetsmannasverige, var tvungna att ge plats till en ny tids politiker och företagssverige.

Kyrkan, i synnerhet i Kronoberg, ägnade stor energi åt att bekämpa dansbaneeländet: ungdomar dansade i stället för att gå i kyrkan.

Vilhelm Moberg gav ord och bild åt en ny kronobergare, okuvlig, ald-

rig ge upp och framför allt ifrågasätta överheten. Mycket starka intryck för en tonåring. Inte kunde jag ana, att jag skulle göra större delen av min värnplikttid i Moshultamåla och som förläggning ha Vilhelm Mobergs gamla skola. I Mobergs anda föreslog jag, att vi radarobservatörer skulle arbeta treskift: jobba två veckor och vara ledig den tredje. Närmast överordnad kapten sa nej. Då gick jag till översten, som sa ja. Så blev det, men jag fick av kaptenen bestraffning, kökstjänst i två veckor, för jag tagit upp ämnet med högre befäl.

Vår klass, allmänna linjen, sociala grenen A III b, hade en fantastisk sammanhållning, vi hade roligt, ordet mobbning var inte uppfunnet. Vårt fokus var lärande. Många av oss finns här idag. Vi brukar komma på Växjöstudenternas Förbunds årsmöten. Vi har en sammanhållande kraft: Birgitta från Billa och Åryd. Utan dig, Birgitta, så hade vi inte träffats och kunnat få så trevligt, du är verkligen generös.

Vi bor i Lund och för alla er, som läst i Lund, vi bor i huset, där Conditori Lundagård fanns, med universitetets vita hus och domkyrkan utanför våra fönster. I Lunds omedelbara närhet bor Ulla, ja, Ulla Wergel, som vi träffat ofta under alla dessa 50 år. Det känns bra att kunna säga på frågan hur länge vi känt varandra, ja, ca 50 år!

Vår klass blev givetvis i första hand Gunnels och min klass, att gå i samma klass ger en gemensam värdegrund att stå på längre fram i livet.

Hembygden, i första hand Småland, Växjö, läroverket och dess lärare gav mig de värderingar, den kunskap, som jag kunde bygga en betydande del av mitt liv på. Min tacksamhet är stor.

Dagens Katedralskola står stark, noterade jag efter att ha lyssnat på rektor Yngve Filipsson. Jag tror vi alla är stolta över även dagens skola.

Avslutningsvis ett litet råd till Rector scholae: Ute på stan ser jag affischer med reklam för Katedralskolan, temat är drömyrke. Jag tror det skulle vara mer slagkraftigt att ha temat: Finn din drömtjej respektive drömkille. Beviset finns här i kväll. Vi är tre par, som funnit vårt livs partner i den egna klassen.

Slutligen ett stort tack för en underbar dag.



*Från festmåltiden: I bakgrunden till vänster Rector diei, vid bordet delar av Kollegiet samt Axel Bergstrand-stipendiaterna 2011.*



# Deltagare i studentdagen 11 juni 2011

1941

Göte Grönvik, Staffanstorp

1943

Jan Ericson, Vällingby

1945

Torsten Sjöfors, Lönsboda

1946

Sune Andersson, Lammhult

Ingemar Bjersing, Tolg

Sigbritt Frennberg (Duske), Växjö

Margit Nordberg (Carlsson), Urshult

Sven Sandell, Växjö

Maj-Britt Sandstedt (Aggsten),

Hultsfred

Gustaf Stenow, Växjö



*70-årsjubilaren Göte Grönvik.*



*65-årsjubilarer från 1946: Gustaf Stenow, Margit Nordberg (Carlsson), Sune Andersson, Maj-Britt Sandstedt (Aggsten), Ingemar Bjersing och Sven Sandell.*

1947

Ernst-Åke Boström, Vetlanda  
Brita Gustafsson (Holmgren), Len-  
hovda  
Egon Karlsson, Växjö

1948

Torild Hecktor, Jönköping  
John-Erik Westborg, Nyköping

1949

Ove Borgström, Halmstad  
Karin Gustafsson (Algelin), Lund  
Ingrid Laurell (Kjellin), Jönköping  
Karin Lindqvist (Gustafsson), Växjö

1951

Sune Askaner, Sigtuna  
Kurt Bergström, Växjö

Carl-Erik Carlberg, Malmö  
Rune Carlsson, Kålleröd  
Bo Holmberg, Växjö  
Börje Johansson, Mölndal  
Bengt Karlsson, Åmål  
Eje Merkel, Särö  
Inga-Maj Rosenquist (Andersson),  
Olofstorp  
Sven Samuelsson, Malmö  
Torsten Simonsson, Hälsingborg  
Kjell-Olof Yngvesson, Göteborg  
Märta Åkesson (Claesson), Stock-  
holm  
Görel Östberg, Halmstad

1952

Tage Andersson, Norrköping  
Anders Wicén, Växjö



*60-årsjubilarer från R III 1951: Torsten Simonsson, Rune Carlsson, Kurt Bergström, Görel Östberg, Börje Johansson, Inga-Maj Rosenquist (Andersson), Sune Askaner, Märta Åkesson (Claesson), Bo Holmberg, Kjell-Olof Yngvesson, Carl-Erik Carlberg och Bengt Karlsson.*



*55-årsjubilarer från R III 1956: Kerstin Platzack (Kroon), Folke Nilsson och Karin Persson (Åkesson).*

1954

Marianne Burström (Edholmer),  
Växjö

1955

Eskil Nilsson, Hovmantorp  
Siv Öhrstam (Hegborn), Växjö

1956

Folke Nilsson, Växjö  
Karin Persson (Åkesson), Lund  
Kerstin Platzack (Kroon), Lomma

1957

Mats Bergquist, Stockholm

1958

Lars YB Johansson, Åseda  
Jan Rejler, Stockholm

1959

Torgny Arfvidsson, Hovmantorp  
Gerd von Dolwitz (Peterson), Sol-  
lentuna  
Jan-Åke Jacobsson, Åryd  
Lage Olsson, Kalmar  
Birgit Söreke, Växjö  
Eva Vrang (Evaldsson), Malmö

1960

Torsten Hult (Nilsson), Fritsla  
Gunilla Järnek (Karlsson), Växjö  
Marianne Pokorny, Växjö  
Frank von Porat, Växjö  
Folke Rylow (Andersson), Växjö  
Gudrun Rylow (Olsson), Växjö  
Bo Widén, Segeltorp

1961

Gunilla Arvidsson, Nacka  
Birgitta Bauer (Lindberg), Lund  
Monica Bengtsson (Månsson), Karls-  
hamn  
Lars Berggren, Hägersten  
Inga Bild (Hjelmberg), Växjö  
Gunnar Björklund, Tyresö  
Clara Carlsson, Stockholm  
Christer Denrell (Nilsson), Lund  
Gunnel Denrell (Henriksson), Lund  
Ingvar Ellbring, Nässjö  
Ingrid Elmgren (Kahnberg), Alvesta  
Sten-Roger Elmgren, Alvesta  
Benno Engström, Växjö  
Carl-Erik Erlandsson, Lund  
Anne Falk, Stockholm

Monica Felon (Holmström), Voisins-  
le-Bretonneux, Frankrike  
Karin Flink (Johansson), Västerås  
Rosita Fredin-Nilsson, Karlshamn  
Sölve Fredriksson, Malmö  
Ulf Göransson, Göteborg  
Eva Hedenfalk (Svalborn), Båstad  
Lennart Hedenfalk, Båstad  
Christina Holmström (Fouckt),  
Staffanstorp  
Birgitta Jacobsson (Johansson),  
Åryd  
Magnus Jisborg, Växjö  
Svante Körner, Staffanstorp  
Hans Larsson, Ramlösa  
Jan-Olof Lindqvist, Skara  
Johnny Lindsten, Vanløse, Danmark



*50-årsjubilarer från A III a 1961: Ingvar Ellbring, Clara Carlsson, Inga Bild (Hjelmberg) och Maj-Lis Sallhag (Ekman).*

Bo Lundin, Hjärup  
 Eva Luptovics (Rudenius), Tingsryd  
 Sören Martinsson, Växjö  
 Jan Mathisson, Floda  
 Birgitta Mothén (Andersson), Varg-  
 ön  
 Karl-Erik Nilsson, Saltsjö-Boo  
 Barbro Norbelie (Ekhamn), Uppsala  
 Ingrid Nygren (Kroon), Värends  
 Nöbbele  
 Kerstin Ohlsson (Johansson), Kal-  
 mar  
 Birgitta Petersson (Nicklason),  
 Hässleholm  
 Marianne Porat (Danielsson),  
 Lindsberg  
 Lars Rejler, Valbonne, Frankrike  
 Carl Wilhelm Ros, Stockholm  
 Lars-Erik Rudhe, Västervik

Maj-Lis Sallhag (Ekman), Växjö  
 Anita Segerbäck, Lund  
 Christina Sjöberg (Nordlund), Djurs-  
 holm  
 Bengt-Åke Sjögren, Karlskoga  
 Carl Martin Sjöstrand, Sundbyberg  
 Stig Svenmar, Linköping  
 Jan-Åke Terning, Västra Frölunda  
 Torgil Toft, Växjö  
 Åke Werdenfels, Sölvesborg  
 Claes Werdinius, Malaga  
 Ulla Wergel-Kolmert, Bjärred  
 Ingalill Åhman (Ljunggren), Växjö  
 Birgit Östman (Svensson), Solna

1962

Bodil Constantien (Carlsson), Växjö  
 Barbro Lundmark (Agnavall), Växjö  
 Anna Ryltenius (Colliander), Växjö



*50-årsjubilarer från A III b 1961. Främre raden: Karin Flink (Johansson), Ulla Kolmert (Wergel), Gunnel Denrell (Henriksson) och Marianne Porath (Danielsson); bakre raden: Birgitta Jakobsson (Johansson), Gunilla Arvidsson (Blomén), Christer Denrell och Ulf Göransson.*



*50-årsjubilarer från L IV a 1961: Lars Berggren, Ingrid Elmgren (Kahnberg), Clas Werdinius, Anita Segerbäck, Sören Martinsson, Anne Falk, Eva Luptovics (Rudenius), Birgitta Mothén (Andersson) och Torgil Toft.*



*50-årsjubilarer från L IV b 1961: Birgitta Petersson (Nicklason), Sten-Roger Elmgren, Barbro Norbelie (Ekhamn), Christina Sjöberg (Nordlund), Magnus Jisborg, Inga Lill Åhman (Ljunggren), Monica Felon (Magnusson) och Kerstin Ohlsson (Johansson).*



*50-årsjubilarer från R III a 1961. Främre raden: Monica Bengtsson (Måns-son), Jonny Lindsten, Gunnar Björklund, Lars Reijler och Svante Körner; bakom: Christina Holmström (Fouckt), Benno Engström, Karl-Erik Nilsson, Karl-Martin Sjöstrand och Ola Eklund.*



*50-årsjubilarer från R III b 1961: Sölve Fredriksson, Lennart Hedenfalk, Eva Hedenfalk (Svalborn) och Jan-Åke Terning.*



*50-årsjubilarer från R III c 1961. Främre raden: Ingrid Nygren (Kroon), Lars-Erik Rudhe, Birgit Östman (Svensson), Birgitta Bauer (Lindberg) och Rosita Nilsson (Fredin); bakre raden: Jan Mathisson, Bo Lundin, Jan-Olof Lindqvist, Stig Svenmar, Hans Larsson, Carl-Wilhelm Ros, Bengt-Åke Sjögren och Carl-Erik Erlandsson.*

Laila Sjögren (Boäng), Karlskoga  
Sven Wallerstedt, Billdal  
Christina Wiik (Forsberg), Rimbo

1963

Gunnar Håkansson, Lund  
Evert Lindau, Lund  
Yvonne Samuelsson (Blomqvist),  
Malmö

1966

Gunnar Arvidsson, Örebro  
Ove Edoff, Nykvarn  
Vanja Ejesson, Kalmar  
Stina Engström, Vickleby  
Lena Fransson, Vetlanda  
Inger Furu Andersson, Stockholm  
Ingrid Geijer (Johansson), Ronneby  
Peter Geijer, Ronneby  
Ingmar Johansson, Växjö  
Gösta Kroon, Linneryd

Olof Lindquist, Kronoberg  
Marie-Ann Lundin, Växjö  
Carl-Erik Magnusson, Linköping  
Bengt-Eve Petersson, Nybro  
Christina Petersson, Flyinge  
Gunnar Petersson, Flyinge  
Gunnar Petterson, Lammhult  
Jan Svensson, Jönköping

1968

Christer Knutsson, Växjö

1969

Catherine Bringselius Nilsson,  
Växjö

1972

Harald Gustavsson, Växjö

2011

Tomas Nilsson, Växjö  
Hampus Skoglund, Växjö





*45-årsjubilarer från A III a 1966. Främre raden: Lena Fransson, Ingrid Geijer (Johansson), Christina Petersson, Gustaf Stenow (klassföreståndare) och Jan Svensson; bakre raden: Gunnar Arvidsson, Peter Geijer, Gunnar Petersson, Owe Edoff och Olof Lindquist.*



*45-årsjubilarer från R III a 1966: Gösta Kroon, Inger Furu Andersson, Bengt-Eje Petersson, Vanja Ejesson, Ingemar Johansson och Stina Engström.*



*45-årsjubilarer från R III b 1966: Gunnar Petersson, Marie-Ann Lundin och Carl-Erik Magnusson.*



*Inspector och kollegium: Folke Rylow, Harald Gustafsson, Catherine Bringelius Nilsson, Mats Bergquist, Gunilla Järnek och Barbro Lundmark.*

# Växjöstudenternas förbund

## **Inspector**

Mats Bergquist, Bergsgatan 16, 112 23 Stockholm.  
Tfn 08-651 60 64.

## **Kollegium**

Curator: Catherine Bringselius Nilsson, Elleholmsvägen 21, 352 43 Växjö.  
Tfn 0470-285 88, e-post: cbringselius@telia.com

Sekreterare: Harald Gustafsson, Vinamans väg 1, 352 34 Växjö.  
Tfn 0470-603 44, e-post: haraldgustafsson@hotmail.com

Skattmästare: Folke Rylow, Tvärgatan 6, 352 31 Växjö.  
Tfn 0470-252 39, e-post: rylow@comhem.se

Arkivarie: Barbro Lundmark, Blomstervägen 1, 352 33 Växjö.  
Tfn 0470-274 68, e-post: lundmark\_barbro@hotmail.com

Ledamot: Gunilla Järnek, Lövsångarevägen 11, 352 42 Växjö.  
Tfn 0470-249 72, e-post: gunilla.jarnek@netatonce.net

## **Revisorer**

Björn Bergljung, Box 4, 351 03 Växjö.  
Tfn 0709-29 53 31, e-post: bjoern.bergljung@se.pwc.com

Claes-Olof Kilander, Seminarievägen 38, 352 38 Växjö.  
Tfn 0470-141 79.

## **Valberedning**

Benno Engström, Barnsjövägen 1, 355 91 Växjö.  
Tfn 070-592 14 94.

Magnus Jisborg, Vinamans väg 3, 352 34 Växjö.  
Tfn 0705-677 560

Carl-Wilhelm Ros, Jungfrugatan 37, 114 44 Stockholm.  
Tfn 08-4426 431

Sven Wallerstedt, Furu slätten 12, 427 35 Billdal.  
Tfn 031-91 14 11.

**GLÖM INTE**  
**nästa studentdag**  
**9 juni 2012**

Ni som önskar studentjubileum: Vänd Er i god tid till i första hand Curator eller annan i kollegiet för upplysning om och hjälp med kontakter med gamla klass- och årskamrater från Högre allmänna läroverket, Katedralskolan, Teknikum och Kungsmadskolan i Växjö. Deltag i studentdagen och efterföljande högtidsmiddag! Adresser m.m. finns i årsskriften.