

**Årsskrift för
VÄXJÖSTUDENTERNAS FÖRBUND
2018**



Studentdagens program och årsmöte 2018

Kerstin Gynnerstedt

Solen sken från en klarblå himmel och värmdes gott – så som den gjort i stort sett hela maj månad – en perfekt inramning för möten mellan Växjö-studenter av olika årgångar och för att fira Växjöstudenternas dag.

Katedralskolan i Växjö har under åren förändrats på olika sätt och ett 40-tal återvändare tog tillfället i akt att under gymnasiechef Henrik Ahlins ledning göra en rundvandring i de ändamålsenliga lokalerna – för de flesta både ombyggda och tillbyggda men ibland också möjliga att känna igen.

Övervägande delen av de cirka 150 personer som samlats till årets studentdag med årsmöte och efterföljande middag tillhörde någon jubilerande årgång. De äldsta när-

varande studenterna tog sin examen redan 1943, och sammanlagt sju studenter hade sin studentexamen före 1950 – en årsrikedom som ger ett aktningvärt perspektiv på skoltid och livserfarenhet.

Den sista ”riktiga” studentexamen med förhör med mera skedde 1968, och det var i år dessa studenter firade 50-årsjubileum och tog tillfället i akt att träffas och minnas. De utgjorde den till antalet dominerande gruppen av jubilarer. De som tog studenten på 1950-talet var också många med en tyngdpunkt på 60-årsjubilarerna från 1958. 1960-talet var väl representerat med jubilarer från i stort sett alla årgångar – många som firade 55-årsjubileum men även andra årgångar – förutom de tidigare nämnda

På framsidan: Stipendiaten Axel Jernbäcker och Curator Catherine Bringselius Nilsson framför Katedralskolan.

Redaktion:
Catherine Bringselius Nilsson
Gunnar Håkansson

Foton:
Catherine Bringselius Nilsson
Göran Nilsson

Copyright:
Växjöstudenternas förbund

Lindströms Tryckeri AB, Gemla 2018



Studentsångare.



Några av jubelstudenterna.

68-orna. Glädjande nog fanns även en grupp ”unga” studenter från 1970-talet närvarande. Att en studentexamen från Växjö som grund har gett möjligheter till arbete och vuxenliv i hela landet och utomlands kan vi se av de utspridda hemortsadresser som dagens återvändare uppvisar.

Årshögtiden inleddes med skönsång av en dubbelkvartett studenter och studentsångare från Växjö manskör, som framförde Blommande sköna dalar... varefter förbundets Inspector Mats Bergquist och Curator Catherine Bringselius Nilsson hälsade välkommen till årets studentdag. Rector Scholae, Gymnasiechef Henrik Ahlin hälsade välkommen till Katedralskolan med att berätta om skolans verksamhet av idag – en skola med cirka 1 500 studerande och 150 anställda lärare, många olika

program och aktiviteter och studenter med excellenta prestationer, som gett eko långt utanför Växjö.

Därefter krönte Rector Scholae Gymnasiechef Henrik Ahlin dagens Rector Diei Jan Rejler, student -58.

Studentsångarna framförde Glad såsom fågeln i morgonstund.... Innan Curator Catherine Bringselius Nilsson förrättade upprop av de närvarande studenterna.

Högtidstalet hölls av Rector Diei Jan Rejler, som valde att tala om entreprenörskap, företagande och sin skoltid under 1940- och 1950-talet i Växjö. Familjen var företagare i fyra generationer och har genom åren ägnat sig åt företagande inom det elektriska området. Familjen flyttade till Växjö under åren vid andra världskriget och skolgången kom att

ske vid såväl Bäckaslövskolan som Norrtullskolan innan läroverkstiden tog vid. Rector Diei berättade livfullt om minnen av olika lärarprofiler under gymnasieåren och om pionjäraktiviteter inom bland annat tennis i Växjö, då han och en kamrat startat Växjö Tennisklubb och registrerat den hos Riksidrottsförbundet, när de var 12 år gamla! Jan Rejler berättade också om den gamla traditionen som fanns, att på studentdagen kunde man vid utsläppet se om alla klarat sig i förhören – då öppnades båda dörarna vid utsläppet. Så var fallet vid Jan Rejlers examen – alla hade klarat sig. Som avslutning på högtidstalet läste Jan Rejler Sten Selanders dikt En bondestudent.

Efter högtidstalet återknöt Studentsångarna innehållsmässigt till den lokala anknypningen genom att framföra Alfred Hedenstiernas Hjärtats saga – Var skog har nog sin källa ...



Avtackning.

Parentator Gunnar Hyltén-Cavalius läste minnesord över de medlemmar som gått bort under det gångna året och avslutade med Bo Setterlinds dikt Döden tänkte jag mig så ur samlingen Dikter från San Michele.

Studentsångarna avslutade presentationen med att sjunga Integer vitae.

Därefter följde utdelning av hedersstecken till jubelstudenter, det vill säga de närvarande som har sin studentexamen minst 40 tillbaka i tiden. Tecknet – en studentmössa inramad av en lagerkrans hängande i gulrött band – utdelades till Hildur Samuelsson, Börje Eriksson, Klas Wirdemo, Elisabeth Dahl, Bernt Friberg, Margareta Frid, Ulla Gunnarsson, Marit Larsen, Monika Rydell, Monica Svensson, Birgitta Thulin, Anders Willstedt, Ingmarie Ängsvide, Lars Österlind, Per-Anders Blomqvist och Carina Hedin.

Årets Bergstrandstipendium delades ut av Inspector Mats Bergquist till Axel Jernbäcker för utmärkta studieframgångar. Se motivering på annan plats i denna tidskrift. Stipendiaten tackade genom att berätta om sina nådda framgångar inom fysikområdet där han ingår i landslaget och tävlar för Sverige med framgångar nationellt och internationellt.

Därefter följde årsmötesförhandlingarna, vilka sköttes som alltid snabbt och korrekt av Inspector Mats Bergquist.

När denna formella del avslutats,

avtackades de avgående ledamöterna i kollegiet Folke Rylov och Gunilla Järnek för det mångåriga ideella arbete som de nedlagt i förbundet. Utan insatser av detta slag kan inte föreningar som Studentförbundet fortleva. Folke Rylov mottog också diplom som hedersstudent. Även Sven-Axel Bergstrand mottog diplom som hedersstudent – en utmärkelse, som han fick redan föregående års studentdag men hade då inte möjlighet att närvara.

Årshögtidens formella del avslutades med att alla unisont sjöng student-sången Sjung om studentens lyckliga da'r... under uttåg från aulan.

Efter avslutade förhandlingar i aulan vidtog sedvanlig fotografering av jubilerande årgångar klassvis på skolans innergård. Under tiden fram till middagen hade man också möjlighet att mingla kring baren och möta gamla vänner.

Curator hälsade alla välkomna till bords. Traditionsenligt höll Rector Diei tal till hembygden som för hans del av framförallt var området mellan Växjösjön och stadsdelen Söder i Växjö. Givetvis avslutades talet med Smålandssången Röd lyser stugan. Middagen gav tillfälle att prata roliga gamla minnen och uppdatera sig om vad de tidigare klasskamraterna sysslar med idag.

Efter middagen bjöds till dans med en utmärkt tvåmannaoorkester, som med sin musik kunde frammana minnen från tidigare danstillfällen i kamraternas krets.

Våra äldsta studenter:



Studenter 1947: Brita Gustafsson Holmgren, Braås och Anna-Stina Hedling, Växjö.



Stig Jonasson, student 1948.

Axel Bergstrandstipendiet 2017

till

Axel Jernbäcker

vid Växjö Katedralskola vårterminen 2018

”för att under sin gymnasietid genom nyfikenhet, intresse och engagemang för naturvetenskap och matematik ha utvecklat berömvärda naturvetenskapliga kunskaper och kompetenser, som bland annat manifesterats genom medverkan i nordisk-baltiska olympiaden i fysik och i Wallenbergs fysiktävling. Axel är en utmärkt representant för Katedralskolans kunskapsfokus.”



Hedersstudent Sven-Axel Bergstrand och stipendiaten.

Minnestal

Jan Rejler

Kära Växjöstudenter!

Jag tänkte säga några ord om entreprenörskap och koppla det till näringsliv och skolgång under 1940- och 1950-talet. Familjeföretaget Rejlers grundades 1942. Mitt anförande utmynnar i en beskrivning av olika episoder under mina åtta år som elev vid Växjö Högre Allmänna Läroverk. Men först ska jag berätta hur Rejlers kom till och varför vi hamnade i Växjö. Med min berättelse vill jag också visa, att skolgången kan uppfattas olika och styrka min tes ”Det finns alltid vägar att ta sig ur en besvärlig situation.”

Rejlers grundades 1942 i Växjö och jag är född 4 oktober 1939. Min far Gunnar Rejler låg inkallad i Kare-suando och bidrog till hyggliga levnadsvillkor där genom att elektrifiera förläggningarna. Samtidigt fick han uppdraget att elektrifiera torvmossarna i närheten av Vislanda. Han åkte tåg till Vislanda och sedan skidor ut till mossarna. Vi är en elektrisk familj, min farfar var basbas det vill säga förman hos AEG, Allgemeine Elektrische Gesellschaft, i Norrköping. Vi är fjärde generationen elektriker och Rejlers leds av tredje generationen i familjen Rejler.

Hur kom vi då till Växjö? Pappa jobbade som elektriker. Som 25-åring

läste han in en ingenjörsexamen vid Örebro tekniska läroverk.

Han fick jobb på AEG i Malmö och kom till ÅF, ångpanneföreningen, 1938. Vi bodde centralt vid ett torg i Malmö. Vi bombades av engelska flygare, som behövde lätta sin last, och familjen blev därefter evakuerad till Växjö och fick bo på Ingelsgården i Öjaby. Sedan till målarmästare Göransson, sedan till Trädgårdsgatan och slutligen till Tegnérgatan 7. Min berättelse kommer att kretsa kring Tegnérgatan 7. 1942 inträffade en annan stor händelse i Växjö. Växjöstudenternas Förbund bildades på initiativ av doktor Axel Bergstrand. Han var vår husläkare och hade praktik på Storgatan.

När vi har Gunnar Rejler på bordet, kan vi konstatera, att han som de flesta familjeföretagare var en äkta entreprenör. Hans nästa stora projekt var AFS Automatic Food Supply AB. Konceptet var djupfrysad färdiglagad mat, upptinad och uppvärmd med mikrovågsteknik i långa tunnelugnar, där en portion förpackas och skickas i rörpost till platsen, där maten ska konsumeras, till exempel i sjukhus. Han byggde ett tjugotal anläggningar. En AFS-automat fanns nära stationen i Växjö.

För att återgå till Gunnar Rejler och elektriciteten fick han uppdraget att som elkonsulent slutföra elektrifieringen av Kronobergs och Kalmar län. Huvudman för dessa insatser var respektive länsstyrelse och på så sätt fick min far förmånen att arbeta åt Torwald Bergqvist. En berömd och beundrad person, som varit minister i samlingsregeringen under kriget. Han var också Inspector i Växjöstudenternas förbund i likhet med sin son.

Rejlers första kontor var i botenvåningen Tegnérgatan 7, och familjen på sex personer, varav ett finskt krigsbarn, bodde på övervåningen. Mamma skötte bokföringen. Ett hembitråde och en ingenjör drabbades av polio. En allvarlig sjukdom, ibland med dödlig utgång. Vi tre barn sattes i karantän och fick inte lämna gården där vi bodde.. När vi inte satt i karantän gick vi på Bäckaslövskolan, en skolväg på högst tre kvarter. Kurslitteraturen var skriven av min fröken Ellen Holmer och boken hette ”Resan till lälandet”. I fjärde klass blev jag flyttad till Norrtullskolan på grund av någon geografisk indelning. Skolvägen blev nu mera spännande: Tegnérgatan, Trädgårdsgatan, lasaretet/läroverket, museet, gäst hos verkligheten, järnvägen, kyrkan, gamla gymnasiet, Smålandsposten. Fröken Ljungqvist med en ljus utstrålning gav mig ett tillräckligt bra betyg. Sommaren 1950 bestämdes, att hela familjen skulle gå uppför Trädgårdsgatan till läroverket och utforska, om

jag antagits till första klass i realskolan. Troligen hade min pappa kollat läget, annars var risken för stor för en besvikelse. Det fanns lyckligtvis en lista med mitt namn på. Vi firade med en fika i Strandbjörket. Jag fick min första klocka för att kunna hålla lektionstider och komma i tid till morgonbön. Som tioåring skulle jag börja mina studier vid Växjö Högre Allmänna Läroverk. Det var imponerande. Vilken byggnad! Vilka lärare! Vilka elever – och då tänkte jag mest på farbröderna och tanterna i sista ring i gymnasiet. Lektor Dalén i kemi, Lektor Ekegård i historia, Hilding Rundqvist i svenska och historia. Stadsstaternas stadsstater, lät det när Rundqvist studsade fram över golvet. Jag observerade, att dessa bildade personer hellre rörde sig i antikens och romarnas värld än i modern historia med första och andra världskriget. Andra världskriget låg för nära i tiden, och det gjorde antagligen för ont.

Och så tillbaka till skolvägen. Från Tegnérgatan 7 till Trädgårdsgatan, uppför backen till läroverket. Gubben i hålan, gumman i hålan. Kokosbollar eller chokladbollar. In genom stora porten, Två trappor upp. Morgonbön i aulan. Men vänta, strax ovanför vårt kvarter Wallqvist låg ännu en skola. Flickskolan eller Graffmanska skolan Varför fanns det en särskild skola för flickor? Intill flickskolan fanns en blindskola, Värendsskolan. Det fanns många genomtänkta ideer om

hur man skulle bygga upp den lilla staden Växjö med sitt esplanadsystem. 15 000 invånare 1960.

I den vördnadsbjudande, gamla läroverksbyggnaden skulle jag nu inhämta kunskap i åtta år. När min klass skulle ta realexamen, var vi dock utlokaliserade till gamla domprostgårdens bottenplan, en lokal, som tidigare varit järnvägsrestaurang. På övre planet föddes Pär Lagerqvist 1891. Sin barndom har han skildrat i boken "Gäst hos verkligheten." Läroverksbyggnaden uppfördes 1889 och revs 1966. Skandal.

Hur såg världen ut, då jag började läroverket hösten 1950, fem år efter att andra världskriget var slut? Europa var sönderbombat och en stor del av arbetskraften var förlorad. Efterfrågan på svenska produkter var stor. Vid olympiaden i London 1948 hade Sverige stora framgångar. Fotbollslaget tog guld. Fotografen Tore Sjöstrand från Växjö tog guld i 3 000 meter hinder.

För att följa världsläget blev Alf Martin en viktig person. Han var korrespondent på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och sedan redaktör på Dagens Eko från London ända fram till 1974. TV:n hade inte gjort sitt intåg, och stunderna vid radioapparaten var heliga. Churchill var min stora idol. På hemmaplan fick vi nya lärare. Greta Ekstrand, underbar tysklärare och Gertrud Lindeblad, kallad Matilda, med stimulerande undervisning för förståelsen av engelsk-

språkig litteratur. En annan språkhändelse var franska, som vi hade sista året i realskolan och första och andra året i gymnasiet. Lärarna framhöll, att undervisningen på tekniska högskolor ofta skedde på franska. Bäst att lära sig lite franska, tänkte vi. På Chalmers hade vi en professor, som deltog i en debatt om nya kärhuset med inlägg på franska, tyska, engelska om vartannat. Det var i övrigt inte mycket franska, som kom i vår väg ... Som bonus fick vi en ung, vacker dam som vikarierande fransklärare med ett utseende, som närmast påminde om Brigitte Bardot. Hennes namn kan ha varit Hallbjörner.

I stort sett hela 50-talet gick jag i läroverket, om man bortser från 15 månaders tjänstgöring vid signaltruperna i Skövde. En lärare som speglade den tidens samhälle var Sixten Redstedt, kapten i reserven. Kallad Kaparn bland eleverna. För att stärka lusten att hoppa över bockar och plintar drillades vi i givakt. Spänn magmuskulerna, och så ett kort slag mot solar plexus. Kaparn var också ledare för Växjö Läroverks Gymnastik- och Idrottsförening. Jag deltog som tennisspelare i trekampen mot Kalmar respektive Karlskrona läroverk. Bollgeniet Karl-Erik "Kikki" Marwig och jag hade blivit juniormästare i Småland i dubbel.

Under mina första år på läroverket lyckades jag få BC i gymnastik, men när jag slutade på läroverket, hade min nivå höjts till AB.

Min far var en entusiastisk motionsgymnast i Kaparns kvällsgrupp och skuttade över diverse hinder. Det kan ju möjligen ha bidragit till en positivare syn på min gymnastik.

Ett par somrar tränades vi nere vid Strandbjörkets utebanor av den legendariska tennisspelaren Calle Schröder, som spelade i internationella turneringar och som tävlade tillsammans med Gustav den femte även kallad V-gurra eller Mr G. En annan, som utvecklade tennisen i Växjö, var Ture Fridlund, lite vanvördigt kallad Rikefisen. Han tog initiativet till att bygga tennishallen för inomhusspel intill Strandbjörket 1938. Ture var ju också fysiklärare på läroverket och hade en gammaldags syn på flickornas fysik- och matematikbegåvning. Tures bror hette Oskar eller Fattigfisen och undervisade i språk.

1952 startade Åke Magnusson, Kurt Magnusson, Kåcke Jonsson och Jan Rejler en idrottsförening för bordtennis, tennis, fotboll och bandy. Den hette IK Skytten och var delvis en utbrytning ur Växjö TK. Den bytte sedan namn till Växjö TS. En ung spelare från Moheda kom att spela i Växjö TS. Han heter Mats Wilander. Med honom kom Växjö att bli en plats med tennis i världsklass. Ett Davis Cup-lag kom att byggas upp i Växjö med Carl-Axel Hageskog som kapten. Man kan säga, att Växjö vann Davis Cup.

IK Skytten är ett fenomen i Id-

rottssveriges historia. 1952 registrerades IK Skytten hos Riksidrottsförbundet med två 12 åringar i spetsen, Åke Magnusson och Jan Rejler, båda i klass 2^{5b} på läroverket. Förutom Ture Fridlund, som lät bygga tennishallen, lade vaktmästaren Harry Olsson grunden till tennisundret i Växjö. Vi fick spela på banorna alla tider, som inte var bokade. Sådana sponsorer, som gör det möjligt att spela 24/7 och träningsvilliga ungdomar, som utnyttjade möjligheten, var vägen till framgång.

En ambitiös kemilärare, Törne, som visste hur viktiga betygen var, ställde frågan: vilka är det här i klassen, som tänker söka in på KTH eller Chalmers? Fem, sex armar kom upp i luften. Som ett skott kom repliken "Rejler ta ner handen". En lärare som undervisade i geografi, Åkerblom, föreslog, att bröderna Rejler borde förflyttas till en internatskola.

Min bror Felix lyckades med konststycket att få B i alla ämnen inklusive ordning och uppförande. Konsekvent eller hur? Han följde upp med en fil. kand. i matte och fysik i Lund och en civilingenjörsexamen i mikrovågsteknik på Chalmers. Efter ett par år i Rejlers och AFS sökte Felix och fick jobbet som teknisk attaché vid svenska ambassaden i Paris. Idag är han en frankofil, som talar flytande franska och är bosatt på Rivieran.

Ett annat märkligt och framgångsrikt original är Sten-Erik Carlsson.

Sten-Erik var sällan i skolan, men hans meningsutbyte med Stig Schönbeck, vår huvudlärare i matematik, var underhållning på hög nivå. Sten-Erik blev en av Sveriges ledande ekonomijournalister.

Exemplen är många. Rune Johansson eller Blinkfyren kallad, en mycket inspirerande pedagog i fysik, vill jag gärna framhålla. Växjö läroverk är en skola, som fostrat skolans elever till goda karaktärer. Idrotten har haft stor betydelse. En höjdpunkt var, då Växjö läroverks fotbollslag vann finalen i Kronprinsens pokal mot Karolinerläroverket i Örebro. Matchen gick på Värendsvallen, och Växjö hade en lysande hejarklack, ledd av Christer Herlin. Då lät det "gör som Döbeln sa vid Jutas, här ska jädrar i mig skjutas". Spelarna i laget blev hjältar. Några duktiga friidrottare hade vi. CG Johansson på 400 meter, sedermera internationell chef inom Astra, Carl- Wilhelm Ros, spjutkastare av nationell klass, sedan berömd finanschef hos Ericsson. Roland Johansson, numera Nobeling, var en god 1 500-meterslöpare och blev efter Chalmers energiverkschef i Borås. Tvillingarna Holmberg minns vi också.

Kulturlivet på skolan höll hög klass inom ramen för olika föreningar. Heimdalsfesten bjöd på lysande skådespel. med Lars Melker Ekströmer som lysande stjärna och förste älskare. Tidningen Rapphönan, där de olika avgångsklasserna skildrades i

form av kåserier. En lyriktävling med Hilding Rundqvist som domare fanns med. Mina suggestiva dikter fick hedersomnämmande men inget pris. Så har vi musiken, som spelade stor roll under gymnasieåren. Sasse, Lars von Hultè, och Sten-Roger Elmgren blev professionella musiker. I Carlessons musikhandel kunde man njuta i mysiga bås av 50-talets jazzmusik. Sten-Roger, Sasse, Bertil Ström, Frank von Porat, Per-Olof Olofsson, Inge Sandal spelade med i olika orkestrar. Och några orkestrar minns jag. Garvis, Göran Lundins eller Skolorkestern, Combo Jumpers, Ingermar Nordströms. De spelade i läroverkets gymnastiksal och bultadanserna på Logen. School-days!

Några företeelser låg utanför vad skolstadgan medgav, men beivrades inte särskilt mycket eller över huvud taget. Potatislov med pokerspel om de intjänade pengarna med gårdens drängar. Danskvällar på Folkets hus i Växjö och Alvesta eller bygdegården i Jät med tillhörande busstransport. Flickorna i Jät doftade frascht av frisk luft och såpa. Stadshotellets andra klass restaurang, som moderniserats, fick spansk miljö och namnet Tavernan. Trivsamt och spännande för läroverkets elever. När vi sedan närmade oss målet studentexamen, iklädda hattar med broderier, skulle vi klara både skriftliga och muntliga prov. Vi visste det inte då, men vår årskurs är den sista studentklassen i den gamla läroverksbyggnaden. Jag

minns, att jag kom upp i matematik, fysik och svenska. Kan det ha varit engelska också? Min klassföreståndare Hagne var också min modersmålslärare. Hon var framgångsrik i att döda mitt litterära intresse. Vad göra inför det muntliga förhøret? Jag fick tips om det lilla häftet "från Eddan till Ekelöf". Införskaffades och inlärdes. Mitt ämne blev "tendentiös personskildring i svensk litteratur genom tiderna". Det gick bra, och censorn höjde mitt betyg ett snäpp.

Det fanns en hänsynslös symbolik enligt gammal tradition. Om alla klarat förhøren, öppnade vaktmästaren båda dörrarna i huvudingången. Om någon kuggats, öppnades bara en dörr. 1958 öppnades båda dörrarna. Men så var det inte varje år.

Som kanske framgått, har jag ett stort intresse för litteratur. En författare, som också under skolåren tilltalade mig, är Sten Selander, som var samtida med mina skolår. Han skrev en dikt som harmonierade med livet för många Växjöstudenter. Och som jag tänker avsluta detta minnestal med: En Bondestudent av Sten Selander.



Rector Diei Jan Rejler.

En Bondestudent
Sten Selander

*Han svänger runt hörnet, skygg och förlägen
I byxor med knän på och knarrande skor
Och skyndar som vanligt den genaste vägen
Hem till det fattiga rum där han bor.
Han snubblar förbi, och böckerna glida
Nervöst under armen och rockskörtet slår.
Och skuggan som dansar i takt vid hans sida
Går ensam med dit han går.
Där uppe, där lampan orörlig skiner
I kvällarnas tigande enformighet,
Där röken har bitit i hundra terminer
Sig fast bakom väggarnas bruna tapet
Och spikarna blanka i gropiga tiljor
Som nöts av otaliga trampade varv
Där samlades långsamt av benhårda viljor
Vår andes fädernesarv.*

*Där sutto studenter som nu äro döda
Och hörde hur kring dem tystnaden teg
När flämtande marshimlar flammade röda
Och gränden gav eko av röster och steg
Studenter, som sågo på flickor och krogar
Så hungrigt som bara den ensamme gör
Och gingo sen hemåt med vitnande knogar
Till rågröd och tunnsaltat smör.
I blåsiga höstar och frostiga vårar
De växte och hårdnade långsamt till män
Tills boken som fläckats av skolpojken tårar,
Med åren besegrats och blivit en vän.
Och lönen var ej blott en sådblandad kaka
Som fattig adjunkt i ett klent pastorat
Men makten att hålla förtvivlan tillbaka
Med stålblanka romarcitat.*

*Blott boken kom fram, när det började kvällas
Kring leriga vägar och höstvåta fält,
Så stod där ett marmorskimrande Hellas
Och lyste kring landet av gråsten och svält
De bildade efter så gott de förmådde
I rödfärgad furu arkader och fris.
Och ande och eld var säden de sådde
i höstarnas gråkalla dis.
Han skyndar förbi, och böckerna glida
Nervöst under armen, och rockskörtet slår.
Men tigande skrider ett tåg vid hans sida
Av torftiga hjältar ur slocknade år.
Du ser hans maskinknutna slips och hans vända
Och trådslitna rock. Är det allt vad du ser ?
Du känner ej honom. Hans namn är kanhända
Linneus eller Tegnér.*



Curator, Inspector och Rector Diei.

Parentation studentdagen 2017

Gunnar Hyltén-Cavallius

Herr Inspector, Collegium, kamrater! Ännu en rad Växjöstudenter har lämnat oss. Vi vill här stanna till inför de avlidna, som vi fått kännedom om. Deras gärning kan ge oss inspiration i vårt liv. I kyrkans begravningsordning heter det om jordelivet: ”Det är underbart och gåtfullt, fyllt av arbete och möda, fyllt av tårar och glädje och snart förbi som en dröm.”

Erik Högberg (1940) är den äldste i raden, som gått bort och som vi erinrar om denna studentdag. Född i Växjö 1920, studerade han på Stockholms Högskola, vilket resulterade i en fil. licentiatexamen. 1962 disputerade han i Lund på en avhandling om kalkspat och dolomit. En stor del av sitt yrkesveksammas liv tillbringade han inom Skånska Cement i Limhamn. Han avled i Malmö den 10 december 2017, en vecka före 97-årsdagen.

Rutger Carlheim-Gyllenskiöld (1945), född i Göteborg, blev sjöofficer och slutade som örlogskapten i Flottan. Han var adjutant till Chefen för Marinen. En dramatisk händelse inträffade, då ubåten Uttern, vars fartygschef var Carlheim-Gyllenskiöld, i samband med en inspektion under provturen drabbades av en allvarlig läcka. En besättningsman gick trots svåra skador ner i en djup brunn och lyckades i sista minuten stänga den

kritiska ventilen. Efter pensionen från försvaret gick Rutger in i det privata näringslivet och tjänstgjorde som säkerhetschef vid Bofors Electronics AB. Han intresserade sig för båtliv samt deltog i flera ordnar och startade själv 1926 års män. Han gick ur tiden i Stockholm den 28 oktober 2017.

Birgitta Rosén, gift Björck (1946), född 1927 i Växjö, var dotter till läroverkslektorn Helge Rosén. Hon genomgick sjuksköterskeskola, polisskola och vårdlärarutbildning samt avlade fil.kand.-examen med huvudinriktning på hälso- och sjukvårdsadministration. Birgitta arbetade som polissyster i Uppsala och som lärare vid sjuksköterskeskolor, innan hon 1962 kom till Medicinalstyrelsen/Socialstyrelsen, där hon slutade som byrådirektör. Hon var vidare sekreterare i Socialstyrelsens råd för etiska frågor. På fritiden ägnade hon sig åt scoutrörelsen, där hon blev förbundssekreterare i Sveriges KFUK:s Scoutförbund. Birgitta Björck avled i Sollentuna den 8 juni 2017.

Sune Bergstrand (1947), född i Söderåkra 1928, var son till Axel Bergstrand, initiativtagare och grundare till Växjöstudenternas förbund. Familjen flyttade 1941 till Växjö. Sune studerade språk i Lund, där han hade studentrum i Akademiska Föreningen under takåsarna.

Sin huvudsakliga lärargärning hade han vid Kristianstads läroverk. Sitt hjärta hade han i barndomsbygdens Söderåkra. Han gick ur tiden i Kristianstad den 10 januari 2018.

Carl Axel Petri (1948), född i Ronneby 1929, växte upp i Växjö. Efter juristexamen i Lund och notariemeritering i Malmö inledde han domarutbildning. Redan i unga år började han arbeta inom lagstiftningsapparaten i riksdag och statliga kommittéer. Carl Axel utnämndes till domare i Försäkringsdomstolen och därefter till lagman i Kammarrätten i Stockholm. År 1976 utnämndes han till president i den nyinrättade Kammarrätten i Jönköping. Drygt tio år senare fick han befattningen som president i Göta hovrätt. Att observera är att Petri tillkallades som politiskt eller konsultativt statsråd, energiminister, i den andra Fälldinregeringen. När regeringen ombildades blev han justitieminister 1981 halvtannat år. Carl Axel Petri togs i anspråk i komplexa utredningar, bland annat miljölagstiftning och förändrade relationer mellan stat och kyrka. Medarbetare och kollegor vittnar om Carl Axel som antiauktoritär och socialt begåvad. År 1983 var han Rector Diei här på studentdagen. Han avled i Jönköping 3 december 2017.

Ingemar Öhrn (1951), född i Växjö 1931, blev civiljägmästare vid Skogshögskolan och fick anställning i bland annat Domänverket, innan han 1972 tillträdde som koordinator

för Sidans skogsprogram i Tanzania. Ingemar återkom som skogsdirektör vid Domänverket och senare VD för Graningeverken. 1989 utnämndes han till landshövding i Västernorrlands län, enligt en kollega, ”en sällsynt begåvad utnämning till Sveriges skogstygsta län”. På grund av sina breda kunskaper togs han i anspråk för en rad förtroendeposter, bland annat som ordförande för Världsnaturfonden Sverige. Öhrn var åren 1996–99 preses i Kungl. Skogs- och lantbruksakademien. År 2000 utsågs han till Skoglig hedersdoktor. I november förra året avled Ingemars hustru, Barbro, även hon Växjöstudent. Efter min kontakt med honom fick jag ett vänligt handbrev, där han tecknade en bild av hustrun. Ingemar Öhrn avled i Stockholm den 20 april 2018.

Hans-Ingvar Johnsson (1952), född i Älmeboda 1933, drömde redan under gymnasietiden om att bli medarbetare på Dagens Nyheter. Varje lunchrast sägs han ha köpt sitt lösnnummer i kiosken vid järnvägsstationen. Under högskoletiden i Göteborg vikarierade Hans-Ingvar på ett par dagstidningar men var även huvudredaktör för studenttidningen Göteborgske Spionen. 1958 kom han så till DN, där han steg i karriären ända till posten som chefredaktör, en befattning han hade under de politiskt och tekniskt omvälvande åren 1975–1981. Därefter blev han korrespondent i London och Östeuropa. Under

många år var han dessutom krönikör på Smålandsposten. För sex år sedan, 2012, höll Hans-Ingvar Johnsson som Rector Diei ett spirituellt och humoristiskt minnestal. Han gick ur tiden i Stockholm den 8 februari 2018.

Staffan Lindblom (1953), född i Karlskrona 1932, studerade först i Lund men blev civilingenjör vid Chalmers. Sitt yrkesliv kom han att ägna åt SKF i Göteborg. Staffan var personalchef för företaget i några år och blev sedan vd för dotterbolaget Speciality Products AB. Han var intresserad av segling och verkade inom ungdomens seglarskola. Staffan Lindblom avled i Sävedalen den 16 november 2016.

Maj-Britt Karlsson, gift Stadler (1953), född i Växjö 1934. På studentexamensdagen höll hon talet vid Tegnérstatyn. Maj-Britt – ”Mabbe” kallad – flyttade till Stockholm och tjänstgjorde på bank, innan hon flyttade till Schweiz. Återkommen till Stockholm genomgick hon Konstfack och blev inredningsarkitekt. Som sådan kom hon att starta egen firma. Maj-Britt Stadler inredde sjukhus och svenska ambassader i utlandet. Hon gladdes åt lantstället i Linneryd. Maj-Britt gick ur tiden i Stockholm den 25 november 2016.

Barbro Håkansson, gift Öhrn (1954), maka till den förutnämnde Ingemar Öhrn. Hon var född i Borås 1933 och kom i tioårsåldern till Växjö. Idrottsintresserad utbildade hon sig

till sjukgymnast i Lund och fick anställningar på olika håll, bland annat på Philips. Barbro vidareutbildade sig till företagsgymnast och kom senare till Svenska Arbetsgivareföreningen. Under makens tjänst i Västernorrland knöts hon till Länsstyrelsen som ansvarig för handikappidrott. Hon var en av första volontärerna i Min stora dag, som arrangerar minnesvärda upplevelser för svårt sjuka barn. Barbro Öhrn fick erkännanden för sin verksamhet bland handikappade under många år, som konungens medalj i 8:e storleken. Hon avled i Stockholm den 14 november 2017.

Hans Ehrnborg (1955), född i Söraby, var studieintresserad redan som sexåring. Han hade lov av lärarinnan i småskolan i Rottne att följa med sin bror, som börjat skolan. Hans fick en egen bänk och kunde på så sätt börja i första klass ett år i förväg. Så småningom kom han till storskolan i Växjö, där han avlade real- och studentexamen. Efter reservofficersutbildning tog han fil. mag.-examen i matematik och fysik. I katalogen för Högre allmänna läroverket i Växjö höstterminen 1963 finner man Hans Ehrnborgs namn bland Övriga lärare. Han kom att en tid undervisa i sitt eget gymnasium – fast i nya läroverket. I Linköping, dit han flyttade, undervisade han bland annat blivande slöjdlärare. Hans skrev flera läroböcker samt anordnade ämneskonferenser och slöjdbiennal. Han

avled i Linköping den 24 oktober 2016.

Erland Arvidsson (1956) född 1936 i Lammhult 1936, avlade i Lund en fil.mag.-examen i matematik och fysik. Erland återvände till Växjö, där han blev adjunkt vid Katedralskolan men flyttade till det nyöppnade Teknikum. Han fick tjänst som studierektor för den tekniska fackskolan och var med om att bygga upp den kommunala vuxenutbildningen, vars första rektor han blev. Erland var sedan biträdande skoldirektör innan han blev rektor för Kungsmadskolan. Redan under skoltiden ägnade han sig åt friidrott. I Växjö Bollklubb gjorde han en stor insats för ungdomsidrotten och var BK:s ordförande i tolv år. Han avled i Växjö den 13 maj 2018.

Bertil Gustafsson (1958), född i Vederslöv 1936, växte upp i Vederslövs prästgård, där hans far var kyrkoherde. Under skoltiden satte Bertil och några kamrater upp en pjäs i deckargenren, som vann lovord. Han utbildade sig i Kalmar till folkskollärare. I Stockholmstrakten kom han att verka som lärare i matematik och språk. Han var även studierektor. Bertil Gustafsson företog gärna resor och var medlem i Lions Club. Han avled i Åkersberga den 26 oktober 2017.

Stig Johansson (1958), född i Urshult 1937, studerade på Teleskolan i Stockholm och fick anställning på Televerket, där han kvar till pensio-

neringen. Stig avancerade från teleassistent till byrådirektör. Han arbetade länge med utredningar kring teletaxor, varvid han stod i förbindelse med teleadministrationer i andra länder. Naturen var ett stort intresse. Han behöll sina föräldrars fastighet söder om Urshult. Stig Johansson gick ur tiden i Tyresö den 28 februari 2017.

Kenneth Borg (1958), född i Lessebo 1939, studerade astronomi, matematik och fysik i Lund fram till en fil. lic.-examen. Kenneth blev lektor vid Väggaskolan i Karlshamn. Han författade läromedel i matematik samt medverkade i kursplane- och utvecklingsarbete i matematik och datakunskap. Han var styrelsemedlem i Svenska Matematiklärarföreningen. På Kreativum vetenskapscentrum i Karlshamn verkade han som handledare. Kenneth deltog även i astronomikonferenser i utlandet. I yngre år var han aktiv inom idrotten och genomförde den svenska klassikern. Kenneth Borg avled den 13 juni 2016 i Köpingsvik på Öland, dit familjen flyttat. --- De tre senast nämnda Växjöstudenterna tillhörde den sista årgången, 1958, som avlade studentexamen i den gamla läroverksbyggnaden vid sjön.

Lennart Magnusson (1959), född i Härlöv 1939, avlade en fil. mag.-examen i bl. a. slaviska språk, innan han genomgick lärarhögskolan i Malmö. Lennart undervisade först på gymnasiet i Värnamo och därefter i Karl-

skoga. Han blev fil. licentiat i ryska och tjänstgjorde som lärare i detta språk vid Karlstads universitet. Utöver ett litteraturintresse engagerade han sig för musikinstrumentet psalmodikon. Lennart Magnusson innehade en tid venia och kunde därmed förrätta gudstjänster i Svenska kyrkan. Han avled i Karlskoga den 28 september 2017.

Ulla Wennerstrand, gift Nilsson (1960), född i Algutsboda 1940, var genom släktband starkt knuten till Johansfors glasbruk i Broakulla. Ulla avlade en fil. kand.-examen i språk i Stockholm och kom senare till Högskolan (senare Linnéuniversitetet) i Växjö, där hon tjänstgjorde som intendent vid samhällsvetenskapliga institutionen. Hon var mycket intresserad av konst och inredning samt ledde kurser i inredning. Själv utövade hon målar Konst. Ulla Wennerstrand Nilsson var en sann humanist. Hon var en trogen besökare på studentdagarna. Den 18 juli 2017 avled hon i Johansfors.

Inge Sandahl (1961), född i Växjö 1941, ärvde musikintresset av sin far, som var musikfanjunkare vid I11. Under gymnasietiden spelade Inge trombon i Lundins populära orkester. I en dödsruna heter det: "Trots sena spelningar med långa resor och glatt musikerliv tog Inge studenten med bra betyg". Hans yrkesval blev officer. Efter olika skolor och tjänstgöringar kom han till Kronobergs regemente, där han blev överstelöjtnant och slutade som stabschef och tillförord-

nad regementschef, en tjänst som han innehade vid I11:s nedläggning 1997. Inge var en ledande kraft i bildandet av Kronobergarnas Drillcorps. Militärhistoriskt kunnig som han var, ledde han resor i Kronobergarnas spår. Han gick ur tiden i Tyresö den 8 juli 2017.

Lars Thornell (1963), född i Växjö 1943, ägnade sitt liv åt media i bred mening. Redan på Katedralskolan ansvarade han för tidningen Skolpressen och blev ordförande i elevrådet. Tidigt medarbetade han i Kronobergaren och Kvällsposten. År 1965 knöts Lars till Dagens ekos redaktion. På Sveriges Radio kom han att göra olika slags program. 1971 publicerades boken Mellanölet: ett nytt ungdomsproblem? av Lars Thornell och Peter Markén. Året därpå kom Lars egen ungdomsbok Det stora ölkriget. Senare blev han kommunikationsdirektör på Trygg-Hansa. För en reklamfilm han gjorde där fick han i Cannes ett guldlejon 1977. Under de här åren var han dessutom lärare vid ett par högre institut för reklam och marknadsföring. Sitt eget företag startade Lars 1989, Thornells information och PR. Han avled i Stockholm den 23 oktober 2017.

Åke Eklund (1963), född i Växjö 1943, vidareutbildade sig efter studentexamen på Teknikum till byggnadsingenjör. Åke fick anställning i Växjö kommun, där han stannade till pensioneringen. Han arbetade på fastighetskontoret, blev säkerhetschef

och slutade som kanslichef. Tillsammans med hustrun var han rastfader på Hovshaga skola. Åke Eklund verkade som lagledare och tränare för Växjö Norras ungdomslag. Han avled i hemstaden den 1 juli 2016.

**

Vi har erinrat om ett antal kamrater från Högre allmänna läroverket och Katedralskolan. För allt vad de betydde sänder vi en tacksamhetens tanke. Nu återstår enbart en dikt. Diktaren är faktiskt född här i staden, närmare bestämt på Förlossningshemmet i Villa Kullen, Högstorp, 1923. Hans namn är Bo Setterlind, så småningom av många en uppburen poet. Vi lyssnar till en dikt ur samlingen, Dikter från San Michele (1954), "Döden tänkte jag mig så":

*Det gick en gammal odalman
och sjöng på åkerjorden.
Han bar en frökorg i sin hand
och strödde mellan orden
för livets början och livets slut
sin nya fröskörd ut.
Han gick från soluppgång till soluppgång.
Det var den sista dagens morgon.
Jag stod som harens unge, när han kom.
Hur ångestfull jag var inför hans
vackra sång!
Då tog han mig och satte mig i korgen
Och när jag somnat, började han gå.
Döden tänkte jag mig så.*

Katedralskolans rektorskedja.



Tal till hembygden

Jan Rejler

Min hembygd är Söder i Växjö. Den innersta kärnan är det Söder, som jag lärde känna mellan 1940 och 1950. Det begränsades av Växjösjön och Strandbjörket i öster, Södra Bergundasjön och Kala Höjden i söder, Bäckaslövskolan och Bäckalövsträan, även kallad Regementsträan, i väster och järnvägen i norr.

Mitt i allt detta ligger Domprost-mossen. En riktig vildmark med stora diken och hög vassliknande vegetation.

Där fanns stigar och många spännande sätt att ta sig igenom från Södra Esplanaden till Södra Ringvägen. Ursprungligen låg området, som kom att bli Söder i Växjö, under gamla Domprostgårdens ägande och förvaltning. Det fanns en väl genomtänkt plan, då Växjö stad successivt kom att överta denna del av Domprostgårdens ägor för att bygga ut stadsdelen Söder i Växjö.

Esplanadsystemet, kring vilket staden Växjö orienteras, gav tillsammans med torgen en stad med luft och ljus.

Vi, som växte upp och deltog i scoutrörelsen, lärde känna vår hembygd och omkringliggande områden på ett sätt som för tankarna till Varend och Virdarna. Det finns en urkraft hos befolkningen i Varend eller, om man vill begränsa det, i Kronobergs län.

Några starka personligheter passerar revy.

Ingemar Nordström, bosatt på Söder, rikskänd musiker med stora framgångar från militärmusiker till dansbandskung.

Olga Bohlin, karamelloriginal med placering på Oxtorget med sin vagn och den välkända repliken "tack för inatt, konsuln"

Dessutom har vi Linneus, Tegner och Lagerkvist.

Typiskt för den tidens Växjö var småstadsidyllen, som närmast kan liknas vid Wadköping.

Jag vill avsluta med en liten historia om en av stadens borgmästare. Vid ett besök i Singapore dök en ung dam upp vid hans sida och sa med smeksam röst "company?"

Han svarade "no company, Växjö kommun".

Damen gjorde ett nytt och intensivare försök "company, company?"

"Växjö kommunfullmäktige, no company" blev svaret.

Och med det slutar det här festtalet.

Länge leve Växjöstudenternas förbund!

Skåll!



Ungefär hälften av deltagarna i middagen.



Den andra hälften av middagsborden.

Deltagare i studentdagen 2018

1947
Anna-Stina Hedling, Växjö
Brita Gustafsson Holmgren, Braås

1948
Stig Jonasson, Växjö

1949
Karin Lindqvist Gustafsson, Växjö
Ethel Rosén Andersson, Vendelsö

1950
Sven Högberg, Portugal
Berit Lücklig, Växjö



1948: Stig Jonasson.

1951
Carl-Erik Carlberg, Malmö
Bo Holmberg, Växjö

1952
Thage Håkansson, Falköping
Göran Johansson, Växjö
Anders Wicén, Växjö

1953
Våge Oskarsson, Växjö

1954
Philip Moding, Malmö

1955
Bo Lind, Växjö
Eskil Nilsson, Hovmantorp



L I'V 1958: Klas Wirdemo.



A III + R III 1958: Karin Fridlund Johansson, Gunnel Gustafsson Johansson, Hans Marken, Krista Kassel Uebel Seeman, Anita Johansson Ahlberg, Monica Boström-Nilsson.

Nils Olof Sandberg, Skövde
Siv Öhrstam Hegborn, Växjö

L IV
Klas Wirdemo

1956
Leif Holmberg, Holsbybrunn

R III
Monika Boström-Nilsson, Ekerö
Börje Eriksson, Kalmar
Karin Fridlund Johansson, Umeå
Gunnel Gustafsson, Växjö
Ingvar Gustafsson, Växjö
Roland Malmqvist, Jönköping
Bertil Nyrén, Farsta

1957
Mats Bergquist, Stockholm
Olle Ekstedt, Rottne
Stefan Idefelt, Kalmar

1958
A III
Anita Johansson-Ahlberg, Sollentuna
Krista Kassel Uebel (Seeman),
Södertälje
Hans Marken, Norrköping
Jan Rejler, Stockholm

Kjell Porle, Växjö
Anders Ros, Malmö
Sten Salomonsson, Kalmar
Ulla-Britt Stenfelt, Växjö
Ingemar Strömblad, Västerås
Sven-Erik Svensson, Karlskrona
Lindy Yngvesson, Motala
Tuula Yngvesson, Motala

1959
Gerd von Dolwitz, Sollentuna
Magdalena Forsberg Idefelt, Hudiksvall
Lolo Küster Vult von Steiern, Växjö
Levi Loby, Växjö
Eva Vrang, Malmö

1960
Gunilla Järnek, Växjö
Lars-Erik Larsson, Trollhättan
Marianne Pokorny, Växjö
Folke Rylow, Växjö
Beth von Schreeb, Stockholm
Bo Widén, Segeltorp
Lotta Widén, Segeltorp
Lars Zielfelt, Skummeslövsstrand

1961
Magnus Jisborg, Växjö

Jan-Åke Terning, Gråbo

1962
Benno Engström, Växjö
Barbro Lundmark, Växjö
Ingegerd Sundberg Växjö
Sven Wallerstedt, Billdal

1963
A III
Hans Johansson, Lund

R III a
Eva Ekros-Flygt, Landskrona
Gullvi Gullander, Lyckeby
Ingrid Larsson Eklund, Trollhättan

R III c
Ingela Andersson, Strömstad
Leif Andersson, Strömstad
Hans Brattberg, Uddevalla



R III a 1963: Eva Ekros-Flygt, Gullvi Gullander, Ingrid Larsson Eklund.

Eric Gunnarson, Åseda
Göran Jacobsson, Vallentuna
Kenth Jendhammar, Kullavik
Kent Jönsson, Malmö
Ingemar Karlsson, Järfälla
Claes-Olof Kilander, Växjö
Bengt Runemo, Kalmar
Lars Runemo, Lessebo

1964
Sven-Axel Bergstrand, Karlstad
Barbro Gunnarsson Lönn, Åseda
Jan-Gustaf Gustafsson, Växjö

1965
Kerstin Gynnerstedt, Växjö

1966
Pär Dahlkvist, Alingsås

1967
Ninni Jonsson, Lammhult
Conny Karlsson, Växjö
Peter Rydell, Göteborg

1968
A III a
Sonja Axberg (Kronblad), Gränna
Elisabeth Dahl, Växjö
Rolf Maurin, Växjö

A III c
Gunilla Filander (Hammargren),



R III c 1963: Lars Runemo, Hans Brattberg, Claes-Olof Kilander, Bengt Runemo, Kent Jendhammar, Göran Jacobsson, Kent Jönsson, Hans Johansson, Ingemar Karlsson, Erik Gunnarsson.

Eskilstuna
Gunnar Fritzén, Kalvsvik
Inger Hartford (Andersson), Täby
Bernt Karlsson, Ingelstad

A III d
Eva Arrander, Sundsvall
Karin Bergefalk Krievens, Älvsjö
Annemarie Berglund Kömmits,
Strömnäsbruk
Ann-Sofi Colliander, Växjö
Angela Fransson, Emmaboda
Bernt Friberg, Växjö
Gunnel Jansson Karlsson, Växjö
Agneta Lennartsson, Vällingby
Lasse Nilsson, Ljungby
Wera Rudhe (Bertland), Växjö
Monica Svensson (Olsson), Bunke-

flostrand
Ingegerd Ylipää (Nylander), Pajala

A III e
Marie Aaby-Ericsson, Alvesta
Inger Bergqvist (Bergh), Donsö
Lars-Olof Hollner, Stockholm
Janåke af Trampe, Gemla

A III f
Elisabet Dahlqvist (Strååt), Simris-
hamn
Kerstin Dahlqvist (Segeström),
Alingsås
Marit Elfström Larsson, Norge

A III g
Thomas Ahrens, Löddeköpinge



A III a + c 1968: Bernt Karlsson, Elisabeth Dahl, Sonja Axberg Kronblad, Gunnar Fritzén.



A III a + c + e + f 1968: Rolf Maurin, Kerstin Dahlqvist Segerström, Elisabet Dahlqvist Strååt, Marit Elfström Larsen, Lars-Olof Hollner, Gunilla Filander Hammargren, Inger Hartford Andersson, Bernt Karlsson, Gunnar Fritzén.



A III d 1968: Ingegerd Ylipää Nylander, Ann-Sofi Colliander, Gunnel Jansson Karlsson, Eva Arrander Bergius, Jan-Erik Salomonsson, Bernt Friberg, Monica Svensson Olsson, Angela Fransson, Karin Bergefalk-Krievens, Wera Rudhe Bertland, Agneta Lennartsson, Annemarie Berglund Kömmits, Lars-Bertil Nilsson.



A III g 1968: Ann-Charlotte Dominique Råsbäck, Eva Lindberg Karlsson, Anders Pählman, Hans-Åke Gabrielsson, Ann-Charotte Burde Tengvall, Anders Gratte, Thomas Ahrens, Hans Malm, Gullvi Karlsson, Hans Lindh, Ingegärd Hillman.
Längst fram: Tony Ingemansson och Per-Åke Johansson.

A-C Burde Tengvall, Växjö
A-C Dominique Råsbäck, Näsrum
Hans-Åke Gabrielsson, Stockholm
Anders Gratte, Bromma
Ingegärd Hillman, Växjö
Gullvi Karlsson, Växjö
Eva Lindberg Karlsson, Lund
Hans-Erik Lindh, Stockholm
Göran Malm, Gislaved
Anders Pählman, Höganäs

H 3 b
Sten-Erik Dahl, Växjö
Jan-Erik Kandenäs Växjö
Per Sundberg, Växjö



H 3 b 1968: Sten-Erik Dahl.



L III a 1968: Margareta Gram Carlsson, Gunnar Hyltén-Cavallius, Birgitta Tulin Jönsson, Ann-Christine Sjö Dahl.



R III a 1968: Ulla Gunnarsson Gustavsson, Christer Knutsson, Margareta Fridh Bernstein, Ingvar Karlsson, Mona Eriksson Petersson.



R III b 1968: Hans Abrahamsson, Gunnar Strandmark, Hardy Pettersson, Margareta Andersson Sivertsson, Lennart Klefsjö, Arne Willhammar, Kajsa Hansell Persson, Margareta Helander, Monika Rydell Åsgot, Lars Jonsson, Olof Lessmark.

L III a
 Göran Alexandersson, Stockholm
 Magdalena Gram (Carlsson), Stockholm
 Gunnar Hyltén-Cavallius, Billinge
 Ann-Christine Sjäodahl, Hägersten
 Birgitta Tulin Jönsson, Stockholm

R III a
 Mona Eriksson (Pettersson), Bromma
 Margaretha Fridh Bernstein, Kristianstad
 Ulla Gunnarsson, Ingelstad
 Ingvar Karlsson, Vislanda
 Christer Knutsson, Växjö



R III c 1968: Kjell Gunnarsson, Ingmarie Ängvide Bengtsson, Håkan Lindblom.



R III d 1968: Lars Österlind, Runo Barrdahl, Anders Willstedt, Per-Anders Blomquist.

R III b
 Hans Abrahamsson, Stockholm
 Margareta Andersson Sivertsson, Växjö
 Per-Anders Blomquist, Oxelösund
 Kajsa Hansell Persson, Varberg
 Margareta Helander, Hultsfred
 Lars Johnsson, Lund
 Lennart Klefsjö, Växjö
 Olof Lessmark, Växjö
 Hardy Pettersson, Växjö
 Monika Rydell Åsgot. Göteborg
 Gunnar Strandmark, Perstorp
 Arne Willhammar, Tranemo

Kjell Gunnarsson, Växjö
 Håkan Lindholm, Torekov
 Ing Marie Ängvide Bengtsson, Växjö

R III d
 Runo Barrdahl, Täby
 Anders Willstedt, Växjö
 Lars Österlind, Göteborg

1969
 Catherine Bringselius Nilsson, Växjö
 Peter Ringius, Växjö
 Ingrid Sallnäs Lundin, Växjö

R III c



1973–1978: Peer-Åke Göransson, Carina Hedin, Nils-Göran Ragnarsson.

1972

Peter Andersson Ek, Växjö

1973

Nils-Göran Ragnarsson, Växjö

1974

Per-Åke Göransson

1978

Carina Hedin, Täby

2018

Axel Jernbäcker, Växjö

Växjöstudenternas förbund

Inspector

Mats Bergquist, Bergsgatan 16, 112 23 Stockholm.

Tfn 08-651 60 64.

Collegium

Curator: Catherine Bringselius Nilsson, Elleholmsvägen 21, 352 43 Växjö.

Tfn 0470-285 88, 0703-71 14 15, e-post: cbringselius@gmail.com

Arkivarie: Barbro Lundmark, Blomstervägen 1, 352 33 Växjö.

Tfn 076-184 49 57, e-post: lundmark_barbro@hotmail.com

Ledamot: Ann-Sofi Colliander, Lidhemsgatan 10, 352 36 Växjö.

Tfn 0702-16 21 00, e-post: as.colliander@icloud.com

Ledamot: Kerstin Gynnerstedt, Hovsgatan 8 A, 352 35 Växjö.

Tfn 070-233 82 60, e-post: kerstin.gynnerstedt@gmail.com

Ledamot: Ann-Charlotte Dominique Råsbäck, Sibbarpsvägen 531, 29594 Näsrum.

Tfn 070-999 94 48, e-post: lotta_dominique@hotmail.com

Ledamot: Birgitta Grahn, Villagatan 16, 352 40 Växjö.

Tfn 070-984 49 72, e-post: birgitta.grahn@kronoberg.se

Revisorer

Björn Bergljung, Box 4, 351 03 Växjö.

Tfn 0709-29 53 31, e-post: bjoern.bergljung@se.pwc.com

Claes Olof Kilander, Seminarievägen 38, 352 38 Växjö.

Tfn 0470-141 79.

Valberedning

Collegiet fick i uppdrag att utse medlemmar i kommande valberedning.

GLÖM INTE
nästa studentdag
15 juni 2019

Ni som önskar studentjubileum: Vänd er i god tid till i första hand Curator eller annan i kollegiet för upplysning om och hjälp med kontakter med gamla klass- och årskamrater från Högre allmänna läroverket, Katedralskolan, Teknikum och Kungsmadskolan i Växjö. Deltag i studentdagen och efterföljande högtidsmiddag! Adresser med mera finns i årsskriften.