



**Årsskrift för
VÄXJÖSTUDENTERNAS
FÖRBUND
2022**

Studentdagens program och årsmöte 2022

Kerstin Gynnerstedt

Solen sken från en nästan molnfri himmel och det låg sommarvärme och blomdoft i luften. Precis så som de flesta av oss tänker att en studentdag ska vara – kanske var vår egen för många år sedan mer kall och regntung än årets studentförbunds dag. På ”vår tid” tog man studenten i slutet av april och varken grönskan i naturen eller värmen i luften hade kommit så långt som dagens studenter upplever vid sin examen i juni. I samma vecka som Studentförbundet firar sin dag har Katedralskolans sista årskurs och de flesta gymnasister i motsvarande kurser i landet gått ut sin gymnasietid och fått sin gymnasieexamen.

Strax efter lunch denna lördag den 11 juni samlades ett tjugotal forna studenter för att få en guidning av dagens Katedralskola – att se alla tillbyggnader och förändringar både vad gäller lokaler och användningsområden av Olle Larsson, lektor i historia sedan 20 år vid skolan. Den intressanta och välorganiserade guidningen visade att mycket hänt på senare år. En av de väl synliga förändringarna i nedre hallen är en fotoutsmyckning med foton av såväl gamla gymnasietider som dagens utsprung kompletterat med foton av kända personer som tillbringat sina gymnasieår vid Växjös Höger Allmänna Läroverk eller Katedralskolan.

På Framsidan:
Katedralskolans rektorskedja gjord av
silversmeden Wiwen Nilsson.

Redaktion:
Catherine Bringselius Nilsson
Göran Nilsson

Foton:
Catherine Bringselius Nilsson
Göran Nilsson

Copyright:
Växjöstudenternas förbund

Lindströms Tryckeri AB, Gemla 2022



VSF kommitté på skolgården.



Guidning



Olle Larsson guidade.



Sven Axel Bergstrand, Diljá Fönn Olafs-dottir och Catherine Bringselius Nilsson.

Framåt halv tretiden samlades allt fler studenter på skolgården med eller utan gulnade studentmössor (konstigt att mössorna inte gulnar utan också krymper med åren) och många glada och ibland förvånade utrop hördes: Vad roligt att se dig igen! Känner du igen mig - det var många år sedan senast vi möttes! Eller - du är dig precis lik som i fjol - lät det bland de årliga besökarna på Studentdagen. Se alla deltagare sid 34.

I årsmötet på Katedralskolan deltog 120 personer, varav de allra flesta senare även åtnjöt festmiddagen på Stadshotellet. När alla bänkat sig i aulan tog en dubbelkvartett ur Växjö manskör ton med Längtan till landet och alla deltagare kände att nu är allt precis så som det brukar vara på Studentdagens årsmöten. Ja, och precis så fortsatte det...



Inspector Mats Bergquist hälsade alla varmt välkomna till årets studentdag och lyfter i sitt inledningsanförande fram glädjen av att idag kunna fira förbundets 80-årsjubileum och att kunna träffas efter två års uppehåll pga. pandemin. Han tar avstamp i historien genom det faktum att han liksom sin far och farfar tagit studenten i Växjö. Dock säger han att fadern Thorwald Bergquist kom att vara förbundets inspektor i hela 19 år och det kommer han själv inte att uppnå fullt ut.

Sven-Axel Bergstrand, Knut Knutson, Catherine Bringselius Nilsson och Mats Bergquist.



För att ytterligare celebrera 80-årsjubileet framförde Sven Axel Bergstrand ett ode till jubileet:

STUDENTDAGEN 80 ÅR den 11 juni 2022

Det är nu 80 år sen, då dom så klarsynta de satt
I Växjö här i Glädje och Förväntans Vårberusning
De såg nog Framtid då, såg Ljuset och så glatt
trots Krig, med mogna människors förtjusning
De hade - gulnad studentmössa i stolthet, på
det mesta kring Torvald och Axel, blev till glädje då.

Med spänning Vi vandrat Storgatans Trottoar
Vi stannat vid Sankt Sigfrids källa, Förväntan växte
tillbaks´ till skolans värld med prov och munta´ kvar
till Studentskrivningarna vi med oro läste.
Till sist det kom ju - ändå ett Beslut:
Examensdagen var bestämd - så resolut!

Studentmössorna från Theatertorget, har vi kvar
och skall så ha, till Livets sena skede
I med- som motgång, vi den Mössan gärna har!
Vårt Liv blev till, i Ömhet, Kärlek, Vrede
och när man efter Skolan, mer is och kyla får
kan ändå Allt förvandlas, till än - en solig Vår.

Snart är det Sommar, se Trädens Lövverk, Grönskan brinner
allt vackert, runt omkring, varhelst vi ser:
Studentens rosor också, här och var man finner
en ljum vind, en Somrig hälsning mot oss ler;
Än skiner Solen varmt! - i 80 år Studentdags-dagar
Just så, som Jubilarer själva, oss mest behagar
en Harmoni, - oss alla rofylt Sinne ger!

Hell Studentdagen, i Försommarn´ s Gröna, Granna Färger
När Dagens larm har tystnat, - liksom Fågelsången
så ljuder sällsamt, - Ekot, - av Studenttiden förgången,
som oss mot Ensamhetens ängslan Trofast värjer:
Hav Tack Du Liv, - som Skolan gav, i vackra minnen
av Studentdagens Värme, med Sol i Våra Sinnen!

Curator Catherine hälsar alla välkomna och alldeles särskilt dagens Rektor Diei Knut Knutson, student 1970, som inspector Bergquist kröner med rector diei kedjan av Wiwen Nilsson. Vi får nu lyssna till ett engagerat, roande och lättsamt tal om rector dieis väg genom gymnasietiden och även om spännande episoder i yrkeslivet som antikexpert. Han säger att han gör sig till tolk för alla dem som det gick knaggligt för i gymnasiet och att arbetslivet trots det kan bli rikligt bra och lyckosamt. Läs gärna hela hans transkriberade tal längre fram i årsskriften.

Efter Knut Knutsons tal kändes det helt rätt att få lyssna till den klassiska vårsången Glad så som fågel.

Curator Catherine Bringselius förrättade med hjälp av skattmästare Ann-Sofi Colliander dagens upprop av alla närvarande. De äldsta deltagarna hade tagit studenten 1951 och den yngsta var årets Bergstrandstipendiat med en knappt veckogammal examen. Många deltagare hörde till jubilerande årgångar 1952, 1957, 1962 1967 och 1972 men det fanns också flera deltagare från årgångarna 1960, 1961 och 1966.



*Inspector välkomsttalar på årsmötet.
T.v. Parentator och curator.*



Deltagarna påmindes därefter om att de var i Småland när sångarna stämde upp i Hjärtats saga med text av signaturen Sigurd alias smålänningen Alfred Hedenstierna.

Årets parentation hölls av Gunnar Hyltén Cavallius. Med hänsyn till att ingen studentdag genomförts den senaste två åren har många studentkamrater avlidit under tiden. För att ge en kort nekrolog av alla under dessa år avlidna medlemmar i Studentförbundet har parentator utformat en folder med minnesteckningarna, som även ingår i denna årsskrift – se separat avsnitt sidan 18. Vid studentdagens samling lästes alla bortgångna studentkamraters namn upp tillsammans med inledande och avslutande dikter. Efter parentationen sjöng sångarna sedan vanligt Integer vitae.

Vid årets studentdag utdelades jubelmärket av inspector och curator till följande studenter:

Görel Östberg, student 1951, Danderyd
Sven Pewe, Student 1952, Skummeslövstrand
Ingvar Ellbring, Student 1961, Nässjö
Britt-Marie Landon, Student 1962, Växjö
Gertrud Lennander, Student 1962, Sollentuna
Elisabeth Averskog Andersson, Student 1972, Habo
Lena Johansson, Student 1972, Skummeslövstrand
Ann Christine Borg, Student 1982, Huskvarna

Därefter utdelades årets Bergstrandstipendium till en förtjänstfull student föreslagen av Katedralskolans lärarkår. Axel Bergstrands stipendium 2022 tilldelades Dilja Fönn Olafsdottir som närmare presenteras tillsammans med sitt tacktal på en särskild plats i årsskriften.

Se sidan 11.

Sångarnas framförande av *Blommande sköna dalar* fick alla deltagarna att kännas att nu nalkas om inte längre sommarlov så i alla fall den sköna gröna sommaren.

Årsmötesförhandlingarna sköttes på sedvanligt sätt smidigt och korrekt av inspector Mats Bergquist med auditoriets godkännande av kollegiet och inspectors arbete under det gångna året.

Inspector Mats Bergquist hade av sagt sig fortsatt uppdrag som inspector. Enligt valberedningens förslag valdes Beth von Schreeb som ny inspector. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Catherine Bringselius Nilsson som curator, Ann-Sofi Colliander som skattmästare, Kerstin Gynnerstedt som sekreterare och Ann-Charlotte Dominique Råsbäck som övrig ledamot i kollegiet. Som nya ledamöter invaldes Christina Petersson och Lena Joelsson.

Aktiva i Studentförbundet:

*Sven Axel Bergstrand
Gunnar Hyltén-Cavallius
Ann Charlotte Råsbäck Dominique
Catherine Bringselius Nilsson
Kerstin Gynnerstedt
Ann-Sofi Colliander*



Curator Catherine Bringselius Nilsson avtackade inspector Mats Bergquist och tackade för hans goda samarbete med kollegiet ända sedan 2006 till dags dato och hoppades att han även fortsättningsvis deltar i studentdagarna och följer förbundets arbete. Samtidigt önskade hon förbundets nya inspector Beth von Schreeb varmt välkommen med önskan om ett gott samarbete med kollegiet framöver. Beth von Schreeb tackade för förtroendet och berättade att när Mats Bergquist blev inspector satt hon själv i valberedningen och föreslog honom. Nu ser hon fram emot att föra arbetet med Studentförbundet vidare. Ledamoten Barbro Lundmark hade av sagt sig fortsatt uppdrag av hälsoskäl och avtackas separat när hälsan så tillåter.



Mats Bergquist bar rektors-



kedjan som RD år 2006.



Mats Bergquist blev utsedd till **Hedersinspector** efter 16 år som förbundets inspector. Till ny insspector valdes Beth von Schreeb. Se presentation på sid 31. Vid årsmötet beslutades att nästa års studentdag äger rum den 10 juni 2023. Se sista sidan.

Årshögtidens formella del avslutades med att alla unisont sjöng Studentsången Sjungom studentens lyckliga dar under uttåg från aulan. Strax efter kl 18.00 samlades alla deltagare för kvällens festmåltid på Stadshotellet. Med en drink i handen minglade alla runt och hade möjlighet att möta studentkamrater av alla årgångar. Vid middagen placerades alla utifrån studentår och detta gav många tillfällen att utbyta gamla skolminnen. Den nyvalda inspector Beth von Schreeb hälsade alla gäster varmt välkomna till bords.



Efter förrätten höll rector diei Knut Knutson sitt tal till hembygden. För honom är hembygd en känsla knuten till geografiskt avstånd. Han är Allan Knutsons pojk på lanthandeln i Sandsbro, Han känner hembygdskänslan när han kör till trakten härom kring. Hembygd är en känsla! Känslan i Skårtaryd- det räcker att tänka på Skårtaryd, Sandsbro eller Toftasjön för att få känslan av hembygd. När han kör mot Småland tutar han en gång när han kommer till Smålandsgränsen, två gånger när han når Kronoberg och tre gånger vid gränsen för Växjö kommun! Efter att ha passerat Åseda, då är han hemma, då kommer han till Hembygden!



Han älskar Småland och behöver komma tillbaka regelbundet. Samtidigt säger han sig älska Stockholm och Uppsala, där han bor och skaffat sig yrkesmässig framgång, men har alltid behållit den småländska dialekten. Vad har gett honom framgången i yrkeslivet? Jo, den småländska dialekten. Alla litar på en smålänning och det har han haft nytta av i sin yrkesutövning som antikhandlare. Samtidigt med denna horisontella känsla av hembygd finns en vertikal känsla som gör att hembygden blir ännu mer att vara stolt över. Knut Knutson har med sig några gamla föremål som han håller upp inför auditoriet- ett fickur av Peter Ernst från Dädesjö, en urmakare som var en av Sveriges främsta på 1700-talet; En silversked av Gustaf Mölleborg som var en av Sveriges främsta silversmeder under 1800-talet och tennljusstakar av Adam Tillström som tillhört Tegnér och som nu efter en auktion av Tegnérättlingar finns hos Knut - allt ger honom känslan av en betydelsefull och kär hembygd.

Vad passar bättre efter hembygdstalet än att alla sjunger Smålandssången Röd lysers stugan....



Middagen förlöt under god mat, trevlig stämning och mycket prat då och då avbrutet av studentikosa sånger som Gaudeamus och Gamla klang och jubeltid. Inspector Beth von Schreeb bröt taffel med ett tacktal till alla deltagare och med en önskan om fortsatta aktiviteter i förbundet och deltagande vid kommande årsdagar. Hon hyllade sin företrädare som inspector med att alla gemensamt sjöng Det var i vår ungdoms gladaste vår ... Kvällen fortsatte ännu några timmar med mycket prat och lite dans.

Axel Bergstrandstipendiet 2022



Hyllningsdikt till vår Stipendiat 2022 Diljá Fönn Olafsdóttir

*Då Studentdagens 80 år idag så glöder
En dyster Pandemi ändå känslor föder
Av Längtan, var Student så sant av glädje mår
Nu Alla på Studentdagen, Du, ljuset när*

*Här strålar äxå DU, vår Stipendiat och stjärna
Sprid nu Ditt sken kring Dagen, din Lanterna,
Din energi, din Blick av klarsynthet, vi ser
Vi hurrar för Dig, - och dina lärare de ler!*

*Oh, Du vår nye Stipendiat, så glad och god
behåll ditt sinne, lynne, - med sång och mod
Med utbildning i Livet, väntar så Lärdomsår
Från klarhet till Klarhet i höst, - som denna Vår!*

*Må Du som Katedralskolan och förr Erlander
Få utvecklas stadigt, förutan världslikt klander
Och varje gång "Studentsången" så talar
Vårt Jubel för Dig, nog fyller Våra Salar!*

Gratulerar!
Sven Axel Bergstrand

Diljá Fönn Olafsdottirs tacktal.

2019 stod jag inför det som många beskriver som "det fruktade gymnasievalet." Överallt på medier och reklampelare i stan stod det om gymnasievalet och varje gång mina vänner såg en sådan reklam eller bara hörde ordet såg jag rysningarna som gick längst deras ryggrad. Jag började fundera på om det var en skräckfilm med en riktigt dålig titel som det gjordes reklam för, för jag förstod inte deras reaktion. Jag såg framför mig att gymnasiet skulle ju bli "de bästa åren i ditt liv", "din tid att skina" och "din chans att kunna vara dig själv" vilket om du frågar mig är slogans som Växjö kommuns gymnasieskolor starkt bör överväga för att sälja in gymnasievalet bättre.

Jag såg så mycket fram emot gymnasiet där jag skulle gå en linje som jag tyckte var intressant, tillsammans med att få hålla på med min stora passion, musiken, genom att vara med i musiktillägget. Det började bra. Jag fick göra det stora luciataget i domkyrkan och en vårshow som var något som jag hade drömt om att få göra sedan jag var liten. Men sen kom corona. Den 17 mars 2020 skickades vi hem och fram till april 2021 blev datorskärmen det nya klassrummet. Vi isolerades, fick inte träffa våra vänner och värst av allt fick jag inte hålla på med musiken som är det som ger mig mest lycka i livet. Som en följd utvecklade jag depression och ångest och i ett försök att kontrollera mina känslor tog jag över det enda som jag kunde kontrollera - maten. Jag utvecklade en ätstörning där målet för varje dag var att äta så lite som möjligt. Samtidigt blev min fysiska hälsa allt sämre där min reumatism som jag har haft sedan jag var 10 år bidrog till konstanta nya utmaningar. Jag fick diskbråck, drogs ur led och fick svåra smärtor. Samtidigt började jag känna av en hård knöl i nedre delen av min mage som värkte och nu har jag behövt operera bort flera godartade cystor från min mage två gånger. Mitt hälsotillstånd ledde till slut till en utbrändhet där varje dag i skolan blev en stor utmaning.

Men jag vägrade ge upp, jag skulle klara gymnasiet trots att det ibland väckte bekymmer och frågor från min omgivning. Jag var fast besluten att jag skulle ta mig igenom det utan att behöva förlänga kurser och dessutom med bra betyg, och nu står jag här. Min optimism och min glada inställning till livet har jag haft med mig sedan jag var liten och trots att det ibland har varit svårt har jag alltid försökt vara positiv och hade jag inte varit det hade det aldrig gått. Till hösten ska jag till S:t Sigfrids folkhögskola och studera piano med genbredd i två år. Återigen är jag taggad på att börja nya studier, förhoppningsvis går det lite bättre den här gången...

Jag hade inte kunnat klara det utan stödet från min familj och mina vänner och inte minst utan hjälpen från skolan som konstant varit förstående för min situation och försökt underlätta för mig så mycket som möjligt. Jag är tacksam att mina lärare har sett min kamp och nominerat mig till det här stipendiet och slutligen vill jag tacka alla er i Växjöstudenternas förbund för äran att tilldelas detta stipendium. Tack!



STIPENDIUM

ur

AXEL BERGSTRANDS FOND

till

Diljá Fönn Olafsdottir

vid Växjö Katedralskola vårterminen 2022

"för att, med en positiv och smittande livssyn, en aldrig sinande entusiasm, stort engagemang och målmedvetenhet, trots svåra sjukdomar och andra motgångar genomfört sina gymnasiestudier på Samhällsvetenskapligt program med musik tillägg på ett berömvärd sätt."

Växjöstudenternas Förbunds Collegium

Inspector

Mats Bergquist

Minnestal

Knut Knutson

Om någon 1970 när jag gick ut hade trott att jag skulle stå här 52 år senare som RD, så skulle ingen ha trott mig. Och jag ska då göra mig till tolk för alla de studenter som, till dem skulle jag säga det behöver kanske inte behöver spela så stor roll för framgångarna längre fram.

Jag kommer ifrån Sandsbro på fel sida om bron. Ni som vet Sandsbro, fel sida om bron betyder att man är då från Gårdsbyhållet, vilket innebar att jag blev, alltså fick gå i skolan i Hulte. Och där vet ni, där fanns det bara två klassrum och fyra årskurser. Det var första och andra klass i ett klassrum och tredje och fjärde i ett annat klassrum.

När min son började skolan i Uppsala, där jag bor idag då fick jag komma till klassrummet och berätta hur det var när jag var liten och när jag gick i skolan. Och då bl a så berättade jag att man fick elda i en kamin för att hålla värmen, man känner sig som 1800-tal, men ännu på 60-talet, så var det på det viset.

När jag kom till Sandsbro skolan och vi fick matbispisning helt otroligt, inomhustoalett som man kunde spola. Alltså, de här barnen trodde ju att jag var från en annan planet. Och sen i alla fall så kom jag till Växjö i sjuan och då gick jag på Gamla läroverket. Den där skolan har jag gått i som ni ser på målningen där. Och jag kan säga er, att det är nästan så att jag kommer ihåg detaljer från aulan och ifrån trapphallen med de här kraftiga, Kolmårdsmarmorade kolonnerna – jag har för mig att de var i järn. Och sedan vi lantisar, öster söder norr och väster och ifrån, vi kom sedan till kommunala flickskolan, vilket var ganska hemskt. På det sättet att man ville ju veta varför man gick på flickskolan och som sedan bytte namn väldigt snabbt till Graffmanska, så man slapp det nesliga att man gick på en skola med bara flickor. Så var det på den tiden. Idag hade man tyckt det var jättetrevligt.

Hörni, när jag sedan kommer till nian, jag var duktig i skolan. Jag fick premium för flit och framsteg. Och mor och far de var ju stolta förstås. Far var ju lanthandlare och sonen skulle bli nånting, tyckte han. Och så kom jag då till Katedral, som vi sa, Katedralskolan. Då var det på det sättet att man någon sån där som skulle tala om för en vad man skulle bli. Det var någon form av kurator eller studievägledare. Och då så säger de till mig: du ska gå på naturvetenskaplig linje för då kan du bli precis vad du vill. Jaha. Man visste inte riktigt vad det innebar utan man gick ju då naturvetenskaplig linje. Och det kan man väl säga så där i efterhand att den skulle man inte gått. Det var nämligen så att det var ju knepigt det där med matte och fysik och kemi. Jag gillade biologi. Det gjorde jag faktiskt. Men samtidigt den där vanan att sitta och läsa och så där, det hade man ju inte övat upp precis i sjuan, åttan och nian. Så man trodde att det skulle vara lika enkelt här i ettan och tvåan och trean. Men det var det inte. Och jag kan väl säga så här, att när jag sen går ut 1970, då är jag nog rätt glad att man hade avskaffat studentexamen. Ni vet den där farliga, när man skulle springa ut på riktigt och vara godkänd i alla ämnen.

Men precis då som nu så måste det finnas vissa saker skulle vara uppfyllda för komma vidare till universitet. Och far sa, jag tycker det ska bli nåt av dig. Och när jag då sa att jag tycker att det är rätt tråkigt att hålla på och studera. Då sa han, min far, då får du gå ner på Beckmans, det var nämligen ett sågverk i Sandsbro, och jobba vid sågen. Jag förstod inte varför det skulle vara så farligt. Det var ovanligt bra på somrarna för oss ungdomar att jobba vid sågen och bli solbrända och samtidigt få bra betalt, så det var egentligen inte något riktigt bra argument far kom med.

Jag hade börjat skolan ett år för tidigt. Jag var ju bara 15 år när jag kom hit första gången. Och rätt omogen och det kan jag säga, det var svårt för mig att få de här betygen. Sen kom jag till andra årskursen – ingen sa att man kunde byta linje – eller byta ämne. Och när jag kom till trean, förstår ni, då gick jag om ett år för jag var så att säga ett år för tidig när jag började. Och nu vet ni, nu gällde det att få 2,3 i betyg för där gick gränsen och jag hade problem med engelskan och Majken Weberg? Och det var det på det sättet förstår ni, att hon tyvärr blev sjuk och kom in på lasarettet Och då röstade man vem som skulle gå med blommor till henne för hon var vår klassföreståndare också. Då röstade de på mig och sa, att då kanske du kan få den där tvåan i engelska. Så jag gick upp till Majken Weberg - man duade inte för det var ju ordning och reda på den tiden. Jag kom upp till henne och hon blev jätteglad när jag kom med blommorna. Jag kom också undan med, jag tror t o m att jag fick trea i engelska. Och då ansåg alla att det nog var för de där blommorna.

En annan lärare som jag så där känner, som jag verkligen kom ihåg. Det var han i matte och fysik. Alltså han hade ett väldigt tålmod med unge herr Knutson. Han heter Rune Johansson. Ni som hade honom, kommer ni ihåg att han alltid att krita på kostymen. Det var alltid fullt med kriter på honom. En oerhört snäll man, lite tunnhårig, alltid grå kostym på sig, Jag ser honom framför mig.

Och sen en annan som jag inte kan förtränga det var ju Redstedt –Kaparn. Vi fick lägga oss ner på det kalla gymnastikgolvet med bar överkropp och hur hemskt man tyckte det var, men var ju jätterädd för honom. Han hade verkligen disciplin.

Hörni, det är ju så här, att jag sa så här, att det var lite tur att man kanske hade avskaffat studentexamen 1970. Jag brukar då i andra sammanhang berätta om två revolutioner som har betytt väldigt mycket för mänskligheten. Den ena revolutionen den var 1789 och då är det franska revolutionen. Vi kan väl ändå säga, det var demokratins inledning och införande och nästa revolution som har påverkat oss väldigt mycket det är 68 års studentuppror i Paris. Där slutade ungdomarna att lyssna på sina föräldrar. Så när jag nu kommer och säger till mina barn det och det och det, pappa så var det på din tid men det gäller inte längre. Och så står man där, när man tagit bort auktoriteten, t.ex. i skolsalarna. Man är inte auktoritär det är en annan sak. Att respekten togs bort det lider vi av än idag. Och när vi ska få tillbaka detta till samhället, hoppas jag inte att det tar lika lång tid som det har gjort att radera ut det här gamla. Som någon sa, i samband med Olle Larssons guidning av skolan och visade en bild från medeltiden och det såg nästan likadant ut då som det gjorde när jag gick i skolan. Katedern, man hade respekt,

man var tyst även om jag säkert hade en bokstavskombination och fick åka ut lite då och då. Men man hade respekt och då när han blev ifrågasatt när han berättade vad han tyckte och visade den här bilden från medeltida Katedralskolan och så undrar han: skall det se ut så? Då sa de som var emot honom. Om det har hållit på så länge så verkar det ha impregnerats.

Det är så, att när jag gick här på Katedral, då hette jag Lennart Knutson och det är fortfarande så. Igår så pratade jag med en som fortfarande kallade mig för Lennart och då vet jag att det är en person, som kände mig före 1976. Det var då något hände. Och nu vet, så är det på det sättet att, livet är fullt med överraskningar. Och som jag brukar säga, det blir nästan aldrig som man tänkt sig. Jag är alltså ett superexempel på just detta. När jag satt där med mina 2,3 i studentbetyg, vad skulle han göra då när han skulle bli något. Det fick bli juridik. Det är lite roligt, jag brukar säga det när jag pratar med jurister och om hur stor den där begåvningsreserven var hos den tidens jurister – domare – för ni vet, vi hade en gemensam nämnare, det var få av oss som hade bra studentbetyg. Det som är fascinerande idag och som man undrar över, det är att nu har det blivit juridiken som är svårast att komma in på, och då undrar man när denna fantastiska intelligensmassa som nu intar juridicum hur våra jurister ser ut i framtiden. Eller hur? Så vi väntar oss något alldeles fantastiskt, som dom kommer att prestera. Det här med att bli något ja. Jag var faktiskt ganska duktig på Juridicum. Kanske var det för man hade mognat till lite. Att man visste att här hade man bara en möjlighet på civilrätt för det läste man en termin. I slutet på terminen hade man en tenta. Då gällde vinna eller försvinna och vad jag menar med att försvinna är att då hade 20 poäng gått åt skogen. Och hade man inte då föräldrar som var jättesnälla så fick man flytta därifrån för – som sagt var, pengar var alltid ett litet problem. Och det ska det vara för unga. Man fick lära sig det här med hushåll, man fick lära sig sy i knappen för det fanns ingen annan som sydde i knappen. Och den tiden som man hade som student, är en av de där som är en av de lyckligaste i livet, förutom oro.

Då är det så här vet ni, det var rätt så ont om resurser och då försökte man skaffa lite extra jobb så där. Det var ju tråkigt. Sitta vak på Lunds lasarett var oerhört imponerande. Det var alltså människor som var jättesjuka och som kanske inte överlevde morgondagen.

Apropå det där med att man inte vet vad som skall hända en i livet. Jag heter idag Knut Knutson.

En dag när jag var väg från Östra Vallgatan i Lund upp till gamla kirurgen som var juristernas föreläsningssalar, så får jag för mig att jag ska promenera längs en parallellgata. Det beslutet som kanske tog en tusendels sekund, förändrade mitt liv.

Jag tog alltså en parallellgata och går förbi Kulturen i Lund och Kulturens personalingång och där står guider sökes och jag anmälde mig. Tyvärr för min far som väldigt gärna ville att jag skulle bli jurist, för jag blev antagen som guide. Sen är det som ni vet historia allt fantastiskt som har hänt mig.

Vad hette chefen på Kulturen? Jo, han hette Bengt Bengtsson, dubbelbengt. Chefen för

en konstavdelning hette Nils Nilsson, dubbelnils. Så får de se att jag heter Knut Lennart Knutson. Jag hade inte en chans, jag blev dubbelknut. Och det kan jag tala om för er, jag älskar min farfars namn. Det är fantastiskt!

En sak som är mycket viktig när man vill någonting. Det är drivet som är viktigast och kan man sen lägga till begåvning då är det jättebra. Men får man välja då är det inte helt säkert vad man ska välja för det är drivet som har hjälpt mig och jag har fått mitt driv från min mor och det tackar jag henne för!

Tack för att ni har lyssnat och för utnämningen till årets rector diei i Växjöstudenternas förbund.



”Den tiden som man hade som student, är en av de där som är en av de lyckligaste i livet, förutom oro.” citat Knut Knutson.

Parentation studentdagen 2022

Gunnar Hyltén-Cavallius

Herr inspector, collegium, kamrater! Ett stående inslag under studentdagarna är parentationen. Det är det tillfället då vi levande har möjlighet att erinra om våra döda skolkamrater på Växjö gymnasium. Det är medlemmar i Studentförbundet som vi fått vetskap om. Vi stannar till i tacksamhet för vad de betytt. Samtidigt kan vi låta oss inspireras av goda exempel. Ingen av oss kände alla, men var och av oss kände troligtvis någon.

Den här stunden kan på samma gång komma till vår hjälp inför tankarna på livets bräcklighet och dödens obeveklighet. Att höra namnen och kanske se för oss personerna där bakom kan innebära en nyttig förberedelse för mitt eget slut, en *ars moriendi*. Var finns min förankring, när det väl gäller? Tomas Tranströmer uttrycker sig på följande sätt i dikten ”Schubertiana” (ur samlingen *Sanningsbarriären* 1978):

*Så mycket vi måste lita på för att kunna leva vår dagliga
dag utan att sjunka genom jorden!*

*Lita på snömassorna som klamrar sig fast vid bergsslut-
ningen ovanför byn.*

*Lita på tysthetslöftena och samförståndsleendet, lita på att
olyckstelegrammen inte gäller oss och att det plötsliga yx-
hugget inifrån inte kommer.*

*Lita på hjulaxlarna som bär oss på motorleden mitt i den
trehundra gånger förstörade bisvärmen av stål.*

Men ingenting av det där är egentligen värt vårt förtroende.

De fem stråkarna säger att vi kan lita på någonting annat.

På vad? På någonting annat, och de följer oss en bit på väg dit.

*Som när ljuset slocknar i trappan och handen följer – med
förtroende – den blinda ledstången som hittar i mörkret.*

*

Årets parentation innehåller 41 stycken bortgångna. Att det är så många beror på att vi inte kunnat anordna någon Studentdag sedan 2019. Det skulle ta alltför lång tid i anspråk att framföra alla dessa parentationer, minnestekningar. Däremot kommer jag att läsa upp namnet och studentåret för varje person. Ett särskilt särtryck finns till hands med den fullständiga texten.

Malte Reihnér (1939) tillhörde Växjöstudenternas förbunds äldsta medlemmar, född 1919 i Växjö. Han avlade civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad vid Chalmers i Göteborg, varefter han anställdes vid Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm där han tjänstgjorde som konsult åt projektering och utförande av vatten- och avloppsanläggningar för ett stort antal kommuner och industrier. Den senare delen av sin yrkesverksamhet ägnade Malte åt skogsindustriernas miljövårdsanläggningar. Han engagerade sig i den småländska släktens rötter och i Växjös historia. Malte Reihnér avled i Lidingö den 22 juni 2020.

Ännu äldre som medlem var **Carmen Lander, gift Rubin** (1939). Född 1920 i Minneapolis, USA, kom hon som barn först till Stockholm och därefter till Växjö. Hon genomgick Tandläkarinstitutet i Stockholm och innehade praktik i Sollentuna. År 1955 flyttade familjen till Etiopien, där maken Arne fått tjänst på det etiopiska flygvapnet. Carmen började arbeta som tandläkare i Addis Abeba, där hon snart skaffade sig egen praktik. Därefter flyttade familjen till Sudan. Även där tjänstgjorde hon som tandläkare i fem år, innan flytten gick till New York. På Trinidad återupptog Carmen tandläkaryrket. Efter tre år i Wien slog familjen ner bopålar i Swaziland i Afrika, där hon övertog ännu en praktik. Tillbaka i Stockholm fortsatte hon i sitt yrke fram till pensioneringen. Färgstark, ifrågasättande och mycket engagerad, så lyder ett omdöme om henne. Hon gick ur tiden i Stockholm den 28 maj 2021.

Ingalisa Carlsson, gift Dahlquist (1943) var född 1922 i Gemla. Hon arbetade efter studentexamen på ingenjörskontor och vid Telegrafverket i Växjö, där hon blev känd under signaturen ”Pia”. Efter ingånget äktenskap flyttade familjen Bjerdahl till Karlshamn och därefter till Kalmar. På Barometern började Pia som korrekturläsare. År 1964 bosatte sig familjen i Växjö, där hon läste korrektur på Kvällspostens och Sydsvenskans gemensamma kontor, innan hon övergick till Smålandsposten. Sedan hon ingått nytt äktenskap med Nils Dahlquist flyttade makarna till Steninge. Pia blev frilans och skrev kåserier i Hallandsposten. Åter i Växjö under 1970-talet knöts hon på nytt till Smålandsposten. Pia Dahlquist var en trogen medlem i Studentförbundet. Hon avled i Växjö den 29 juni 2021.

Jan Ericson (1943) föddes 1923 i Drev. År 1950 utexaminerades han från Kungliga Tekniska högskolan. Han var anställd hos arkitekt Bent Jörgen Jörgensen i Växjö, innan han flyttade till Stockholm, där han 1951 fick tjänst på Gatukontorets parkavdelning. Efter det fick Jan anställning hos arkitekt Nils Islinger, varefter han snart blev delägare i arkitektfirman Ericson Gynnerstedt Ågren. Han fortsatte i företaget till sin pensionering. Jan Ericson har utfört ritningar till bland annat medborgarhus i Gammelstaden, Göteborg, skolor, läroverk och församlingshus. Han gick ur tiden i Stockholm den 9 november 2019.

Torsten Sjöfors (1945). Född 1925 i Södra Ljunga kom han att med familjen flytta till Västra Torsås. Torsten studerade slaviska språk vid Lunds universitet och avlade licentiatexamen 1974 i serbokroatiska språk. Han var verksam som hjälparbetare i arbetsläger i forna Jugoslavien, innehade lärartjänster och tolkarbete i Markaryd, Kristianstad och Olofström samt undervisade i serbokroatiska på Slaviska institutionen i Lund. Han översatte jugoslaviska författare som nobelpristagaren Ivo Andrić. I Nyteboda på gränsen mellan Skåne och Blekinge startade Torsten bokförlaget Nydeå. Hans egen läsvärda och humoristiska självbiografi *Jagtripper och minnesbetor* utkom postumt. Han avled i Lönsboda de 8 juni 2020.

Margit Carlsson, gift Nordberg (1946) föddes 1924 i Urshult. Hon utbildade hon sig på seminariet i Växjö till lärare. För att dottern skulle ha råd att studera, sålde Margits mor en gård. Efter tjänst i Göteryd kom hon till Urshult där hon var verksam i skolans mellanstadium ända fram till pensioneringen. Margit var engagerad i Röda Korset, Hem och Skola samt Föreningen Norden. Hon gick ur tiden i Urshult den 2 april 2021.

Gustaf Stenow (1946) var född 1925 i Lund. Familjen flyttade till Önnestad och Grimslöv. Efter studentexamen avlade han fil. magisterexamen vid Lunds universitet. Därefter följde provår som lärare i Sölvesborg. Till Växjö läroverk kom Gustaf som adjunkt i mitten av 1950-talet. Senare fortsatte han med undervisningen i biologi, geografi och naturkunskap på Katedralskolan. Han var en social person med varmt intresse för elever och lärarkollegor. Gustaf engagerade sig i en rad föreningar, bland andra Sanct Sigfrids Gille och Studentförbundet. Han avled i Växjö den 9 januari 2022.

Britta Barrfeldt (1947) var född 1926 i Växjö. Hon studerade till folkskollärare i Lund. Sin lärarbana inledde hon i hemstaden med omnejd och tjänstgjorde sedermera på Öland. På femtiotalet bosatte sig Britta i Helsingborg och vidareutbildade sig till logoped och hörsellärare. Hon verkade som lärare i Helsingborg fram till sin pensionering. Uppväxtåren och skoltiden i Växjö låg Britta varmt om hjärtat och hon besökte gärna Studentdagarna. Hon gick ur tiden i Helsingborg den 13 maj 2020.

Anna-Stina Hjærtstam, gift Hedling (1947). Född 1926 i Malmö kom hon i unga år till Gnosjö, där hon växte upp. Efter realskolestudier i Värnamo flyttade hon till Växjö. Anna-Stina genomgick folkskoleseminariet i Jönköping och tjänstgjorde därefter på några mindre orter i södra Småland och norra Skåne, innan hon fick anställning som lärare i Lund. År 1967 flyttade familjen till Växjö, där hon kom att tjänstgöra på Bäckaslövsskolan. Efter pensioneringen engagerade hon sig i föreningsliv, bland annat inom IM och Pensionärsuniversitetet. På studentdagarna var hon en flitig deltagare. Hon avled i Växjö den 26 mars 2022.

Ingemar Dahlberg (1947) föddes 1927 i Järeda, Kalmar län. Han kom in vid Tullverket i Stockholm. Därefter studerade han juridik och fick anställning på Gränges, där han slutade som finansdirektör. Ingemar läste även vid Harvards universitet i USA. Kreativ som han var, startade han även egna bolag, bland annat fastighetsbolaget Stockholm Med Omnejd samt investmentbolaget Östermalm. Ingemar var mycket intresserad av hästsport och kunde ekonomiskt bidra till sporten. Som mecenat understödde han även yngre, lovande konstnärer samt medicinsk undervisning och forskning. Han gick ur tiden i Stockholm den 16 augusti 2020.

Gulli Agnvall, gift Holm (1947). Född 1928 i Ljusdal, flyttade hon med familjen till Växjö där hon gick i skola. Hon avlade examen på folkskoleseminariet i Kalmar, varefter hon tjänstgjorde i Gårdsby. Därefter flyttade Gulli till Katrineholm, där hon kom att verka som mellanstadie- och högstadielärare samt som tillsynslärare. Hon vidareutbildade sig även till speciallärare. Gulli var med om att bygga upp skola i Kehtna i Estland. Hon avled i Katrineholm den 13 maj 2020.

Bo Lücklig, senare namn Ingemar Wensfelt (1947). Född 1928 i Ludvika kom han med sin familj på 1930-talet till Växjö. Han studerade vid Chalmers och blev civilingenjör. Därefter fick han anställning på SJ och tjänstgjorde i Skåne och Stockholm. Under en tid var han lärare vid aftonskola i huvudstaden. I början av 60-talet utnämndes han till elverkschef i Växjö. Efter den så kallade Oljeskandalen 1981 lämnade Ingemar Wensfelt sin tjänst. Han inledde juridikstudier och anställdes av advokaten Henning Sjöström som sakkunnig i Juristhuset AB. Ingemar engagerade sig i Studentförbundet och var medlem i dåvarande seniorskollegiet 1967-1981. Han gick ur tiden 29 november 2019.

Ännu en kamrat från studentklassen 1947 som avlidit är **Bertil Sagnér**, född 1929 i Växjö. Han läste kemi och avlade civilingenjörsexamen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Anställning skedde på Fosfatbolaget, senare Kema Nord Plast, där han blev sälj- och marknadschef. Bertil var med och öppnade marknader i nya länder. Han arbetade sedermera i Norsk Hydro. Konstintresserad gick han i ungdomen på målarskola i Paris och reste med flottan till Malaga. Han avled i Stenungsund den 17 september 2018.

Stig Jonasson (1948) var född 1927 i Växjö och förblev genuin Växjöbo, även om han kom att bo på andra orter under perioder av livet. På Studentdagen 1984 var han rector diei och kunde dela med sig av sina minnen av uppväxten. Stig avlade lärarexamen i Göteborg 1951. Senare förkovrade han sig med akademiska betyg i humanistiska ämnen. Sin första lärartjänst fick han i Djuramåla, Södra Sandsjö, för att snart tillträda i den nya Enhetsskolan i Lessebo. År 1960 lockade skolstaden Växjö, där Stig efter hand blev studierektor och rektor. Han slutade som chef för Lillestads rektorsområde. I Kulturföreningen Memorias skriftserie medverkar han med häftet *Små bitar av mitt 40-tal* (5/1988). Bland annat skriver han om sitt jazzintresse som väcktes under läroverkstiden. Han medverkade

flitigt i lokalpressen och i föredrag med skildringar av jazzmusiken och hemstaden. Flera kulturella föreningar, bland annat Växjöstudenternas förbund, räknade in Stig som aktiv medlem. Som få personer kände han Växjö, dess historia och genomgripande omdaning. I sitt minnestal som *rector diei* yttrade han: ”Växjö, som under nästan hundra år kunnat bevara sin profil av välbevarad empirestad blev nu ett skräckexempel på vad exploatering utan hänsyn till tradition och miljö kan ge för resultat.” Den 11 mars 2020 gick han ur tiden.

Brita Hedvall, gift Ljung (1949). Född 1929 i Jönköping kom hon till Växjö där hon gick i skola. Efter studentexamen utbildade hon sig till folkskollärare vid seminariet i Lund. Brita innehade lärartjänster, bland annat i Norrhult, där hon kom att bli kvar. Senare tjänstgjorde hon även som stödlärare. Hon var intresserad av trädgårdsodling. Brita Ljung avled i Norrhult den 31 maj 2019.

Allan Gustafsson (1949) föddes 1930 och växte upp i Smålands Rydaholm. Han kom in vid Postverket och fick utbildning inom företaget, först i Stockholm och senare i Linköping. Han fortsatte vid Posten och tjänstgjorde på olika platser i landet. Allan slutade som byrådirektör. Han var en friluftsmänniska. Växjöstudenternas förbund låg honom varmt om hjärtat och han stödde föreningen ekonomiskt. Han gick ur tiden i Tranås den 6 december 2019.

Gösta Jansbo (1950). Född 1930 i Östersund flyttade han med föräldrar och syskon till Växjö, då han började på Växjö läroverk. Gösta erhöll examen från folkskoleseminariet i Karlstad. Han tillträdde lärartjänster i Stockholm innan han fortsatte med studier vid Stockholms högskola, där han avlade fil. ämbetsexamen. Åren 1964-1976 verkade han som grundskolerektor i Tyresö, innan han återgick till adjunktstjänst vid Gullmarsplans vuxengymnasium, vilken han hade fram till pensioneringen. Gösta var mycket engagerad i skolans utveckling och hämtade inspiration under resor till USA. Idrottsintresserad sedan barndomen kom han att aktivt verka för tennis- och andra racketsporter. Han avled i Tyresö den 27 oktober 2019.

Berit Lücklig (1950). Född 1931 i Ludvika kom hon i mycket unga år till Växjö. Hon avlade fil. magisterexamen i moderna språk vid Uppsala Universitet, varefter hon genomgick lärarhögskola i Stockholm och blev gymnasielärare. Berit anställdes vid läroverket i Kristinehamn, där hon kom att stanna kvar under hela yrkeslivet. Efter pensioneringen flyttade hon tillbaka till Växjö. Hon var mycket engagerad i hundrasen Boxer. Studentdagarna deltog hon i flitigt. Hon gick ur tiden den 16 mars 2022.

Lars Hultman (1950) var född 1932 i Stockholm. Familjen flyttade till Småland och Lars började på läroverket i Växjö. Han inledde en lång journalistisk bana på Värnamo Nyheter. År 1953 knöts han till Smålandspostern, först som lokalredaktör i Alvesta. Tre

år senare blev han allmänreporter på huvudredaktionen. Mycket sportintresserad utsågs han till sportchef. Hans kunnande togs även i anspråk av Sveriges Radio, då han under åren 1964-1977 som frilans skötte sportbevakning i lokalradion under helgerna. Lars blev redaktionssekreterare och hade därmed hand om personalen på redaktionen. Ett annat intresse var konst, en kulturyttring som han såg till att tidningen bevakade i form av recensioner. Han var också engagerad i lokalpolitiken som ledamot i kommunfullmäktige och fritidsnämnden. Skoltiden och dess minnen betydde mycket för Lars, som engagerade sig i Studentförbundet. I hela 32 år var han ledamot av seniorskollegiet, 1962-1994, först som arkivarie och därefter från 1976 som sekreterare. Han gick ur tiden i Växjö den 19 juni 2020.

Ernst Platzack (1952) föddes 1933 i Växjö. Han genomgick tandläkarhögskolan i Malmö och fick tjänst i Karlskoga. Senare kom han att utöva sitt yrke i Sösdala, där han hade egen praktik. Det sägs om honom att han hade god hand om tandläkarrädda patienter. Under skotiden ägnade han sig åt sport, främst friidrott. Ernst var även kyrkligt aktiv. Han avled i Hemmeslöv den 26 maj 2019.

Jan Larsson (1953). Född 1934 i Skruv flyttade han med sin familj till Växjö. Han studerade medicin i Lund och blev färdig läkare 1963 och arbetade då på patologavdelningen i Malmö. Två år senare kom han till kvinnokliniken i Växjö, där han utbildade sig till förlossningsläkare. Jan blev en omtyckt läkare och chef för mödrahälsovården i Kronobergs län. Åren 1981-1991 undervisade han vid barnmorskeutbildningen i Kalmar. Han organiserade även om kontroller av normala graviditeter på mödravårdscentralen, en åtgärd som kom att sprida sig till andra regioner. Som stor humanist älskade han musik och rysk litteratur. Han gick ur tiden i Växjö den 1 september 2020.

Ulla Erlandsson, gift Elias (1953) var född 1933 i Grava i Värmland. Hon växte upp i Göteryd. Ulla utbildade sig till laboratris, varefter hon tjänstgjorde på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Efter ingånget äktenskap flyttade hon till West Kirby i England. Hon skötte hemmet med stor barnskara och många gäster. Samtidigt arbetade hon ideellt i olika föreningar och var aktiv i svenska sjömanskyrkan i Liverpool. Hon avled i Troutbeck i Lake District, England, den 21 december 2021.

Lars-Olof Larsson (1953) var född 1934 i Växjö. Uppvuxen i ett arbetarhem på Öster gjorde han en klassresa och slutade som professor vid Linnéuniversitetet. I anslutning till värnplikten utbildade han sig till reservofficer, varefter han studerade vid Lunds Universitet. Fil. magisterexamen ledde vidare till doktorsdisputation på avhandlingen *Det medeltida Varend* (1964). Här möttes Lars-Olofs bäge intressen: medeltidshistorien och den lokalhistoriska forskningen. Han var tidigt med då Högskolan i Växjö formerades och kunde göra historieämnet till en vital undervisnings- och forskningsdisciplin. Historiska föreningen i Växjö, som han startade, blev landets största. Lars-Olof var en av



Samling på skolgården innan vi bänkar oss i aulan.



initiativtagarna till Smålands Akademi, grundad 1993. I mitten av 1990-talet lämnade han sin tjänst för att forska och skriva på heltid. Han ville föra ut historieintresset till den läsande allmänheten, varvid förenades djup och bredd. Några av de många titlarna är det monumentala verket *Växjö genom 1000 år* (1991) samt *Gustav Vasa – landsfader eller tyrann* (2002), belönad med Augustpriset. Växjöstudenternas förbund stod hans hjärta nära. Redan 1971 invaldes han i seniorskollegiet för att åren 1978-1990 bekläda posten som kurator. Han var studentdagens *rector diei* 1971 och föreläste om smålandsstudenters vandringar till högre studier främst på kontinenten under äldre tider. Han avled i Växjö den 27 mars 2020.

Ingrid Nilsson (1954) föddes 1934 i Växjö. Efter studentexamen läste hon bland annat litteraturhistoria vid Lunds Universitet och avlade filosofie magisterexamen. Därefter genomgick hon biblioteksutbildning i Stockholm. Ingrid anställdes som bibliotekarie vid Kalmar Stadsbibliotek. Efter avslutad yrkestid tog hon hand om sina föräldrar i hemmet på Kronoberg. Hon gick ur tiden i Växjö den 18 maj 2020.

Philip Moding (1954). Född 1934 i Eke, Dädesjö, kom han som 13-åring till läroverket i Växjö och inackorderades på Öster. Det blev för honom i början en kulturchock. I sitt humoristiska minnestal vilket han höll som *rector diei* 2004 kunde han avslöja, att han som ordningsman fick mer och mer förtroende. Svenskläraren Bror ”Svängis” Johansson delegerade mycket av klassföreståndarskapet till Philip: ”Jag skötte nästan all administration åt honom, t.ex. klassboken, sjukintygen [...]”. Han kom till Lund och blev fil. licentiat i kulturgeografi. Efter tjänstgöring som lärare och på länsstyrelsen blev han 1977 kanslichef på Sydvästra Skånes Kommunalförbund. Där arbetade han med kommunal och regional planering. Philip var en drivande kraft, inte minst i frågan om införande av Pågatågen. Under 1970-talet var han huvudsekreterare i den första parlamentariska utredningen om slutlig förvaring av kärnavfall. Han avled i Malmö den 20 april 2020.

Marianne Edholmer, gift Burström (1954). Född 1934 i Rydaholm flyttade hon med sin familj till Växjö. Hon utbildade sig till folkskollärare i Linköping och därefter till speciallärare för döva på Manillaskolan i Stockholm. Tillsammans med sin make återkom hon till Växjö och tjänstgjorde på Försättningsskolan i Växjö för döva flickor. Därefter verkade hon som audionom på Hörcentralen, Växjö lasarett, och ute på skolor i länet. Marianne var aktiv och drivande i många föreningar, som Edholmer-institutet, Växjö Soroptimistklubb samt Växjöstudenternas förbund, där hon var ledamot av seniorskollegiet 1981-1996, de sista fem åren som curator. Pensionäruniversitetet tog hon aktiv del i. Hon gick ur tiden i Växjö den 17 juli 2020.

Leif Isakson (1955) var född 1935 i Växjö. Han kom in vid Brandkåren först i hemstaden och sedan i Helsingborg. Praktik skaffade han sig i Köpenhamn, varefter han tjänstgjorde vid Solna-Sundbybergs samt Märsta Brandkårer. Slutligen kom han till Karlshamns

Brandkår, där han blev brandmästare. Leif verkade i branschorganisationen och tillhörde ledningen för ”Brandmannen”. I Civildförsvaret kom han att utbilda unga i omkring trettio år. Till Studentförbundet skänkte han en oljemålning av Biskopsallén och Östrabo (se Årsskrift 2019, sid. 7). Han avled i Karlshamn den 23 december 2019.

Arnold H. Gustafsson (1955) föddes 1935 i Göteryd. Under skoltiden i Växjö bodde han på elevhemmet Bona. Efter studier vid Lunds Universitet kom han in i läkemedelsbranschen och arbetade på Ferrosan och Novo Nordisk. Han tjänstgjorde som läkemedelskonsult och slutade som marknadschef. Arnold var litteraturintresserad samt ägnade sig åt bridge och golf. Han gick ur tiden i Lund den 1 februari 2020.

Folke Petersson, senare namn Lindgärde (1956) var född 1936 i Benestad, Alvesta. Han studerade medicin i Lund, blev läkare och medicine doktor. På dåvarande Malmö Allmänna sjukhus blev han överläkare och specialist inom kärllmedicin. Han var drivande i uppbyggandet av en specialistövergripande kärllverksamhet. Folke tillhörde en familj med stort engagemang i missionsförsamlingen. Han fortsatte på det spåret i Lund, då han starkt verkade för byggande av det nya studenthemmet Micklagård och Missionsförbundets nya kyrka, Västerkyrkan. Längre fram blev han ordförande i Västerkyrkans församling. Flera har vittnat om att han fungerade som en inspiratör och riktningsgivare. Han avled i Bjärred den 11 februari 2021.

Siv Hylander, gift Hylander Eriksson (1956) föddes 1937 i Uppsala. Hon bodde som barn bland annat i Norrköping, innan hon flyttade till Växjö 1943, där fadern Ivar Hylander tillträtt som domprost. Siv kom att få sin skoltid i Växjö. Hon studerade vid Lunds Universitet och avlade såväl teol. som fil. kandidatexamen. Siv prästvigdes 1973, varefter hon tjänstgjorde i Malå och Åsele, där hon var komminister. Dagens parentator och Siv Hylander var kurskamrater på den praktisk-teologiska övningskursen, den s.k. ”prakten” i Lund vårterminen 1973. Hon gick ur tiden i Åsele den 17 februari 2020.

Stefan Idefelt (1957). Född i Jönköping 1938 kom han tidigt till Växjö. Under gymnasietiden var han en duktig spexare i Heimdall. Stefan avlade jur. kandidatexamen i Lund, varefter han fungerade som tingsnotarie på flera orter. Han tjänstgjorde sedan som rådman i Hallsberg, i Göta hovrätt och i Kalmar tingstätt. Natur och fåglar var ett viktigt intresse. Stefan Idefelt kunde räkna sig som en av ett fåtal nu levande Linnéättlingar. Han avled i Kalmar den 6 juni 2019.

Gert Blomén (1958) var född 1938 i Älgshult. Han blev civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm och tog masterexamen vid Berkeley universitet i USA. Hans yrkesbana omfattade befattningar inom Gränges och Enskilda banken, där han var aktiechef. På Alfred Berg fondkommission var han både vd och hälftenägare. Senare grundade han Stockholms fondkommission. Gert drog sig gärna tillbaka till sitt Silvereke Södergård i

födelsebygden. Han gick ur tiden i Lidingö den 14 augusti 2020.

Anders Redstedt (1959). Född 1938 i Karlskrona flyttade han med sin familj till Växjö då fadern, Sixten Redstedt, började som gymnastiklärare på läroverket. Anders studerade vid Lunds universitet till fil. kandidatexamen. Han kom in sitt yrkesliv att ägna sig åt personalfrågor, först på Personaladministrativa rådet i Malmö och därefter på Emmaboda Glasverk. År 1968 flyttade han till Göteborg och blev personalchef på Kodak och sedermera personaldirektör på Elof Hansson Handelshus. De sista yrkesverksamma åren ägnade han sig åt personalrekrytering i egen regi inom så kallad outplacement. Ungdomsårens scoutverksamhet ledde fram till intresse kring natur och friluftsliv. Han avled i Göteborg den 22 oktober 2019.

Björn Pettersson, senare namn Swärdenheim (1960) var född 1941 i Växjö. Han avlade officersexamen vid Krigsskolan 1963 och blev kapten vid Kronobergs regemente. Björn hade olika befattningar inom Arméstaben, innan han 1988 som överste blev chef för I11 tillika befälhavare för Kronobergs försvarsområde. Åren 1989-2000 tjänstgjorde han vid Försvarsstaben och Högkvarteret. Han var en mycket aktiv inspektor för Växjöstudenternas förbund 2002-2007. Han gick ur tiden i Växjö den 16 maj 2021.

Magnus Jisborg (1961) föddes 1940 i Växjö. Efter studier vid Lunds universitet blev han jur. kand. 1968, varefter han anställdes vid Kronofogdemyndigheten i hemstaden. Han kom att förbli Kronofogdemyndigheten trogen hela sitt yrkesverksamma liv och beklädde poster som länskronodirektör i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län samt chefskronofogde i Kronoberg. Som chef var han mycket uppskattad. Efter pensioneringen fortsatte han som notarius publicus och som förtroendevald revisor i bland annat Växjö kommun och Svenska kyrkan. Magnus var engagerad i Frimurarna, Rotary, Moderaterna och Bibliotekets vänner. Han avled i en cykelolycka i Växjö den 12 juni 2020.

Christina Fouckt, gift Holmström (1961) var född 1941 i Växjö. Hon studerade kemi och matematik vid Lunds universitet och blev fil. mag., varefter hon under fem år innehade anställning som assistent vid Kemicentrum i Lund. Efter det övergick hon till lärarbanan som adjunkt i naturvetenskapliga ämnen vid högstadium i Staffanstorp. Christina engagerade sig i vävning och i Friluftsförbundet samt var aktiv i Svenska kyrkan. Där sjöng hon i kör och var kyrkvård på äldreboenden. Hon gick ur tiden i Staffanstorp den 1 oktober 2020.

Gunilla Petersson, namn som gift Titti Jahn (1964). Hon föddes 1945 i Växjö. Efter studier i Lund var hon reseledare i Italien. Sedermera blev hon journalist i Ulricehamn och vid lokaltidningar i Växjö, innan hon började arbeta inom veckotidningsbranschen, bland annat på Svensk Damtidning. Titti flyttade till Sandsbro. Hundar var ett stort intresse. Hon avled i Växjö den 9 oktober 2020.

Åsa Persson, gift Ljungdahl (1966) var född 1947 i Linneryd. Hon utbildade sig till mellanstadie lärare på lärarhögskolan i Växjö, varefter hon arbetade i yrket i fyrtio år, i Edsele och Mattmar i Norrland, Gryt i Östergötland samt slutligen i Emmaboda. I egenskap av prästfru kom hon att följa sin make, Swen Ljungdahl, till olika delar av landet. Hon var verksam i församlingsarbete med bland annat barngrupper, konfirmandläger och syföreningar. Dessutom sjöng hon i kyrkokör och ingick som förtroendevald i kyrkofullmäktige i Lessebo. Hon gick ur tiden i Lessebo den 8 juli 2020.

Tomas Carnstam (1967) föddes 1949 i Linköping. Under gymnasietiden var han i likhet med ett flertal elever inneboende i Växjö. Han studerade fysik och matematik i Lund, varefter han anställdes som universitetsadjunkt vid Lunds Tekniska Högskola. Dessutom undervisade han på LTH:s filial i Helsingborg. Tomas var redan under skoltiden en framstående schackspelare och kom att tillhöra steget under landets yppersta elit. Han avled i Lund den 24 augusti 2020.

Gunnar Strandmark (1968) var född 1947 i Växjö. Ingen bodde närmare nya läroverket under barndomstiden än Gunnar där på Biskopsvägen. Han avlade civilingenjörsexamen vid Lunds Tekniska Högskola i Lund och lärarexamen i Umeå. Därefter arbetade han som lärare vid Fagrabäckskolan och Teknikum i Växjö. Gunnar anställdes vidare som adjunkt vid Linnéuniversitetet inom ingenjörs- och lärarutbildning. Han gick ur tiden i Stora Frö på Öland den 20 augusti 2021.

Peter Wieslander (1982) Född 1963 i Lund kom han till Växjö 1970. Han studerade teknisk fysik vid Lunds Tekniska Högskola och blev civilingenjör. Därefter anställdes han vid Svenska Fläktfabriken i Växjö, ABB, Alstom och General Electric Power, där han var senior engineer. Han var forskare och expert på miljöteknik och gjorde stora avtryck vad gäller luftrening. Peter var styrelseledamot och slutligen ordförande i Rektor emeritus, professor Hans Wieslanders fond för innovativ forskning vid Linnéuniversitetet. Han avled i Växjö den 1 december 2018.

*

Vi ska till sist låta ännu en poet få ta till orda. Det är smålänningen Folke T. Olofsson, född 1943, teol. dr, präst på Uppsalaslätten. I diktsamlingen *Mellanrum. Fyrtioåtta dikter* (2019) låter han oss rikta vår uppmärksamhet på de tystade och dem som inte vågat komma med något eget. Folke T. Olofsson har inga vanliga titlar på dikterna, de är enbart numrerade. Här följer ”Etthundrasjuttioåttonde dikten”:

*Det oerhörda anspråket i att bryta tystnaden,
tystnadens katedraler, tomma havsytter, vidsträckta
som förlorar sig i diset, i ett hav utan horisont.*

*Vem vågar bryta den tystnaden,
tro sig ha något att säga som är av större vikt
än det som lämnar allt osagt, öppet.*

*De tystade och de tystnade,
deras verk och röster.*

*De som tystades med gas och kulor,
de som hann komponera kvartetter,
avsluta sina dikter, innan tågen gick,
måla sina urartade tavlor, de tystade,
deras verk kommer icke att glömmas
medan de som tystade som latrin
spolas ned i glömskans kloaker.*

*Så mycket om de tystade vars röster
fortfarande ljuder och starkare,
förstärkta i åminnelsens högtalare.*

*Det är de tystnades röst jag hellre ville höra,
de som bar allt inom sig, aldrig vågade
bryta den inre tystnaden som omgav dem,
alltid bruten av vrålet från skrikarnas läktare.*

*De tystnades röster, de som aldrig tog till orda,
vågade bryta den yttre tystnaden med sina verk,
gestaltningarna av deras, ingen annans liv,
allt det som för alltid förblir osagt.*

*De som skrämdes till tystnad av andra,
av sig själva för att de inte vågade lita
på ett deras ord skulle bära deras liv,
falla igenom i jämförelse med andras.*

*Jag vet att det är omöjligt.
Ändå skulle jag vilja att de tystades verk
och de tystnades inom sig kvävda röster
skulle förenas i en lovsång, gemensam
till den som av evighet hört och hör
och som bröt tystnaden
en gång för alla.*

Beth von Schreeb valdes till ny inspector 2022 i Växjöstudenternas förbund

Jag är född i Växjö och uppvuxen på Sankt Sigfrids sjukhus (Talludden), där min far var psykiater, överläkare och sjukhuschef. Före giftermål hette jag Ewaldsson. Båda mina bröder Bertil och Stig blev Växjöstudenter (1951 resp. 1957) .

Jag tog studenten 1960 på latinlinjens helklassiska gren och kompletterade de naturvetenskapliga ämnena för att bli läkare. Medicinstudierna förlades till Lunds universitet. Efter många studieår och praktisk tjänstgöring blev jag specialist i neurologi 1978. Från Lund gick flytt till Stockholm 1971 och tjänstgöring på Södersjukhuset, Huddinge sjukhus samt på Ersta sjukhus, där jag började 1979. På Ersta sjukhus stannade jag i 32 år och blev klinikchef för den neurologiska kliniken med inriktning mot neurologisk rehabilitering. Jag slutade på Ersta sjukhus 2011

som sjukhusets chefläkare. Min yrkesbana avslutades i december 2021, då som privatpraktiserande neurolog.

1982-1985 var jag ”research fellow” dvs. forskare i neurologi vid Massachusetts General Hospital Boston, USA och knuten till Harvard Universitet.

Sedan 1972 är jag bosatt i Gamla stan i Stockholm och är här aktiv i många styrelser med anknytning till Gamla stan, både som ordförande och som styrelsemedlem.

Alltsedan 1960 har jag varit en flitig besökare på Förbundets årsmöten.

Som inspector hoppas jag, att tillsammans med seniorskollegiet och engagerade medlemmar, kunna bidra med tankar och handling för att möjliggöra Förbundets fortsatta verksamhet i dessa tider av förändring .

Beth von Schreeb 2022 10 27

Mats Bergquist utsågs till hedersinspector i förbundet

Växjöstudenternas Förbund har utsett *Mats Bergquist* till **Hedersinspector** för att han ”förtjänstfullt och pliktroget värnat om Växjöstudenternas förbunds fortlevnad alltifrån uppdraget som Rector Diei 2006 till förbundets inspector 2006 - 2022” .

Växjöstudenternas Förbunds Collegium

Växjö 11 juni 2022

Beth von Schreeb
Inspector

Catherine Bringselius Nilsson
Curator

Protokoll fört vid årsmötet för Växjöstudenternas förbund den 11 juni 2022.

Inspector Mats Bergquist öppnade årsmötet.

1. Röstländen godkändes efter genomfört upprop av alla närvarande.
2. Den föreslagna dagordningen godkändes.
3. Till mötets sekreterare valdes Kerstin Gynnerstedt.
4. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Kjell Porle och Anders Eriksson, båda boende i Växjö.
5. Konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
6. Ordföranden kommenterade i korthet framlagd årsredovisning, som varit utsänd med årsmöteshandlingarna.
7. Revisionsberättelsen föredrogs.
8. Resultat och balansräkning fastställdes av årsmötet.
9. Kollegiet beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
10. Inspector Mats Bergquist har avsagt sig fortsatt uppdrag som inspector. Enligt valberedningens förslag valdes Beth von Schreeb som ny inspector. Ledamoten Barbro Lundmark har avsagt sig fortsatt uppdrag av hälsoskäl. Enligt valberedningens förslag omvaldes Catherine Bringselius Nilsson som curator. Ann-Sofi Colliander som skattmästare, Kerstin Gynnerstedt som sekreterare Ann-Charlotte Dominique Råsbäck som övrig ledamot i kollegiet. Som nya ledamöter invaldes Christina Petersson och Lena Joelsson.
11. Revisorerna Claes Olof Kilander och Björn Bergljung omvaldes. Som ny revisorssuppleant valdes Jan-Olof Johansson.

12. Till ledamöter i valberedning omvaldes Harald Gustafsson och Olof Lindqvist.
13. Som firmatecknare för Växjöstudenternas Förbund, org nr 802432-4827, utsågs skattmästare Ann-Sofi Colliander, 490621-2768, Sjöbågen 6A, 352 22 Växjö och curator Catherine Bringselius Nilsson, 500507-2763, Elleholmsvägen 21, 352 43 Växjö, var för sig.
14. Årsavgiften fastställdes förbli 150 kronor för medlemskap under ett år och 2000 kronor för ständigt medlemskap.
15. Inga motioner har inkommit till årets möte.
16. Tidpunkten för nästa års studentdag beslutades till den 10 juni 2023.
17. Curator Catherine Bringselius Nilsson avtackade inspector Mats Bergquist och tackade för ett gott samarbete med kollegiet ända sedan 2006 till dags dato och hoppades att han även fortsättningsvis deltar i studentdagarna och följer förbundets arbete. Samtidigt önskade hon förbundets nya Inspector Beth von Schreeb varmt välkommen med önskan om ett gott samarbete med kollegiet framöver. Beth von Schreeb tackar för förtroendet och berättar att när Mats Bergquist blev inspector satt hon själv i valberedningen och föreslog honom. Nu ser hon fram emot att föra arbetet med Studentförbundet vidare.
18. Då inga övriga ärenden förelåg avslutades årsmötet och konstaterades att det som vanligt hade gått snabbt och effektivt.

Vid protokollet

Kerstin Gynnerstedt
/sekreterare

Kjell Porle
/justerare

Catherine Bringselius Nilsson
/curator

Anders Eriksson
/justerare

Deltagare i studentdagen 2022

1949

Karin Lindqvist, Växjö

1951

Carl-Erik Carlberg, Malmö

Görel Östberg, Danderyd

1952

Bertil Floreby, Växjö

Göran Johansson, Växjö

Sven Pewe, Skummeslövsstrand

Anders Wicén, Växjö



Studenter 1955: Leif Dahlman, Anita Bråkenhielm, Sören Robertsson, Nils Olof Sandberg



Studenter 1957: Lena Eriksson Bayard, Jan Törndahl

1955

Anita Bråkenhielm, Köpingsvik

Leif Dahlman, Köpingsvik

Bo Lind, Växjö

Sören Robertsson, Vänersborg

Nils-Olof Sandberg, Skövde

Birgit Söreke, Växjö

Siv Öhrstam f Hegborn, Växjö

1956

Folke Nilsson, Växjö

1957

Gunilla Axved f Kroon, Viken

Mats Bergquist, Stockholm

Birgitta Eriksson f Horn, Växjö

Lena Eriksson f Bayard, Onsala

Stig Evaldsson, Viken

Monica Gunnarsson f Wahrolén,

Kristianstad

Ingrid Linge, Karlskrona

Gillis Simonsson, Stockholm

Christina Östberg, Ronneby

Jan Törndahl, Sala

1958

Kjell Porle, Växjö

Jan Rejler, Växjö

1959

Jan-Åke Jacobsson, Växjö

Irene Nilsson, Växjö

Dagny Nordmark, Växjö

Lars Nordmark, Växjö

1960

Sture Bergkvist, Helsingborg

Göran Ericsson, Emmaboda

Gunilla Järnek, Växjö

Eva Norberg, Stockholm

Marianne Pokorny, Växjö

Frank von Porat, Växjö

Folke Rylow, Växjö

Gudrun Rylow, Växjö

Beth von Schreeb, Stockholm

Marianne Sjöberg, Växjö

Viking Stensson, Ljungby

Ingegerd Sundberg, Växjö

Sven-Erik Sundin, Lund

Gun Wärendt, Lund

Gunilla Zetterberg, Lund

Lars Zielfelt, Skummeslövsstrand

1961

Christer Denrell, Lund



L IV 1957: Mats Bergquist, Ingrid Linge, Gillis Simonsson



Studenter 1960: Jan Mathisson, Jan-Olof Lindquist, Birgit Östman, Bo Lundin, Ingrid Kroon (Nygren) 1962, Carl-Erik Erlandsson

Gunnel Denrell, Lund
 Lars-Olof Eklund, Halmstad
 Ingvar Ellbring, Nässjö
 Calle Erlandsson, Lund
 Birgitta Jacobsson, Växjö
 Jan-Olof Lindqvist, Skara
 Bo Lundin, Hjärup
 Jan Mathisson, Floda
 MajLis Sallhag, Växjö
 Jan-Åke Terning, Gråbo
 Ulla Wergel, Bjärred
 Birgit Östman, Växjö

Olle Johansson, Växjö
 Allan Karlsson, Storebro
 Hans-Göran Karlsson, Växjö
 Ingrid Kroon, Lund
 Britt-Marie Laudon, Växjö
 Gertrud Lennander, Sollentuna
 Torgny Levinsson, Malmö
 Göte Lundberg, Lindås
 Inger Lundberg, Stockholm
 Ulf Olsson, Moheda
 Hans-Åke Ramden, Sollentuna
 Anna Ryltenius f Colliander, Växjö
 Erland Stensson, Lund
 Sven Wallerstedt, Billdal
 Lennart Wedin, Helsingborg

1962

Per-Olof Andersson, Löddeköpinge
 Bodil Constantien, Växjö
 Benno Engström, Växjö
 Krister Hall, Växjö
 Torten Hesslevik, Lund

1963

Inger Andersson f. Fogelström, Lund
 Hans Brattberg, Uddevalla



1960: Gunilla Järnek, Göran Ericsson, Viking Stensson, Folke Rylov, Gunilla Zetterberg, Gun Evertsson, Sture Bergqvist, Gudrun Rylov, Lars Zielfelt



1961: Jan-Åke Terning, Christer Denrell, Gunnel Denrell, Birgitta Jacobsson f. Johansson, Ulla Wergel, Ingvar Ellbring, Maj-Lis Sallhag



L IV 1962: Inger Lundberg, Ulf Olsson, Torgny Levinsson, Gertrud Lennander, Britt-Marie Laudon, Per-Olof Andersson



1962: två anonyma, Sven Wallerstedt, Krister Hall, Hans-Göran Karlsson, Hans-Åke Ramdén, Göte Lundberg



Britt Wildner f Elm, Kokkedal, Danmark
Sven-Olof Runnegård, Tingsryd
Sven-Axel Bergstrand, Karlstad

1965
Kerstin Gynnerstedt, Växjö
Elisabeth Lundberg, Bromma

1966
Eivor Andersson, Johansson, Växjö
Eva Carlsson f Fors, Växjö
Lena Fransson, Vetlanda
Peter Geijer, Malmö
Ingrid Geijer, Malmö
Ove Edoff, Sollentuna
Åke Hulén, Växjö
Olof Lindquist, Växjö

A III 1962: Bodil Constantien, Allan Karlsson, Anna Ryltenius f Colliander



A III a 1966: Jan Svensson, Gunnar Petersson, Eivor Andersson f Johansson, Lena Fransson, Peter Geijer, Åke Hulén, Olof Lindquist, Ove Edoff, Gunnar Petersson R III b, Christina Petersson, Eva Karlsson (Fors), Ingrid Geijer f Johansson

Christina Petersson, Växjö
Gunnar Petersson, Slätthult
Jan Svensson, Jönköping
Karl-Erik Magnusson, Linköping
Gunnar Petersson, Växjö
Christer Tagesson, Linköping

1967
Margareta Claesson, Växjö
Inger Gunnergård-Fransson, Lerdala
Jan-Olov Gustafsson, Växjö
Kerstin Håkansson, Kalmar
Conny Karlsson, Växjö
Johannes Lindgren, Växjö

1968
Thomas Ahrens, Löddeköpinge
Ann Sofi Colliander, Växjö
Ann-Charlotte Dominique-Råsbäck, Näsrum
Hans-Åke Gabrielsson, Stockholm
Anders Gratte, Stockholm
Gunnar Hylten-Cavallius, Landskrona

Conny Jörneklint, Kalmar
Siv Malmsten, Växjö
1969
Catherine Bringselius Nilsson, Växjö
Peter Ringius, Växjö

1970
Jan-Anders Liljegrahn, Stockholm

1971
Hans Lönnerheden, Stockholm
Marianne Eriksson Mjöberg, Båstad

1972
Peter Andersson, Växjö
Elisabeth Averskog-Andersson, Habo
Anders Eriksson, Växjö
Christina Green-Bengtsson, Västra Nöbböle
Harald Gustafsson, Växjö
Birger Hasselberg, Arboga
Lena Johansson, Skummeslövsstrand



1967: Nils-Göran Ragnarsson 1973, Inger Gunnergård-Fransson, Jan-Olov Gustafsson, Kerstin Håkansson, Conny Karlsson



1972/73: Birger Hasselberg, Harald Gustafsson, Marianne Mjöberg Eriksson, Peter Andersson, Christina Green-Bengtsson, Anders Eriksson

Eva Knutsson, Helsingborg
1973
Anita Lönnerheden f. Gustafsson
Stockholm
Nils-Göran Ragnarsson, Växjö

1974
Peer-Åke Göransson, Växjö

1977
Marianne Dahlberg, Växjö
Karin Darlington, Växjö

1982
Ann-Christine Borg f Petersson, Huskvarna

2020
Alexandra Darlington, Växjö



1957 års jubilarer samlade på skolgården



Kända svenskar som tagit studenten på Katedralskolan genom åren kan ses i elevhallen.



Ovan: Diljá Fönn Olafsdóttir tackar för Bergstrandsstipendiet.

Ovan t.v.: Sven-Axel Bergstrand håller tal till årets stipendiat.

Till vänster: RD Knut Knutson håller talet till hembygden.



Det finns i arkiven....

Studentföreningen Heimdall på Kronobergsarkivet

Växjö läroverk/Katedralskolan har genom åren haft många olika gymnasieföreningar. En av dem var Heimdallsföreningen som i de flesta minnestal vid studentdagarna berörts på olika sätt. Föreningen Heimdall uppstod redan 1889 efter att den tidigare Föreningen Växjö gymnasium upplöstes.

Heimdalls verksamhet har skiftat genom åren men mestadels haft en litterär del kombinerad med att vara läroverkets nöjesarrangör. Få litterära föreningar kan stoltsera med att ha haft en nobelpristagare i litteratur i sin medlemskader. Få sådana föreningar kan dessutom briljera med att man utslutit en nobelpristagare. Pär Lagerkvist blev nämligen utsluten sitt sista gymnasieår – på grund av utebliven medlemsavgift. Ibland förklarar av att han glömde bort det i ansträngningarna kring studenten. Under de år han var medlem framgår det av protokollen från föreningens möten att han var en aktiv deltagare. I Minnesskriften Heimdall 70 år konstaterar Torsten Dahlgren, vice ordförande i Heimdall åren 1909-1910

”att Lagerkvists programnummer emotsågs med viss spänning. Hans produkter skilde sig nämligen alltid på något sätt från övriga, t.ex. genom sitt kätterska innehåll eller sin ovanliga utformning: han var aldrig banal. Nu vet vi vad vi bevittnade då: hans första recogniseringsförsök i det andliga rike som sedermera skulle bli hans och vars utkanter han redan då hade börjat beträda”. (Utdrag ur Heimdall 70 år sidan 28)

Kontakten med Lagerkvist fanns kvar genom årtiondena och föreningen bad om ett litterärt bidrag till sitt 70 årsjubileum 1959. Svaret från Lagerkvist kom men ingen text.

Det kom ett brev...

Tyvärr kan jag inte skicka någon dikt eller något annat bidrag till jubileumsskriften med anledning av föreningen Heimdalls 70-årsdag. Det är inte så lätt att skriva på gamla dår som när man som yngling slängde ihop ett anförande att läsas upp på lördagssammanträdet i denna illustra förening. Jag får därför nöja mig med att be Er framföra min hjärtliga lyckönskan och min förhoppning att den frejdade 70-åringen skall leva och verka länge ännu med oförminskad ungdomlighet, traditionstrohet och oppositionslusta.

*Er
Pär Lagerkvist*

Redan 1935 började man ge ut tidningen Rapphönan – en abiturienttidning som sågs fram emot med såväl glädje som oro över vad som kunde vara skrivet om avgångsklassens studenter. På 1970- och 1980-talen innehöll Rapphönan Heimdalls årsberättelse, annonser och abiturienttrazzior, som nu också omfattade lärarna och skämten blev alltmer vågade.

Ända fram till 1968 anordnades årligen en lyrik- och novell pristävling med seriös bedömning av insända alster. Den litterära prägeln var därefter borta och Heimdalls huvudsakliga verksamhet blev festen och Rapphönan.

Genom åren har Heimdalls verksamhet skildrats i årsskrifterna med historik över verksamheten och berättelser om alla roliga händelser man varit med om under ”Heimdalls flagg” – härliga minnesbilder i text och bild från föreningsliv, baler, spex och teaterföreställningar. I arkivet finns både pjäsmaterial, recensioner och foton liksom prologer från Heimdallsfesterna. Verksamheten har också varit föremål för en mindre akademisk uppsats vid Högsolan i Växjö inom ämnet lokalhistoria Gymnasieföreningen Heimdall 1889-1953. En studie av verksamheten i en litterär och fosterländsk förening vid Växjö Högre allmänna läroverk författad av John Andersson.

I början av 2000-talet insamlades på initiativ av Carl-Erik Carlberg (student 1951) ett omfattande material om Heimdalls verksamhet från gymnasiekamrater aktiva i föreningen under framförallt 1950-talet. 22 minnesgoda Växjö studenters hågkomster har sammanställts av Carl-Erik Carlberg och överlämnats till Kronobergsarkivet för bevarande. Det är mycket läsvärda och intressanta beskrivningar av såväl föreningsaktiviteter som kamratskap och berättelserna kryddas med personliga minnen.

I flera av de insamlade berättelserna nämns tidningen Spectra. Enligt berättelserna skapades den av några kultur- och litteraturintresserade gymnasister, en skrivmaskin och en välvillig inställd vaktmästare – det var grundförutsättningarna för Spectra. Utgivare blev gymnasieföreningen Heimdall åren 1954-1955. Spectras fyra grundare presenterade sina ambitioner om tidningen i redaktionens förord som ”... ett fritt forum, där alla friska vindar kan svepa fram... debatt, underhållning och kritik... litterära försök på olika områden... en arena för dem som i tysthet i en eller annan form sysslar med pennan.” Spectras tid skildras i Heimdalls 70 års skrift som ganska kort men lysande. Samtidigt sticker man inte under stol med att det var fruktansvärt jobbigt att producera denna enkla stencilerade tidskrift på det sätt som stod till buds vid denna tid. Sex nummer producerades under två redaktioner av de tålmodiga och arbetsamma pionjerna.

I det insända materialet till Heimdallsföreningen 2008 finns också berättelsen

om ett dryckeshorn med silverbeslag som Heimdall gav till musikdirektör Henrik Åstrand med inskriptionen ”Till musikdirektör Henrik Åstrand med tack från föreningen Heimdall.” Henrik Åstrand hade bl.a. skrivit musiken till ett musikdrama ”Sylvia”, som uppfördes på Heimdallsfesten 1907. Hornet har sedan dess gått i släkten mellan olika generationers Växjöstudenter fram tills idag. Föreningen Heimdalls verksamhet gick under 70- och 80-talet alltmer ner i aktivitet och i John Anderssons uppsats om föreningen konstaterar han att verksamheten tynade bort ganska obemärkt under 1980-talet. Föreningen Heimdalls arkiv på Kulturparken är omfattande med såväl böcker som trycksaker av olika slag med anknytning till personer eller aktiviteter relaterade till gymnasieskolan i Växjö.

Växjöstudenternas förbunds arkiv.

En skolverksamhet med en tidsmässigt lång historia skapar mycket minnen även i form av handlingar av olika slag, officiella protokoll liksom matriklar, brev, räkenskaper, foton, mm. Givetvis finns mycket sådant om Växjö Högre Allmänna Läroverk/Katedralskolan, dess lärare och elever. Större delen av det material som skildrar tiden före kommunaliseringen av gymnasieskolan 1992 finns på Landsarkivet i Vadstena. Därefter finns handlingarna på Kronobergsarkivet.

Växjöstudenternas Förbunds 80-åriga verksamhet bidrar också med ett rikt arkivmaterial som skildrar gymnasiet, dess elever och dess historia. Det är korrespondens, räkenskaper, artiklar, årsskrifter, tidningsreferat, jubileums-program, böcker om läroverket och massor av foton från tidigt 1900-tal fram till dags dato med studenter, lärare och fester. Det material som avser tiden före kommunaliseringen av gymnasieskolan kan även för Studentförbundet finnas förvarat vid Landsarkivet i Vadstena i de delar som ingick i arkivet för Växjö Högre Allmänna Läroverk/Katedralskolan.

Gå till arkivet...

Växjöstudenternas Förbunds material (mycket material även från hela 1900-talet dvs. äldre än förbundets 80 år) är liksom arkivet för studentföreningen Heimdall deponerat på Kronobergsarkivet och tillgängligt för allmänheten. På Kronobergsarkivet, Sandvägen 15, 352 45 Växjö kan man på plats få läsa de handlingar som finns arkiverade. Handlingarna finns också registrerade på riksarkivet och sökbara i register på Nationella Arkivdatabasen NAD, <https://sok.riksarkivet.se/nad>. Kolla gärna där vad du vill fördjupa dig i innan du ber att få fram handlingarna ur arkivet!

För att läsa handlingarna på Kronobergsarkivet var vänlig kontakta arkivarie Per-Olof Andersson per-olof.andersson@kulturparkensmaland.se för att bestämma dag och tid för tillgång till arkivmaterialet.

Sjungom studentens ...



Minnen från
gymnasietiden berättade
för Växjöstudenternas
förbund

Växjöstudenternas förbund har gett ut en ny bok.
Lagom till 80-årsjubileet kom boken

Sjungom studentens ...

Minnen från gymnasietiden berättade för Växjöstudenternas förbund.

Boken innehåller Studentdagarnas minnestal 2004-2019 och femton nyskrivna artiklar som berör både historien om Växjö gymnasieskolor och livfulla berättelser om åren i gymnasiet och allt som kunde hända då. Dessutom publiceras för första gången vackra laveringar med Växjömotiv utförda av Salomon Andersson under 1800-talets första decennium.

Boken kostar 100 kr för medlemmar i Växjöstudenternas förbund och 150 kr för den som inte är medlem. Beställ genom att kontakta någon av oss i kollegiet per mail eller telefon. Betalning via swish 1235153275 eller plusgiro 380780-7.

Den tidigare boken Minnestalen 1943-2003 (i urval) utkom 2008. Än finns det några exemplar kvar av den -pris 100 kr- beställs genom kollegiet.

Växjöstudenternas förbund

Inspector

Beth von Schreeb, Nygränd 10, 111 30 Stockholm.
Tfn 070-285 17 47, 070-293 19 48

Collegium

Curator: Catherine Bringselius Nilsson, Elleholmsvägen 21, 352 43 Växjö.
Tfn 070-371 14 15, e-post: cbringselius@gmail.com
Sekreterare: Kerstin Gynnerstedt, Hovsgatan 8 A, 352 35 Växjö.
Tfn 070-233 82 60, e-post: kerstin.gynnerstedt@gmail.com
Skattmästare: Ann-Sofi Colliander, Sjöbågen 6A, 352 22 Växjö.
Tfn 070-216 21 00, e-post: as.colliander@icloud.com
Ledamot: Ann-Charlotte Dominique Råsbäck, Sibbarpsvägen 531, 295 94 Näsrum.
Tfn 070-999 94 48, e-post: lotta_dominique@hotmail.com
Ledamot: Christina Petersson, Hovsgatan 8 D, 352 33 Växjö.
Tfn 076-184 49 57, e-post: sivingridchristina@gmail.com
Ledamot: Lena Joelsson, Liedbergsgatan 53, 352 32 Växjö.
Tfn 070-665 14 17, e-post: lena.joelsson@gmail.com

Revisorer

Björn Bergljung, Box 4, 351 03 Växjö.
Tfn 070-929 53 31, e-post: bjoern.bergljung@se.pwc.com
Claes Olof Kilander, Seminarievägen 38, 352 38 Växjö.
Tfn 0470-141 79, 073-846 28 50
Suppleant: Jan-Olov Gustafsson, Bastanäs 1, 352 46 Växjö.
Tfn 070-584 80 20, e-post: jog@joggen.se

Valberedning

Olof Lindquist, Byalagsvägen 35, 352 62 Växjö.
Tfn 0470-630 31, e-post: olof.lindquist@telia.com
Harald Gustafsson, Vinamans väg 1, 352 34 Växjö.
Tfn 076-049 10 42, e-post: haraldgustafsson@hotmail.com

GLÖM INTE
nästa studentdag
10 juni 2023

Ni som önskar studentjubileum: Vänd er i god tid till i första hand Curator eller annan i kollegiet för upplysning om och hjälp med kontakter med gamla klass- och årskamrater från Högre allmänna läroverket, Katedralskolan, Teknikum och Kungsmadskolan i Växjö. Deltag i studentdagen och efterföljande högtidsmiddag! Adresser med mera finns i årsskriften.